

SƯU TÂM SỬ ĐẠO

PHU THÊ LUẬN ĐẠO

Trong Cơ Đạo đang khảo thí

TÀI LIỆU SƯU TÂM 2014
hai • không • một • bốn

Ebook được làm theo ẤN-BẢN phổ biến trên Websites: **DAOCAODAL.INFO** và **HOITHANHPHUCQUYEN.ORG**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *Tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **HIÊN TỶ NGUYỄN THỊ MỸ NGA, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAL.INFO** và **HOITHANHPHUCQUYEN.ORG** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIAO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 17/10/2014

Tâm Nguyên

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO
TRONG CƠ ĐẠO ĐẢNG KHẢO THÍ

MỤC LỤC

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 1 (TRONG CƠ ĐẠO ĐANG KHẢO THÍ)	7
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 2	13
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 3	19
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 4.	23
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 5	29
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 6	35
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 7	41
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 8	47
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 9	51
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 10	57
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 11	65
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 12	71
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 13	77
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 14	83
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 15	87
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 16	95
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 17	101
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 18	107
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 19	113

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 20	119
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 21	127
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 22	135
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 23	143
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 24	149
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 25	155
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 26	161
PHU THÊ LUẬN ĐẠO 27	167

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 1^[1]
(TRONG CƠ ĐẠO ĐANG KHẢO THÍ)
(1959 – 2009)

SAU KHI DỰ LỄ CÚNG TẾ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY
Triều Thiên của Đức Hộ-Pháp (1959–2009), Đạo
muội Hoàng Chung Thủy vừa về đến nhà đã kêu công:

– Mình ơi, mình! Mình ở đâu?

– Anh đây này! Mình đi dự lễ thấy hôm nay Bốn Đạo
tham dự có đông không?

Vợ: – Số người thì không đông lắm! Nhưng đặc
biệt năm nay có một số người từ Hải Ngoại xa xôi như
Mỹ, Úc, Canada và các nước lân bang như Trung Quốc,
Thái Lan, Campuchia về dự ngày Đại Lễ trọng đại này
cũng khá nhiều.

Gặp lại các đồng Đạo cũ, họ phỏng vấn em lung tung,
nào là chuyện Hội-Thánh phục hồi như thế nào? Quy chế
hành Đạo của Hội-Thánh hiện nay của ông Đầu-Sư Tám
có giống như ngày xưa không?

Vậy mình vui lòng cho em biết sự thật như thế nào?
Để khi gặp lại các bạn Đạo Hải Ngoại em trả lời cho họ
nghe nhà mình!

– Ừ mình cứ nêu lên những gì Đồng Đạo hỏi đi. Biết
tới đâu anh nói cho mình nghe tới đó.

Hỏi: Đạo Lệnh 02/84/HT-ĐL, Đầu-Sư Tám ký

[1] Bài viết được trích từ quyển **Sưu Tầm Sử Đạo giai đoạn 1999–2008 phần VI** được phổ biến trên website DaoCaoDai.info

tên ngày 20/3/Kỷ Sửu (dl: 14/4/2009) phân công cho ông Tám, bà Nhìn, CT Khuyên và 03 Qu. Chánh Phối-Sư quản lý cả Chức-Sắc CTĐ + HTĐ từ Trung ương Tòa-Thánh đến địa phương có đúng luật Đạo không mình?

Đáp: Ngày 05/3/2009 Phó Ban Tôn giáo Chánh phủ công nhận Chức-Sắc Thường trực Hội-Thánh CTĐ + HTĐ và 9 Viện Nam phái gồm 14 vị tức Ban Tôn giáo Chánh phủ xem Ban Thường Trực Hội-Thánh CTĐ + HTĐ tương đương với Thượng Hội của Đạo trước đây, để giải quyết việc Đạo do Hội-Thánh trình lên, hoặc Chỉ thị cho Hội-Thánh thi hành các quyết nghị của Thượng Hội. Ban Thường Trực Hội-Thánh chỉ được xem như một trong 3 quyền Vạn linh. Hội-Thánh CTĐ do 3 Chánh Phối-Sư điều hành đạo sự như Đạo Nghị Định thứ 2 và 4 qui định mới đúng.

Việc ông Đầu-Sư Tám tự xưng là Chưởng-Quản Hội-Thánh CTĐ+HTĐ, phân công ông CT Khuyên làm Phó Chưởng-Quản Hội-Thánh CTĐ+HTĐ đặc trách Nữ phải kiêm Nữ Chánh Phối-Sư, trong Quy chế hành đạo hiện nay là phạm "**Pháp Chánh Truyền tại Điều quyền hành của Giáo Tông Đại-Đạo**"

ĐỨC CHÍ-TÔN nói: "**Giáo-Tông là anh Cả của các con... Nó có quyền về phần xác (tức CTĐ) chứ không có quyền về phần hồn (tức HTĐ)**".

ĐỨC CHÍ-TÔN nói: "**Kẻ nào đã nắm trọn phần hữu hình (tức CTĐ là đời) và phần Thiêng liêng (tức HTĐ là Đạo) thì là độc chiếm quyền chính trị và luật lệ, mà hễ độc chiếm quyền chính trị và luật lệ vào tay, thì Nhơn-Sanh chẳng phương nào thoát khỏi vòng áp chế.**"

Do Hiệp-Thiên-Đài bị thất sủng, nên nhiều Chức-Sắc CTĐ hiện nay mặc tình gây tội lỗi!!!...

Còn cái gọi là “*Quy chế hành đạo*” hiện nay, do một mình ông Đầu-Sư tự soạn thảo (giống như Bản Hiến Chương năm 2007), không cần sự góp ý bằng văn bản, lần đàm thoại của Cơ quan Pháp luật HTĐ.

Do đó, Bản Quy chế chỉ tập trung quyền hành nơi tay ông Đầu-Sư Tám, HTĐ, Cơ quan Phước Thiện, và 3 Cung, hành Đạo dưới quyền điều khiển của ông Đầu-Sư Tám mà thôi.

Hỏi: Vì không hiểu hay cố tình, ông Đầu-Sư Tám vi phạm việc công nhận Chức-Sắc Thường Trụ Hội-Thánh... của Ban Tôn giáo Chánh phủ, hả mình?

Đáp: Vì hám quyền độc tôn, chớ Đầu-Sư Tám sao không hiểu ý việc công nhận của BTG/CP. Đó là mộng làm Giáo chủ Đạo Cao-Đài từ hồi còn làm Từ Hàn HĐCQ đó mình ạ! Chỉ có ĐỨC CHÍ-TÔN mới xưng CQ Hội-Thánh (Vì Hội-Thánh là Thánh Thể của Ngài tại thế). Trước kia (từ năm 1935-1959 Đức Hộ-Pháp có xưng CQ Nhị Hữu Hình Đài) vì Ngài (HP) được ĐỨC LÝ Giáo-Tông giao cho nửa phần trị thế hữu hình của Ngài (Đức Lý). Đến khi Hộ-Pháp qui Thiên rồi, về Cơ chỉ xưng là Hộ-Pháp Chưởng-Quản HTĐ mà thôi.

Việc xưng danh này ĐỨC CHÍ-TÔN có cho biết trước rồi: “**Danh ta nó dám mượn để lừa dối các con! Song, ngôi TA nó không dám nự mà thôi**”.

Hỏi: Muốn làm Giáo chủ, sao Đầu-Sư Tám không tự mình đứng ra lập một Tôn giáo khác, mà lại dựa vào Đạo Cao-Đài, hở mình?

Đáp: Muốn lập giáo đầu phải dễ mình? Phải tài trí quanh minh lối lạc, tâm thân thanh khiết hơn người, “**danh-lợi-quyền**” không vướng bận, mới được Nhơn-Sanh sùng kính nhập môn theo Đạo. Đàng này...! quá tệ hại mọi mặt.

Hỏi: Chị bạn ở Mỹ hỏi em, ông Tám lên phẩm Đầu-Sư hồi nào? Trước đây chị ấy biết ông Tám mới có phẩm Giáo-Sư. Chị bạn hỏi em, ông Tám tự lên Đầu-Sư hay do Đức Lý Giáo-Tông phong qua Cơ bút, mình trả lời cho em biết, ông Tám lên phẩm Đầu-Sư hồi nào vậy, hở mình?

Đáp: Ông Tám được Nhà nước VN công nhận là Đầu-Sư hồi nào thì anh không nhớ rõ! Cơ bút bị cấm, Đồng Tử không có, thì làm sao có việc Đức Lý Giáo-Tông phong Thánh, Pháp Chánh Truyền qui định việc công cử Chức-Sắc, là sau khi công cử xong, phải dâng lên cho Thầy cùng Giáo-Tông xem vị đắc cử ấy có chánh vị cùng không, nên buộc khi thọ sắc phải do nơi Giáo-Tông cùng Thầy mớiặng. Ngoài luật công cử chỉ có Thầy, Lý Giáo-Tông, Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và Hộ-Pháp phong thưởng mà thôi!

Ngoài các điều luật trên, chỉ là trò khi! ĐỨC CHÍ-TÔN có dạy: “**Quy Vương nó cũng noi theo Thiên Cung mà lập thành Quy vị**” Đức Cao Thượng Phẩm cũng cho Đức Hộ-Pháp biết: “**Chức-Sắc không do nơi cơ bút phong Thánh đều là Quy vị. Khi Thiên cơ ngưng cơ bút, chẳng có Thánh-Giáo nên Quy vị lộng quyền...**”

Hỏi: Nghe mình giải lý nảy giờ, em mới hiểu lý do nào mà hồi sáng nảy có một chị bạn nói với em: Hồi hôm nảy, nghe Lễ Viện đọc Sớ tới câu: Đệ tử Đầu-Sư Thượng

Tám Thanh Chương-Quản Hội-Thánh, tự nhiên cơ thể chị ấy toát mồ hôi và nổi da gà cùng mình.

Biết chừng nào mới có Hội-Thánh Lương Đài thật sự, và có Chúc-Sắc Thiên phong hờ mình?

Đáp: Qua cơn “lấy chơn thay giả” chắc chắn sẽ hết ngày “treo gươm sông Vị giục phồn hoa” mình ạ!

Hỏi: Trên các văn bản Đạo lệnh, Huấn lệnh của HĐCQ trước đây nay đổi nhãn hiệu thành Hội-Thánh, đều có nêu: Chiếu Tân Luật, Pháp-Chánh-Truyền....., đây có phải ma mưu rao tàu hủ bán thịt heo, để gạt gẫm đồng Đạo không mình?

Đáp: Đây là trò đánh lộn con đen, chúng ta phải dùng trí não quang minh để phán xét, mọi mạng lệnh của cái Hội-Thánh hiện nay mà tu và hành; Cũng có thể đây là nhắc nhở đồng Đạo, nên lấy Tân Luật và Pháp-Chánh-Truyền (không dành cho riêng ai) mà hành Đạo. Chớ đừng làm theo những gì mà Hội-Thánh hiện nay ra lệnh.

Hỏi: CTĐ là xác, HTĐ là Chơn thần là Đạo. Thế mà nay CTĐ lại điều khiển cả HTĐ (vậy là xác điều khiển hồn) thì nền Đạo sẽ đi về đâu hờ mình?

Đáp: Xem truyện Tây Du Ký, chắc mình còn nhớ! Mỗi lần Bát Giới xúi Đường Tăng xua đuổi Ngộ Không thì thấy tu Tam Tạng đều bị yêu quái mưu hại ăn thịt, Bát Giới là xác, Ngộ Không là trí não người tu. CTĐ (Đời) lấn lướt cầm quyền HTĐ (Đạo) thì nền Đạo sẽ suy vong đó mình! Khi thoát xác, Đức Hộ-Pháp có than về tương lai nền Đạo sau này: “*Buồn nhìn cõi Đạo luống chơi với*”

Hỏi: Không lẽ Đạo Cao-Đài đến thời mạc vận sao mình?

Đáp: Không đâu, Đạo Cao-Đài sẽ kéo dài cơ hoàng hóa đến hơn 700 ngàn năm lận! Đây chỉ là cơ sàng sẩy, để lọc lừa cuối mỗi Tịch Đạo mà thôi. Hiện nay Đức Hộ-Pháp đang dùng cây Kim Tiên râu hẹp lẫn trộn chiến giữa Kim Quan Sứ và Lý Ngưng Dương, vì Ngài đã thúc dấy sau 3 lần ngủ trên vân xa, tức là 3 lần Đức Ngài xa rời Tòa-Thánh: Lần thứ 1: Đức Ngài về Thủ Đức, lần thứ 2: Đức Ngài bị lưu đày sang Hải Đảo Phi Châu, lần thứ 3: Đức Ngài lánh nạn Ngô Đình Diệm sang Miên Quốc^[1].

Mỗi lần Đức Ngài rời xa Tổ Đình, Chức-Sắc đều hành Đạo sửa cái Chơn truyền; Nên khi Đức Ngài hồi loan phải cực lòng chỉnh đốn việc Đạo theo đúng nề nếp Chơn truyền của ĐỨC CHÍ-TÔN.

Kết Luận: Vị Thiên Thần “*du hành bất tức*”, đi ngang qua nhà 2 vợ chồng Đạo tâm, nghe họ đàm luận việc Đạo, dừng lại nghe nãy giờ, lắc đầu thở dài ngao ngán cho nền Đạo chính nghiêng, rối rắm bởi cơ thử thất vô vi, rồi bay thẳng về Thiên Đình tấu trình cùng Đức Lý-Giáo-Tông để Ngài kịp chỉnh lý việc hành Đạo của Hội-Thánh hiện nay, kéo con cái ĐỨC CHÍ-TÔN lần lượt lọt vào tay Chúa Quý hết! Vì con cái ĐỨC CHÍ-TÔN khôn ngoan thì ít, ám muội thì nhiều, không đủ quang minh phân biệt chơn giả.

THÁNH ĐỊA TÂY-NINH
Thiên Thần Áo Trắng (nghe và ghi lại)
TT. TAD

[1] Tịnh Pháp tại Thủ Đức 7 tháng. Lưu đày Madagascar 5 năm 2 tháng 3 ngày. Lánh nạn xứ Chùa Tháp 3 năm. Văn Vương thọ nạn 7 năm nơi Dũ Lý. Đức Hộ-Pháp thọ pháp nạn 3 lần gần 9 năm (8 năm 10 tháng và 2 ngày).

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 2^[2]



ỬA SOẠN BỮA ĐIỂM TÂM XONG, HOÀNG CHUNG
Thủy bước lên nhà trên kê chống ăn sáng, thì
thấy chống vừa lui trà cúng Thầy, vừa ngâm thi giọng
buồn da diết..!

*Thuyền từ vào bến vội ra khơi
Lắt léo giông qua lối giữa vời.
Hồn Đạo (HTĐ), phát phơ luồng hắc ám,
Xác Đồi (CTĐ), lăn lộn lũ Ma trời
Choáng quyền đũa dạy toan vinh mặt,
Thất thế người ngoan khó mở lời
Công quả ráng gìn cơ sóng gió,
Ngày thành chánh quả ắt an ngôi.*

Thôi mình xuống ăn sáng. Sao hôm nay, Em thấy sắc
mặt mình buồn man mác vậy mình?

– Hồi chiều hôm qua vào Tòa Thánh hầu lễ Thầy,
thấy chức sắc phẩm Giáo hữu cúng đồng hơn ngày thường,
nên Anh mới hỏi mấy người bạn ngồi gần, được Hộ cho
biết: “*Mấy Ông Giáo Hữu này về Tòa Thánh dâng học Bí
Pháp Đoạn căn, Giải oan, Tắm Thánh*” đó.

Em nghe nói các Bí pháp Chơn Truyền này, trước
đây Chí Tôn chỉ truyền cho Đức Hộ Pháp, và một số Thập
Nhị thời Quân thôi, sau này Đức Hộ Pháp có ban cho chức

[2] Bài viết sao chép từ loạt bài **Phu Thê Luận Đạo** (2—5, 7—27)
do **Hiền Tỷ Nguyễn Thị Mỹ Nga** phổ biến trên website
hoithanhphucquyen.org

sắc hành Đạo địa phương cứu trùng Đài và Phước thiện.

Nay Đức Hộ Pháp đã Triều Thiên, Chư vị Thời quân qui hồi Thượng giới hết thì ai truyền các Bí pháp này cho họ hờ mình?

– Việc này, có lẽ phải tạm thời do chức sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài đảm trách. Điều quan trọng là người có học tập và được cấp giấy chứng nhận của Hiệp Thiên Đài rồi, phải tự mình tập luyện sao cho được ấn chứng mới đi hành sự.

– Tập luyện cho có được ấn chứng có khó lắm không mình?

– Khó lắm! Trước đây Đức Hộ Pháp có truyền cho một số Chức sắc, Cứu Trùng Đài, Phước Thiện thể Thiên Hành Đạo. Nhưng chỉ có một vài vị luyện được có ấn chứng (Giáo sư Thượng Minh Thanh, Lễ sanh giáo Thiện Trần văn Lợi...) sau lần hồi cũng bị thất pháp, bởi nhiều lý do như: Tánh tình nóng nảy, sắc dục, dẫu với vợ nhà cũng là sắc dục, không ăn chay hoặc ăn chay trường mà không tinh khiết (hột gà, Tôm, tép).

– Như vậy người được thọ truyền Bí Pháp, phải là Bậc Thượng thừa chân Tu phải không mình?

– Đúng vậy, Chức sắc muốn được tập luyện các Bí Pháp chơn truyền phải là người đầy đủ Tâm đức, trường chay tuyệt dục mới đặng;

– Em thấy đa số Chức sắc từ phẩm Giáo hữu trở lên đều còn trẻ, phạm phong nên Tâm đức kém, Hiệp Thiên Đài có nên dạy các Bí pháp chơn truyền cho họ không?

– Theo Anh thì không nên, Hiền huynh cái trạng

Hiệp Thiên Đài cũng đã có văn bản gửi Đạo Huynh Quyền Ngọc Chánh Phối sư cần lọc lừa kiểm điểm người xin học mới mở lớp đào tạo, Nếu truyền các Bí Pháp mà người học tập, luyện không có ấn chứng mà đi thực hành thì:

– Sẽ có hại cho chơn thân người chết.

– Đưa Đạo Cao Đài vào con đường mê tín, Bàn môn tả đạo, giống như bọn thầy pháp thầy phù.

– Theo mình thì nên làm thế nào, để đáp ứng nhu cầu giải thoát của đa số tín hữu, tín đồ đối với người quá cố?

– Chính vì những nhu cầu tín ngưỡng này, mà đa số chức sắc đang hành quyền, khống chế gia đình người chết quan tài phải để quay đầu vô, mới thực hiện cúng tế theo nghi lễ Đạo. Để thực hiện Ma mưu này, hiện Cửu Trùng Đài đang mở lớp đào tạo chức sắc đi hành pháp, mà không cần đến Hiệp Thiên Đài.

– Theo Anh chức sắc Cửu Trùng Đài nên dạy chức sắc của mình đang hành đạo: Khi có người qui liêu, nên lập một cái bàn trước Bàn thờ Đức Chí Tôn, trên đó để các vật hành pháp, rồi cầu nguyện các đấng Thiêng liêng hành pháp vô vi cho người quá cố là tốt hơn hết, việc này Đức Cao Thượng Phẩm có giảng cơ dạy Ngài Hồ Bảo Đạo lúc ở Nam vang khi Đức Hộ Pháp Triều Thiên;

– Như vậy là chức sắc Cửu Trùng Đài đã tạo mầm loạn Đạo sao mình?

– Không phải đợi tới lúc này, để thực hiện ý đồ thống lãnh nền Đại Đạo, Cửu Trùng Đài đã lập Hiến chương, tự soạn qui chế hành Đạo, lấn sấn bất chấp sự góp ý của Hiệp Thiên Đài, Chỉ có chức sắc Cửu Trùng Đài hiện nay mới làm thế, chớ chức sắc Thiên phong Nam Nữ Cửu

Trùng Đài trước kia đâu có làm vậy...!

– Này giờ bàn luận chuyện đạo trong nước đã canh cải, bây giờ giải quyết việc tranh chấp theo thông tri số 5 của ba quyền Chánh Phối sư năm 1978 xem ngã ngũ về đâu? Theo mình sự hướng dẫn này đúng hay sai.? Từ lâu quý vị Chúc sắc: Quãn văn, Tổng quãn văn phòng ngồi không vẽ Rồng thành rắn như: hương Đăng Hoa Quả Trà Tữu Thanh chúc chi nghi, hay trí não quang minh đổi lại là trí não thông minh...

Do theo ý phạm tục sửa cải, nên từ lâu “*Chu Thần Thánh lánh xa không ứng hộ. Bằng cớ là cho Kim Quan sứ, cho linh quĩ vương cảm dỗ và thu nhận làm môn đệ*”

– Theo ý Anh vì nặng mang con số 12 nơi Thiên bàn thờ tại tư gia, nên năm 1978 ba quyền Chánh Phối sư có sự hướng dẫn lấy ba ly rượu giữa và tách trà đem xuống, chờ khi dâng Tam bửu mới dâng lên, nếu làm cách đó thì khi dâng hoa quả để chỗ nào? Vì trên Thiên bàn đã có chưng sẵn hoa quả rồi!...

Sự hướng dẫn của Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu sư năm 1981 là hợp lý hơn hết. Có nghĩa là những vật dụng thờ cúng hằng ngày vẫn giữ y nguyên (Hương đăng hoa trà Tữu) Đây đủ ngay khi khởi cúng Đàn Vía, lúc dâng Tam bửu phải sắp riêng một hàng: Hoa trước quả sau, ly trước nhạo sau, tách trước bình sau (Tam Bửu Hiệp nhưt) Đức Hộ Pháp có dạy: Khi dâng Tam bửu Đức Ngài phải ôm lời cầu nguyện các Bửu đem vào Bát Quái Đài dâng cho Đức Chí Tôn, rồi Đức Ngài mang lời ban phước của Đức Chí Tôn Ban trả lại cho mỗi người.

Do vậy, Ta có thể kết luận lời dạy của Ngài Hồ Bảo

Đạo và Ngọc Đầu sư hữu lý hơn là lời hướng dẫn của ba quyền Chánh Phối Sư năm 1978.

– Nghe mình giải thích chắc đồng đạo Hải ngoại như mở tất lòng, mình dùng bữa đi mình.

Thiên Thần áo trắng du hành ngang qua nhà vợ chồng Hoàng Chung Thủy, nghe và ghi lại hết các lời bàn luận để về Thiên Đình báo cáo việc Trần gian cho Đức Lý Giáo Tông tùy nghi xử định. Khi bay ngang qua Núi Điện Bà nghe Lão Tây Sơn Bạch Y Đạo sĩ rao bước nghêu ngoai:

*Hội Thánh ngày nay quá dị kỳ
Chơn Truyền Luật Pháp chẳng hành y
Nghe Danh sanh Chúng đồng le lười,
Gặp mặt Tin đồ phải bỏ đi.
Tài sắc há hề cùng một lũ,
Lợi quyền chung hưởng đám ngu si.
Ông Tiên Ông Thánh nhiều Hồng Thệ,
Phạm một điều thôi đủ Ngục tỳ.*

Thánh Địa, Mùa thu kỷ sửu.

Thiên Thần Áo Trắng

Tiểu muội Nguyễn Thị Mỹ Nga (chuyển tải)

Grandprairie 26/4/2012 (Al 6/4/Năm Nhâm Thìn).

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 3

THAO THỨC NGHĨ BUỒN ĐẠO SỰ, PHÚT CUỐI HẠ
ngươi tam chuyển, Trần Bảo Chung nhẹ bước
ra sân ngắm Trăng thu, bỗng nghe tiếng ú ớ của Hoàng
Chung Thủy, từ phòng ngủ vọng ra, nên vội chạy vào
nhà hỏi?:

– Em nằm mơ thấy gì mà mơ dữ vậy?

– Trong giấc ngủ em thấy hồi sáng em vào Báo Ân
Từ cúng Phật Mẫu xong ra về đến cột Phướng “*tụ hôn*”
trước Điện thờ gặp vị Thiên thần Áo trắng từ Nam Đầu
Sư Đường đi lại, em liền đến trước mặt xá ba xá và hỏi:

– Kính chào Đạo Huynh, Hôm nay có việc gì mà
Đạo Huynh đến Nam Đầu Sư Đường vậy?

– Hôm nay lớp tập huấn Chức sắc Cửu Trùng Đài
và học các bí pháp chơn truyền của Đại Đạo làm lễ mãn
khóa, nên tề Thần tiện đường ghé xem họ diễn trò như
thế nào vậy mà!

– Em hỏi tiếp: Thưa Đạo huynh lớp học tập này kết
quả tốt không?

– Tốt cái gì, Ai truyền pháp cho họ! Ngay phẩm tước
Phàm phong của họ chưa chắc Đức Lý Giáo Tông đã thừa
nhận, thì việc học hươ tay múa chân trước mắt Đức Chí
Tôn, chắc chắn cây Kim Tiên không thể nào nằm yên
trong tay Đức Hộ Pháp đó con.

– Thưa Đạo Huynh học mà không có người truyền

Pháp, luyện không có ấn chứng mà vẫn cố ý thực hành như vậy, có tội lỗi lắm không Đạo Huynh?

– Hiện nay đa số Chức Sắc đang hành nghề Tu, nên họ dùng mọi thủ thuật dị đoan mê tín, để khống chế gạt gẫm nhân sanh, làm xoáy mòn Chơn pháp Đại Đạo, tội lỗi này dầu Thầy thương ân giảm, nhưng Tam Giáo Toà Thiêng liêng không hề dung thứ.

– Vị Thiên thần áo trắng nói vậy, theo mình đánh giá Chức Sắc đang hành Đạo hiện nay như thế nào hở mình?

– Theo Anh, Ta không quá khắc khe với họ lắm, vì Hiện nay Hội Thánh giả chưa có mở lớp đào tạo Đạo đức, cung cách người chơn tu cho họ, nên họ mới mắc nhiều sự lầm về Danh, Lợi, Quyền, Tình, Tiền như em đã nghe thấy. Ngay cả Trung Tâm Thánh Địa Tây Ninh mà còn lắm Chức sắc không ra gì!...

– Cấp lãnh đạo Hội Thánh giả không hay biết hay sao, mà để xảy ra quá nhiều tệ trạng nơi cửa Đạo hở mình?

– Biết chớ do tệ nạn ô dù, nên dù cho hơn sanh có khóc, Hội Thánh thiệt có than, chức Sắc lãnh đạo đương thời vẫn lơ láo, bịt tai, che mắt!...

À còn chuyện này nữa, hôm Rằm tháng 7 ở Thánh Thất phận Đạo mình, em thấy sao ông cai quản áo xanh lại đi trước ông phó cai quản mặc áo vàng kỳ vậy hở mình?

– Đây là cách suy nghĩ sai lầm về Danh quyền của các Quan đang Hành Đạo, Họ quên rằng Đức Lý nắm quyền Nhứt trấn oai nghiêm, nhưng vẫn niệm sau Đức Quan Âm khi vào châu lễ Đức Chí Tôn. Thời buổi loạn pháp là vậy đó em! Khi vào châu lễ Đức Chí Tôn thì đi tuần tự theo sắc Phái, Phẩm tước đầu phải chõ quyền hành, lớn

đi trước nhỏ đi sau theo qui luật Phàm trần.

Mấy người bạn đạo đưa cho em xem nhiều văn bản của Hội Thánh giả hiện nay sao em thấy nó kỳ kỳ sao đâu. Từ Đâu Sư, quyền Chánh Phối Sư, Thượng Thống không Ông nào có đóng dấu hết vậy hử mình?

Hiện nay Nhà Nước mới cấp cho Ban Thường Trực Hội Thánh giả một con Dấu duy nhất có chữ Hội Thánh để sử dụng ngoại giao với các Pháp Nhân khác. Khi nào bản qui chế thành lập đúng theo Tân luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định... Hiến Chương, việc hành Đạo không chống chéo lên nhau, thì Nhà nước mới cấp đầy đủ các con dấu. Lợi dụng chỉ có một con dấu, Ông Tám hành Đạo bao trùm cả quyền hành của ba quyền Chánh Phối Sư Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện. Lẽ ra con dấu Hội Thánh giả chỉ được phép đóng bên góc trái của tờ giấy như dấu Tòa Thánh trước đây trên các văn kiện đạo.

– Nghe chồng nói vậy Hoàng Chung Thủy lắc đầu thở dài:

*Hội Thánh mừng nay đã phục hồi,
Thiệt sau Giả trước khéo trì lời.
Thiên phong hờn hử diu sanh chúng,
Phàm phẩm khốc cười trốn bỏ ngôi,
Luật pháp Hiệp Thiên tay nắm chặt,
Chơn Truyền Chúc sắc khếp mình thôi.
Hạ Ngươn Đông mậu Phật Vương đến,
Chính Đạo, Điểm Công lập Thánh Đồi.*

THU KỶ SỬU(2009)

Nghe và ghi lại
Thiên Thần áo trắng
Tiểu muội Nguyễn Thị Mỹ Nga

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 4.

THIÊN THÂN ÁO TRẮNG ĐANG “*DU HÀNH BÁT tức*”. Khi bay ngang qua nhà Hoàng Chung Thủy, nghe tiếng vợ chồng bàn chuyện đạo sự sôi nổi nên ghé lại trần thế xem đã xảy ra việc gì để về báo cáo với Lão Lý Giáo Tông.

– Minh ơi! Hôm rày mình đã giải thích cho em nghe thông nhiều việc đạo sự của HĐCQ (Hội Thánh thời nay), nhưng em vẫn còn thắc mắc mấy việc. Vậy hôm nay mình vui lòng giải đáp cho em và mấy người bạn của em chưa thông nghe mình!

– Ủ thì em cứ hỏi.

– Theo Pháp Chánh Truyền, Đạo luật Mậu Dân (1938) qui định quyền hành của Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài riêng biệt, phân minh nhưng tương quan mật thiết và Bản Hiến Chương 2007 của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, điều 18 cũng nói rõ cơ quan Phước Thiện, Trí Huệ Cung, Trí Giác Cung, Vạn Pháp Cung đều hành đạo trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Thế sao Hội Thánh CTĐ lại lần sân HTĐ, phong chức cho một số Chức sắc Phước Thiện lên Phẩm Minh Đức, Tân Dân vậy mình? Phải chăng CTĐ không còn tuân thủ Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật... Và Theo Hiến chương 2007 họ không công nhận HTĐ nữa phải không mình?

– Có lẽ do trình độ “*thông minh*”, hạn chế hiểu biết, việc Ban Tôn Giáo Chánh Phủ ban quyền cho Ban thường

trực Hội Thánh HTĐ và CTĐ, cộng thêm sự hám quyền, độc tôn, lộng ngôn (xưng Chương Quản Hội Thánh) trước mặt Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật (Cửu Phẩm Thần Tiên) nơi Bửu Điện Tòa Thánh các ngày Lễ Đản Vía nên Cửu Trùng Đài hiện nay mới dám làm việc ngông cuồng như thế đó, lối hành sự ám muội này chỉ mới xảy ra nơi cửa đạo sau 84 năm Đại Đạo hoằng khai.

– Em rán nhớ! Anh sẽ kể lại cho em nghe thêm mẫu chuyện như sau:

Trước đây, Đức Hộ Pháp kể: “Đức Chí Tôn hỏi Đức Hộ Pháp và Chư Thời Quân: Đến một ngày nào đó một số Chức sắc Cửu Trùng Đài không tuân hành luật pháp Đạo nữa, các con làm sao?”. Không ai trả lời hết! Đức Chí Tôn nói: Đến lúc đó các con đi vớt Đạo tàn tướng sót vậy.

Đức Lý Thái Bạch cũng dạy “*Khi nào Chức sắc không tuân hành luật Đạo thì chú hiền hữu phải ráng ra công dìu dắt những Đạo tàn tướng sót mà gìn Đạo cả cho khỏi phụ lòng Đức Chí Tôn nghe à!*” (Thái Bạch ngày 21/12/ Năm Mậu Thìn – DL 31/1/1939). Có lẽ nay đến ngày Chức Sắc không tuân hành theo luật Đạo (đa số CTĐ). Tất nhiên không còn nhìn nhận HTĐ đó rồi đấy em ạ!

– Việc làm của Hội Thánh CTĐ phi pháp luật Đạo này, nếu HTĐ chiếu thập hình của Đức Lý Giáo Tông thì xử lý ra sao hở mình?

– Hiện nay Chức Sắc Hội THánh lưỡng đài chỉ có phẩm Đầu Sư tự phong là lớn nhất, tự lập Hiến Chương, tự lập qui chế hành Đạo không cần sự góp ý của Ban Thường trực Hội Thánh đã thống nhất, thì còn ai có quyền tối cao để xét xử!...

– May ra chỉ có quyền nhơn sanh thẩm án mà thôi (vì ý dân là ý trời, ý tín đồ là ý Thượng Đế)

– Em nghe nói trước đây, vì hám quyền làm anh cả nên ông Tương tìm cách lật đổ Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp biết nên thăng cấp Quyền Đầu sư cho ba Ông Tương, Trang, Thơ và cho ba vị Thời Quân Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế qua lãnh Chức Chánh Phối Sư cầm quyền Chánh Trị Đạo, theo Nghị định 2, 3, 4 của Đức Lý và Đức Hộ Pháp nên ông Tương về Bến Tre lập Ban Chính Đạo...

– Vết xe trước đã đổ, Bát Đạo Nghị Định vẫn còn nguyên, sao ông Đầu Sư Tám không lập quyền cho ba ông Quyền Chánh Phối Sư mà lại cố nắm giữ cả quyền hành chánh, tài chánh, lương thực vậy mình?

– Có lẽ vì quá nhiệt tình lo cho Đạo nên không tin tưởng ba ông Quyền Chánh Phối Sư do ông lựa chọn nên từ việc ký Sơ cầu Đạo, phê kiến, cảm tạ (sợ Ký không kịp, ký sẵn trước hằng lò) phiếu thầu, phiếu xuất... nên bị nhơn sanh lên án độc tài, không oan chút nào.

– Theo anh Chức Sắc Cửu Trùng Đài nên dạy Chức Sắc của mình đang hành Đạo: Khi có người qui liễu, nên lập một cái bàn trước bàn thờ Đức Chí Tôn, trên có để các vật hành pháp, rồi cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng hành pháp vô vi cho người quá cố là tốt hơn hết. Việc này Đức Cao Thượng Phẩm có giảng cơ dạy Ngài Hồ Bảo Đạo lúc còn ở Nam vang khi Đức Hộ Pháp triều Thiên.

– Như vậy là Chức Sắc Cửu Trùng Đài đã tạo mầm loạn Đạo sao mình?

– Không phải đợi tới lúc này, để thực hiện ý đồ thống

lãnh nền Đại Đạo, Cửu Trùng Đài đã tự lập Hiến Chương, tự soạn qui chế hành Đạo, lẩn sâu, bất chấp sự góp ý của Hiệp Thiên Đài. Ôi! Chỉ có Chức Sắc Cửu Trùng Đài hiện nay mới làm thế, chớ Chức sắc Thiên Phong CTĐ nam nữ trước kia đâu có làm vậy...!

– Nãy giờ bàn luận chuyện Đạo trong nước đã canh cải, bây giờ giải quyết việc tranh chấp theo Thông Tri số 5 của ba Vị Quyền Chánh Phối sư năm 1978 xem ngã ngũ về đâu? Theo mình, sự hướng dẫn này đúng hay sai?

– Từ lâu qui vị Chức sắc: Quản Văn, Tổng quản Văn phòng ngồi không vẽ rỗng thành rắn như “*Hương, đăng, hoa, trà, quả thanh chúc chi nghi*”, đổi lại là: “*Hương, đăng, hoa, trà, tửu thanh chúc chi nghi*”. Hay “*trí não quang minh*” đổi lại là “*trí não thông minh*”...

– Do theo ý phạm tục sửa cải nên từ lâu, “*chư Thần Thánh Tiên Phật lánh xa không phù hộ, bằng có là cho Kim Quang sư cho lệnh Quỷ Vương cảm dỗ và thu nhận làm môn đệ*”.

– Theo ý anh, vì nặng mang con số 12 nơi Thiên bàn tại tư gia nên năm 1978 ba Quyền Chánh Phối sư mới có sự hướng dẫn lấy ly rượu giữa và tách trà đem xuống, chờ khi dâng tam bửu mới dâng lên. Nếu làm cách đó thì khi dâng hoa quả để chỗ nào, vì trên Thiên Bàn đã có chưng sẵn hoa quả rồi!...

– Sự hướng dẫn của Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư năm 1981 là hợp lý hơn hết. Có nghĩa là những vật dụng thờ cúng hằng ngày vẫn giữ nguyên (Hương, đăng, hoa, trà, quả, tửu) đầy đủ ngay khi cúng Đàn Vía. Lúc dâng Tam bửu phải sắp riêng một hàng: Hoa trước quả sau, ly

trước nhạo sau, tách trước bình sau (Tam bửu hiệp nhưt). Đức Hộ Pháp có dạy: Khi dâng Tam bửu Đức Ngài phải ôm lời cầu nguyện các bửu đem vào Bát Quái Đài dâng cho Chí Tôn, rồi Đức Ngài mang lời ban phước của Đức Chí Tôn Ban trả lại cho mỗi người. Do vậy, ta có thể kết luận lời dạy của Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư là hữu lý hơn là lời hướng dẫn của ba Quyển Chánh Phối Sư năm 1978.

– Nghe mình giải thích chắc đồng đạo hải ngoại như mở tắc lòng, mình dùng bữa đi mình...

Thiên Thần Áo Trắng du hành ngang qua nhà vợ chồng Hoàng Chung Thủy, nghe và ghi lại hết các lời bàn luận để về Thiên Đình báo cáo việc trần gian cho Đức Lý Giáo Tông tùy nghi xử định. Khi bay qua Núi Điện Bà, nghe Lão Tây Sơn Bạch Y Đạo Sĩ rảo bước nghêu ngo:

*Hội Thánh ngày nay quá dị kỳ
Chơn truyền luật pháp chẳng hành y
Nghe danh sanh chúng đồng le lưới,
Gặp mặt Tín Đồ lánh bỏ đi,
Tài sắc há hê cùng một lũ,
Lợi quyền chung hưởng đám ngu si,
Ông Tiên, ông Thánh nhiều Hồng Thệ,
Phạm một điều thôi đủ NGỤC TỶ,*

Thánh Địa mùa Thu Kỷ Sửu

Thiên Thần Áo Trắng.

Tín đồ Nguyễn Thị Mỹ Nga. Kính chuyển.

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 5

HÌNH ƠI! HỒI SÁNG NÀY EM VÀO HIỆP THIÊN Đài đánh lễ các bậc Tiên bối khai sáng nền Đại Đạo Cao Đài, em thấy bản nội luật của Hội Thánh 1939 như vậy:

* Tín Đồ bỏ Đạo, chúng sanh chưa biết chân lý Cao Đài thì tất cả Chức sắc Cửu Trùng Đài đều thất phạm.

* Chức sắc, tín đồ phạm tội thì tất cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài chung gánh tội tình.

– Theo mình bản nội luật này của Hội Thánh quy trách nhiệm chung cho cả chức sắc lưỡng Đài có nặng nề lắm không hở mình?

– Theo anh, muốn làm ma làm quỷ thì dễ, còn làm Thần Thánh Tiên Phật thì khó lắm em ạ! Khi lập giáo, Đức Chí Tôn dạy Hội Thánh lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài trước để qui định trách nhiệm từ tín đồ đến phẩm Giáo Tông, tự lập Tân Luật để tu và giao quyền cầm cân công bình, thưởng phạt nơi tay Chức sắc Hiệp Thiên Đài tại thế.

Nhiệm vụ chức sắc Cửu trùng Đài là thể Thiên hành hóa, tận độ chúng sanh. Muốn làm tròn trách nhiệm thiêng liêng giao phó thì cả chức sắc Cửu Trùng Đài phải luôn hiệp đồng, đua nhau là đầu tàu gương mẫu trong mọi hành tàng. Vào bậc Lễ sanh phải hội đủ hạnh đức, chơn tu mới lần tiến lên các phẩm làm Thầy, tột cùng là làm chủ một tịch Đạo khi trí não đã quang minh, tinh thần tinh tế.

Trái lại, nếu một số chức sắc Cửu Trùng Đài không biết tự kiềm chế lục đục thất tình, không nhịn được những cơn thèm tửu sắc, coi việc hành đạo như một nghề tu để lấp liếm của thập phương, mặc cho bụi trần tấp dính làm ô ố phẩm tước thiêng liêng. Chức sắc bề trên không một lời giáo huấn, lại làm ô dù hỗ trợ cho kẻ phạm tội, sống nhỡn như áo mào xênh xang ra vào Điện Thánh làm cho tín đồ bất mãn, lột bỏ áo Đạo. Người đời xa lánh Đạo Trời không vào chùa vàng vì chốn tu hành chứa nhiều Phật rách, hỏi vậy cả chức sắc Cửu Trùng Đài sao không bị lên án là thất phận? Còn phần chức sắc Hiệp Hiệp Thiên Đài, đã tự mình ký nhận cây cân công bình từ tay Ngọc Hoàng Thượng Đế, không chịu hết mình hành Đạo pháp chánh vô tư, không dựng hình phạt Tam Giáo Tòa, đã cụ thể hóa thành thập hình Lý Giáo Tông để con cái Đức Chí Tôn Hưởng ân huệ giảm hình phạt thiêng liêng. Cây cân công bình của Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài không phải để lượng tài, lượng sắc mà để cân tình cân tội của con cái Đức Chí Tôn nơi trường công quả.

Trước đây, do hoàn cảnh xã hội, chức sắc Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài phải thu mình trong cái ốc cứng của Đạo lệnh 01/Đl để được tồn tại, tu tại Gia, không có nghĩa là chức sắc Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài không được đến Thánh Thất hay Tòa Thánh để châu lễ Đức Chí Tôn các ngày Đản vía, hầu gặp gỡ bạn đồng môn. Chỉ cần sự có mặt bóng dáng Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài là đủ để thức tỉnh đồng đạo chơn chánh e dè hay không dám bước chân từ cái thiện sang cái ác.

Nay “*Hội Thánh*” (giả), Đạo được phục hồi.... nên Đại hội Nhơn sanh mấy lần yêu cầu Hội Thánh tái lập

Pháp Chánh địa phương để bình ổn trật tự, an bình tình đồng đạo. Nhưng có lẽ do người hành đạo hiện nay quá nhiều sai phạm luật Đạo nên tới nay Hiến chương, Quy chế hành đạo chưa ghi vào tổ chức pháp quyền: Hội Công Đồng, Ban kỷ Luật, Pháp Chánh Tư Quyền Cửu Trùng Đài, Pháp Chánh Trị an V. v... Song, không vì thiếu môi trường hành đạo mà chức sắc Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài không làm nhiệm vụ tự nguyện của mình, để con cái Đức Chí Tôn bị dẫn dắt vào con đường đạ ác và phạm thệ, nghịch thầy, phản bạn mà không để lời cảnh giác trước.

– Bản nội qui này sao không thấy nói gì về nhiệm vụ Chức Sắc Phước Thiện hở mình?

– Trước đây hay hiện nay chức sắc Phước Thiện luôn hành đạo dưới sự điều dắt của Hiệp Thiên Đài. Khi về Thiêng Liêng vị Đức Hộ Pháp vẫn luôn nhắc và bắt buộc chức sắc Phước Thiện thi hành Đạo luật Năm Mậu Dần (1938) để bảo tồn sanh chúng, nuôi dưỡng kẻ tật nguyện, cô độc, tận độ chúng sanh, thay Cửu Trùng Đài trong việc quan hôn tang tế sự, thay Hiệp Thiên Đài đem bác ái công bình trải trên mặt thế gian làm cho cộng hòa nhơn loại. Đức Hộ Pháp còn dạy chức sắc Phước Thiện có nhiệm vụ mở đường Thánh đức cho toàn sanh chúng nhập vào Thánh thể ngoại giáo nhờ cửa Phước thiện mà hiệp cùng Hội Thánh. Công Nghiệp của chức sắc Phước Thiện sẽ được Đức Hộ Pháp tuyên dương nơi Ngọc Hư Cung, hay bắt tội không ai khác hơn Ngài.

– Mình à!

– Gì nữa đây?

Hôm Rằm Hạ Ngươn, cũng như mấy kỳ Đại Đoàn

trước đây, sao em thấy Chức Sắc Cửu Trùng Đài đi hoán đàn họ đi cách quá xa chức sắc Hiệp Thiên Đài và chức sắc Cửu Trùng Đài Nữ Phái, liếc sang chức sắc nam phái, đợi đồng phẩm mới bước đi làm cho phép Pháp luân chuyển động dứt khoảng, còn chức việc, tín đồ nam đi xuống, ngang qua Hiệp Thiên Đài lại đi phù ra phía ngoài làm cho du khách đứng trên lầu xem không đẹp chút nào hết, làm như thế có thất pháp không hở mình?

– Việc này, anh có nghe nhiều người bàn luận. Có người cho rằng có lẽ chức sắc Cửu Trùng Đài chưa đọc qua lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp về bí pháp, về việc đi Hoán đàn quan trọng như thế nào. Cũng có người cho rằng chức sắc Cửu Trùng Đài hiện nay xem thường chức sắc Hiệp Thiên Đài nên không từng sự dẫn dắt vận hành của pháp luân của Chơn thân trong đàn nội trước mặt Đức Chí Tôn và Thần Thánh Tiên Phật, là mầm loạn Đạo do tay phạm tạo nên, không được đổ thừa cho Thiên ý.

– Cách đây mấy ngày, tại Họ đạo mình, có mấy vị chức việc đến Ban Cai Quản xin trả chức, không hành đạo nữa. Em có hỏi tại sao nghỉ việc, họ chỉ lắc đầu là sao hở mình?

– Việc này là do sự nhận thức không chính chắn của họ. Trước khi thọ phẩm đạo, nếu thấy thuyền đạo mục nát, không lái, không chèo, khó vượt qua bể khổ thì đừng bước xuống đò. Hoặc thấy cơ chế hành đạo hiện nay đi ngoài giáo pháp chơn truyền Đại Đạo, chẳng khác nào con Hạc còi lông, không thể đưa mình về Tiên cảnh thì đừng nhập cuộc, khỏi bị mang tiếng “*bán đồ nhi phé*”. Song, nếu lỡ bước sang ngang chẳng phải đò thì hãy sớm quay thuyền về bến Giác.

– Thì ra thế! Thì em vào thay đồ.

Trần Bảo Chung ngồi một mình bên tách trà thơm ngát hương sen nhằm đọc bài thi của Bà Bát Nương Diêu Trì Cung tặng chức sắc Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài khi được lệnh Bộ Pháp Chánh bổ đi hành Đạo Địa phương:

*Mua vải dùm em để phất diều,
Treo vãn trước mở môi là kêu.
Cánh sườn cột nẹp cân cho xứng.
Lèo lái so dây giống dặng đều.
Trận gió ồn ào vừa thổi đến,
Các anh tỉnh minh phóng lều kêu.
Chín từng lông lộng bay cho thấu,
Thì hiểu Hiệp Thiên nghĩa ít nhiều.*

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG.

(Nghe và ghi lại)

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 6^[1]

DANG DU HÀNH NGANG QUA THÁNH-ĐỊA TÂY-Ninh thấy làn khói đen bốc lên từ nhà vợ chồng Hoàng Chung Thủy, Thiên Thần Áo Trắng liền hạ xuống xem việc gì đã xảy ra mà vợ chồng đạo tâm này tỏ ra buồn bực như thế!

– Minh à! Hồi sáng này hầu lễ Thầy xong vừa bước ra tới Tịnh Tâm Đài thì một người bạn nắm tay em dẫn ra ngoài đưa cho xem bản phân công cho một số Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài làm phận sự theo qui định của bản Hiến Chương Đạo Cao-Đài Tây-Ninh năm 2007 và Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài được Đức Hộ-Pháp chấp thuận toàn diện năm 1966... Sao mãi đến nay Hiến Huynh Cải Trạng Lê Minh Khuyên mới có sự phân công cho đàn em làm việc vậy hờ mình?

– Mấy ngày trước đây anh đã có xem qua bản phân công này rồi, nếu giải thích đầy đủ việc này thì dài dòng lắm, anh chỉ nói tóm lược cho em để nhớ thôi nha!

Trong quá trình tu chỉnh bản Hiến chương năm 2002, Hội Đồng Chương-Quản giao cho Hiến huynh Cải Trạng Lê Minh Khuyên làm trưởng ban, cùng 11 thành viên gồm Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài, Phước-Thiện tu chỉnh Hiến chương thế nào cho phù hợp với chủ trương đổi mới của Nhà nước CHXHCNVN cho

[1] Bài viết được trích từ quyển **Sưu Tầm Sử Đạo giai đoạn 1999–2008 phần VI** được phổ biến trên website DaoCaoDai.info

phép Đạo Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh hoạt động đúng theo Tân Luật, Pháp-Chánh-Truyền, Đạo Luật.

Ban tu chính hiến chương làm nhiệm vụ vừa xong, thì ông Đâu-Sư Tám đã làm sẵn một bản Hiến chương tu chính khác dâng nạp cho Ban Tôn Giáo dân tộc tỉnh Tây-Ninh trước rồi (quen thói đặt cái cày trước con trâu).

Bản qui chế hành đạo ông Đâu-Sư Tám tự làm, không cần sự góp ý của các cơ quan Đạo. Hiệp-Thiên-Đài có bản qui chế hành đạo của cơ quan pháp luật gửi cho ông Đâu-Sư Tám và Sở Nội Vụ tỉnh Tây-Ninh để thống hợp việc hành đạo không bị chống chéo nhau.

Sau hơn một năm chờ đợi, không lẽ cứ để con cái ĐỨC CHÍ-TÔN mãi không được hưởng hồng ân giảm hình phạt thiêng-liêng, nên Hiền Huynh Cải Trạng Khuyến mới tạm thời phân công cho anh em Chúc-Sắc Hiệp-Thiên-Đài làm phận sự bảo vệ luật pháp Chơn truyền, thay mặt Đức Chí-Tôn cầm cân công bình thưởng phạt tại thế giúp chơn hồn bạn đồng sanh tránh điều Thiên khiển.

– Em nghe nói có một số Chúc-Sắc Cửu-Trùng-Đài cho việc phân công hành đạo của Chúc-Sắc Pháp luật là vượt bực, nói thế có đúng không vậy mình?

– Pháp-Chánh-Truyền đã qui định, Hiệp-Thiên-Đài là Chúc-Sắc độc lập, lãnh đạo (nhắc nhở) và lập quyền cho cả con cái Đức Chí-Tôn, khi làm việc gì chỉ gửi tường tri cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, cùng các cơ quan Đạo mà thôi.

Hiện tại ông Đâu-Sư Tám được ban Tôn Giáo Chánh Phủ cho làm đầu Ban Thường Trực Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài, là cố ý xem Ban Thường

Trực Hội-Thánh như thay thân cho Thượng Hội, để giải quyết những vụ việc do Hội-Thánh dâng lên mà thôi. Ban Thường Trực Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài phải luôn tìm cho được sự đồng thuận của cả hai Đài mới đem thi hành mà thôi. Số Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài sàm luận là do bệnh độc tài, phi Pháp-Chánh-Truyền, nhằm lấn ý ban Tôn Giáo Chánh Phủ của ông Đầu-Sư Tám và các trợ lý áo nâu, khổ hồng (trong Thiên Thai Kiến Diện) lây lan như một đại dịch, vô phương cứu chữa đó em!

Theo anh đám Lẽ-Sanh lúa chẳng hại, còn số Chức-Sắc hàng Thánh Thể thay thân Thượng Đế trí não phải quang minh, nên treo gương hạnh đức, nếu còn nặng mang danh lợi quyền, không từng phương châm Đức Chí-Tôn để hành đạo thì nên thối bước, lui chơn, rời xa Thánh Thể để khỏi làm nhơ danh Thầy, giục hư nền Đại-Đạo, biến Hội-Thánh thật thành Hội-Thánh giả, gạt gẫm bạn đồng môn, nhẹ dạ bởi câu “*chiếu y Tân Luật Pháp-Chánh-Truyền*” luôn làm đầu mối việc.

– Còn việc này nữa... có một số Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài, cho rằng ông Cải Trạng Khuyên, phẩm chỉ ngang hàng Giáo-Sư cho làm Phó Chưởng Quản Hội-Thánh, còn đòi hỏi này nọ. Câu nói này mình nghĩ như thế nào?

– Phẩm cấp hai vị Đầu-Sư trước đây, chỉ ngang hàng với Hiền Huynh Cải Trạng Khuyên mà thôi, còn các vị quyền Chánh Phối-Sư đều nhỏ phẩm hơn. Nếu chịu lộng quyền, phá tiêu luật lệ cầu phong, cầu thăng nơi Pháp-Chánh-Truyền như đa số Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài đã làm, thì Hiền Huynh Cải Trạng Khuyên đã thăng lên tột đỉnh là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn rồi. Việc đổi phẩm Chức-Sắc lương đài, chỉ để dùng vào việc tang tế sự mà thôi. Còn

việc ai được Hội-Thánh lương Đài giao nhiệm vụ gì thì nấy làm, không kể phẩm tước lớn nhỏ.

Trước đây một vị Luật sự đại diện Pháp Chánh 2 Châu Đạo, Truyền Trạng Bộ Pháp Chánh giao cầm quyền Pháp Chánh một Miền, gồm nhiều Trấn Đạo. Cải Trạng Nguyễn Thành Tất quyền Chương Quản Pháp Chánh Hiệp-Thiên-Đài (Bộ Pháp Chánh). Thời kỳ “*Cửu Trùng không kể an thiên hạ*” một số Thời Quân qua nắm quyền Chánh Phối-Sư, Sĩ tãi Võ Thành Quốc được Hội-Thánh giao quyền quản lý Lại Vụ Cửu-Trùng-Đài đó em! Anh nghe nói khi bản qui chế hành đạo lương đài, được Sở Nội Vụ Tây-Ninh chấp thuận xong, thì anh em Chúc-Sắc Hiệp-Thiên-Đài sẽ dựa theo Thánh Thơ của Đức Hộ-Pháp từ Nam Vang gọi về ra lệnh cho Hội-Thánh sẽ họp và chúc-sắc Hiệp-Thiên-Đài đồng công cử Hiền Huynh Cải Trạng Lê Minh Khuyên lên Quyền Chương-Quản Hiệp-Thiên-Đài. Đại ý Thánh Thơ nói: “*Nếu Chánh Quyền Ngô Đình Diệm bắt giam cầm hết Chúc-Sắc lớn, thì cử Đạo-Hữu lên cầm quyền Hội-Thánh*”. Nhà không thể không có chủ!

* Hoàng Chung Thủy nhẹ lắc đầu thở dài nói:

– Thấy cảnh đồng đạo dị hành, song tu, tâm bất nhứt của Chúc-Sắc thời nay sao em buồn cho cội Đạo quá mình à!...

– Không phải riêng em đâu! Tất cả những ai ưu tư đến tương lai nền Quốc Đạo Cao-Đài, đều nằm lòng câu: “*Rời đây ai đến cầm chơn pháp...*” nhất là Đức Đại Từ Phụ nhìn thấy những đứa con giả tu, nhả tâm ra tay tàn hại “*thân thể Ngài*” (Hội-Thánh) tại thế cho rả rời, mà không cầm được giot lệ thương đau cho đám con dại khờ vô tâm đó:

*“Đồ lụy Thấy phân cũng ghen ngào,
Các con đau Thấy há vui sao!
Còn lời còn dạy chim chung tổ,
Vẳng tiếng vẳng khuyên ngựa rẽ tào.
Xét quấy lo tròn nhân đức trước,
Độ đời mới vẹn nghĩa ân sau.
Thương nhau phải lúc chung vai gánh,
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu”.*

Nghe Trần Bảo Chơn ngâm xong bài thi của Đức Chí-Tôn, Thiên Thần Áo Trắng gạt nước mắt bay thẳng về Thiên Đình báo cáo với Lão Lý-Giáo-Tông việc xảy ra, để Lão tùy nghi xử lý, phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ với đám em út của Lão đã lợi dụng trường thi công quả hành nghề mua quan bán chức, làm Phật, làm Trời không muốn lại đi làm ma, làm quỷ để người trần dị luận, nhìn em đoán anh, ít ai thông cảm: Tiểu nhơn lắm dạy lành khó thành người tốt.

Tàn Đông Kỷ Sử
Thiên Thần Áo Trắng
(Nghe và ghi lại)

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 7

HÌNH ƠI! HÔM QUA EM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI BẠN làm việc nơi văn phòng Nữ Đầu Sư Đường cho biết Ban thường trực Hội Thánh và 9 Viện Cừ Trùng Đài đã được nhà nước Việt Nam cấp cho ấn tín để thi hành đạo sự. Không biết rồi đây cái Hội Thánh thời nay có chịu hành đạo đúng theo giáo pháp chơn truyền Đại Đạo, Đạo Luật, Bát Đạo Nghị Định, luật lệ Hội Thánh không hở mình?

– Non sông dễ đổi, bản chất khó dời. Bản chất độc tài, giành quyền, không biết lắng nghe ý kiến xây dựng của bạn đồng môn thì chắc chắn việc hành đạo của Hội Thánh thời nay khó có bề thay đổi lắm em à!

– Nghe nói trước đây nơi Nội Ô Tòa Thánh không có treo bảng hiệu “*Văn phòng Hội Thánh*” phải không mình?

– Đúng vậy, nơi Tòa Thánh chỉ có văn phòng Hiệp Thiên Đài, Cừ Trùng Đài (Tòa Nội Chánh), Giáo Tông Đường, Hộ Pháp Đường... mà thôi và danh xưng “*Hội Đồng Chưởng Quản*” cũng không có nghe trên giấy tờ bao giờ!

– Hơn 36 năm qua, cơ chế hành đạo lách luật thật nghiệt ngã, từ Hội Đồng Chưởng Quản đến Hội Thánh thời nay luôn hành đạo ngoài Thánh Giáo của Thầy, tự tạo ra một hệ thống tổ tụng đạo sự thật dị hợm để bảo vệ việc làm sai trái của em út. Chức sắc, chức việc, tín đồ bị thâu chức, trục xuất ra khỏi đạo mà không cần thông qua

Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài minh tra, xét xử công khai một lần... Trái lại, những chức sắc đàn em biến chất lại được ban lãnh đạo bao dung và cho thăng thưởng thành một lớp chức sắc chiếm ngự chùa vàng, biến cơ đạo giải thoát dần dần bỏ lối huyền linh, các chức sắc này cũng khó truyền Thánh âm bởi Chúa quý chế ngự.

– Thế nào mới gọi là HỘI THÁNH thật sự hở mình?

– Hội Thánh đúng nghĩa phải là một Hội Thánh thật Sự Trước 1975, bao gồm các bậc chức sắc Thiên Phong được Thiêng Liêng lựa chọn trong hàng lương sanh, xứng đáng thay mặt Thấy phổ độ quần sanh. Pháp Chánh Truyền, Thấy chỉ rõ Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài phải hành đạo độc lập, tương liên chứ không hòa tan thành một khối không đầu không đuôi, sinh hoạt chống chéo lên nhau mà sanh loạn Đạo.

* Cửu Trùng Đài chuyên lo cơ giáo hoá và phổ độ chúng sanh.

* Hiệp Thiên Đài lo bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền và còn giúp Cửu Trùng Đài điều động cơ phổ độ về mặt tang tế sự, chăm lo đời sống vật chất cả con cái Đức Chí Tôn (giao Phước Thiện thực hiện).

– Như vậy cái Hội Thánh thời nay hữu danh vô thực sao mình?

– Đúng. Các Chức Sắc thời nay mang danh hàng Thánh Thế, chưa được quyền Thiêng Liêng công nhận. Họ xúm nhau công cử bất cần những qui định bắt buộc nơi luật công cử của Pháp Chánh Truyền. Do đó mới có những ông Thánh sống xấu xa, lòng trung không có như: Giáo hữu X, Gh C, Gh Đ... đang biến Hội Thánh thành

huyền thoại.

– Cấp lãnh đạo cầm quyền Hội Thánh thời nay sao cứ để mấy ông Thánh tệ hại đó đứng chung hàng ngũ với mình để nhơn sanh lên tiếng đồng hóa vậy mình?

– Biết chớ em, những cấp lãnh đạo Hội Thánh thời nay cố ý tạo cảnh bất mãn, loạn Đạo để được nắm quyền thống nhất, khống chế Đạo pháp hầu tiêu diệt Thế pháp Đạo, biến Bí pháp chơn truyền thành mê tín dị đoan.

– Theo em, nếu người hành đạo chỉ vụ tất mua danh, kiếm lợi thì nên thối bước lui chơn về nhà cuốc đất trồng khoai, sống cùng vợ con còn hơn là bám víu cửa Đạo, sống nhờ bát cơm từ thiện để bị nhơn sanh khinh khi nguyên rửa, phải không mình?

– Tại em không hiểu, không để ý quan sát đó thôi chớ hiện nay không có cái nghề nào sướng bằng cái nghề Thầy Tu đâu em! Không cần lao động chân tay cũng có người cho ăn, hạ quan vẫn đái cả phê thuốc lá, bước ra một bước đường có xe đưa rước, kẻ hầu người hạ sống ung dung vô tội vạ!

– Mình à! Con dấu Đầu Sư đã được nhà nước cấp rồi, sao em còn thấy một số văn bản ông Đầu Sư Tám còn đóng dấu Hội Thánh vậy mình?

– Theo Đạo Nghị Định thứ 2 và 4 thì Đầu Sư đã chia quyền Chánh trị Đạo cho ba Chánh Phối Sư điều động đạo sự. Do đó, ông Đầu sư Tám vẫn còn lợi dụng con dấu Hội Thánh nhà nước ban cho sử dụng ngoại giao để nắm trọn quyền đạo Vào một tay, ba Chánh Phối Sư chỉ còn cách ngồi nhìn đời nhìn đạo sự dần trôi theo năm tháng, rồi cùng với tuổi già sắp sửa về cõi vĩnh hằng mà thôi!.

– Em nghe nói con dấu của Cơ quan Pháp luật Đạo cũng được nhà nước cấp cho chức sắc Hiệp Thiên Đài để hành sự rồi. Nếu ông Đầu sư Tám không ra lệnh cho Quyền Ngọc Chánh Phối Sư giao các hồ sơ tố tụng vi phạm luật Đạo sau khi Hòa Viện hòa giải bất thành để Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài minh tra xét xử thì sao hở mình?

– Để củng cố ngôi giáo chủ, từ lâu, việc chức sắc đàn em vi phạm luật đạo được bao che, bưng bít làm cho đồng đạo bất mãn vô cùng, lắm người bỏ đạo theo tôn giáo khác hoặc lập môn phái riêng làm cho nền Đạo lắm chông chênh!

– Nếu Cửu Trùng Đài còn ra sức yểm quyền Hiệp Thiên Đài thì người hiểu thông luật Đạo, tu hành chơn chính có lỗi lầm chi dấu lớn hay nhỏ hãy khôn ngoan vượt qua rào cản mê chướng, tự tìm đến Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài xin thọ án, quệt lọ thì chơn hồn khi thoát xác không còn bị Thiên khiển nữa... Bị Thiên trị thì không chơn hồn nào không ghê sợ (Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp).

– Các Chức Sắc Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng đã hiến thân trọn đời cho cơ quan Phước Thiện trước đây được Hội Đồng Chương Quản bổ dụng hành đạo hoặc xin đóng tiền công quả tự túc nơi Nông viện Cửu Trùng Đài, nay Hiến Chương 2007 có qui định cơ quan Phước Thiện tòng quyền Hiệp Thiên Đài rõ ràng thì họ sẽ hành đạo như thế nào hở mình?

– Đã tự nguyện hiến thân trọn đời cho cơ quan Phước Thiện thì phải luôn chịu sự bổ nhiệm của Ban Điều Hành Cơ quan Phước Thiện, dưới sự điều dắt của Hiệp Thiên Đài y như trước đây. Nếu như Hội Thánh Cửu Trùng Đài còn thiếu người, cần lưu nhiệm một số

chức sắc Phước Thiện tạm sử dụng trước đây thì Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện tái bổ nhiệm họ để sau nầy để tính công thẳng thưởng vào Tập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng. Còn Như chức sắc Phước Thiện không chịu tìm về phục vụ cho Cơ Quan Phước Thiện thì Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện lấy Đạo Luật Năm Mậu Dần (1938) làm kiếng chiếu yêu trừ ma chướng, hay dùng Nghị Định thứ 48 ký kết giữa Lý Giáo Tông và Hộ Pháp làm huệ kiểm hàng phục qui Sa Tăng cản lối đàn em.

– Luật Pháp Đạo chặt chẽ và nghiêm khắc quá phải không mình?

– Luật pháp đạo có Nghiêm minh mới bảo thủ nghiệp đạo tồn tại đến 700.000 năm như Thiên thơ tiền định. Dầu bậc Đại La Thiên Đế khi phạm luật cũng phải chịu hình phạt như thường, không vị tình (Lý Giáo Tông).

Thiên Thần Áo Trắng nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận đạo sự nầy giờ gật đầu khen: “*Thông đạo quá!*”. Trước khi bay về thượng giới, ngâm vang mấy vần thơ cảnh tỉnh người dương thế phút cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển:

*Tam Chuyển Hạ Nguơn đã cận rồi.
Thiên tai địa ách diễn cùng nơi,
Ma vương ra sức thâu người dữ.
Thần Thánh kêu gào đến môn hơi.
Chật đất thây phơi không kịp lấp,
Phố phường trống vắng trẻ rong chơi,
Kê tai Thần Lão xin khe khe,
Tận thế Long Hoa để đời.*

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG.

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 8

HÌNH ƠI! ĐIỀU 18 CỦA HIẾN CHƯƠNG ĐẠO Cao Đài Tây Ninh năm 2007 nói rõ: Cơ quan Phước Thiện hành đạo trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Sao hôm bầu cử Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện, có một vài vị chức sắc Phước Thiện không chịu đi họp, lại còn đi báo cáo láo với Chức Sắc cao cấp Cửu Trùng Đài vậy mình?

– Điều này dễ hiểu thôi em ạ! Người xưa nói: *”Tố nào theo tố nấy”*, hay lời Đức Chí Tôn nói: *”Kẻ thiếu đức nín đũa không nhân”*. Chỉ có điều đáng tiếc, đã là chức sắc Phước Thiện thì phải nên nói thiện, làm thiện không nên nâng bì kẻ khác quá đáng mà phải bị cây Giáng Ma Xử của Hộ Pháp Thiên Tôn đập nát lên thân danh và sự nghiệp giả tu của họ mà thôi.

– Nghe nói có nhiều vị chức sắc Phước Thiện, trước đây phục vụ dưới trướng của Hội Đồng Chương Quản bằng cách lập sở tự túc, hằng năm đăng huê lợi được chục gạ lúa để mua chức, nay không muốn trở về Phước Thiện là sao hở mình?

– Trước năm 1975, thời gian chiến tranh, đa số chức sắc, Đạo Sĩ Phước Thiện không mấy người chịu khó hành đạo đúng theo tờ tự nguyện hiến thân trọn đời cho Cơ quan Phước Thiện của mình như lúc Đức Hộ Pháp còn ở tại Tòa Thánh. Họ đổi Đạo gạt đời với danh nghĩa lập Sở Lương Điền, thương mãi tự túc, chống lại chủ sở vạ con là

Đạo sở, hằng tháng dâng huê lợi mỗi người mấy chục đồng.

– Sau năm 1975, họ xúm nhau dẹp bỏ các bảng hiệu trước khi chánh quyền Tây Ninh ra quyết định 124, cải tạo tài sản tôn giáo ra đời. Nay, thấy nhà nước nới rộng nên việc lập sở tự túc diễn lại, chỉ cần hằng năm bỏ ra năm ba triệu bạc là có thể mua được chức, lãnh khuê bài đồ xanh, ăn trên ngai trước đồng đạo, xem ra phết. Nếu họ xin trở về cơ quan Phước Thiện thì phải khếp mình nghiêm chỉnh theo Đạo luật và Nghị định 48/PT là trọn phết đời hành thiện, thực thi nhân nghĩa, cứu khổ Đạo lẫn đời khi có xảy ra thiên tai, bệnh tật. Khi còn sanh tiền, Ngài Khai Đạo thường nhắc nhở Cơ Quan Phước Thiện. Khi chiến tranh không còn gì nữa, khi về Thiêng liêng vị, Ngài vẫn quan tâm đến Cơ Quan Phước Thiện, nhắc lời Đức Hộ Pháp dặn dò Bảo Đạo, Hiến Đạo, cố dìu dẫn Hội Thánh Phước Thiện, thi hành chủ nghĩa Phước Thiện theo Đạo luật đã qui định.

– Tổ chức hành Đạo của Hội Thánh luôn phải có đầy đủ 4 cơ quan: Hành Chánh, Pháp Chánh (Tòa Đạo), Phước Thiện, Phổ Tế. Sao hiện nay em chỉ thấy dường như chỉ có Cơ quan Hành Chánh Cửu Trùng Đài là có tổ chức hoạt động bình thường như trước đây vậy mình?

– Sau hơn 30 năm tôn giáo được cải tạo, nay được Ban Tôn Giáo Chánh Phủ cho phép Đạo Cao Đài Tây Ninh tái lập Hội Thánh nên năm 2007, Hội Đồng Chứng Quán lập Hiến Chương phá tướng nền tảng Chánh Trị Đạo, Hội Thánh Cửu Trùng Đài giành quyền chủ đạo các Hội Thánh. Do đó Hội Thánh Phước Thiện không được phục hồi mà phải thu gọn thành Ban Điều hành dưới sự lèo lái chống chéo của Cửu Trùng Đài. Vì vậy mà cơ quan Phước

Thiện không thể tạo ra của cải để hỗ trợ nhà nước cứu khổ con cái Đức Chí Tôn như các tôn giáo bạn trong các trận bão, lũ quét đã qua. Càng không thể thay thân Hộ Pháp làm bạn với những kẻ nghèo hèn cô quả, tật nguyên sống lang thang đầu đường xó chợ. Nếu Chúc Sắc Phước Thiện biết khôn ngoan, phân biệt chơn giả để vượt qua mọi rào cản quỷ quái, tinh ma, cùng nhau hội tụ dưới ngọn cờ cứu khổ, thành tâm hành thiện, sẽ biến cảnh trần khổ nầy thành Thiên đàng tại thế, ai cũng có cơm ăn áo mặc, nhà ở ấm cúng, con cháu được cấp sách đến trường để học chữ. Có nhiều vị Chúc Sắc Phước Thiện đang phục vụ tại các cơ sở Cửu Trùng Đài được Hội Đồng Chương Quản bổ nhiệm trước đây âu lo nếu nay xin trở về Phước Thiện, không biết công quả có được tính công cũ tiếp nối hay không nên còn e dè tấn thối lưỡng nan.

– Theo mình, Ban Điều hành cơ quan Phước Thiện nên giải quyết như thế nào?

– Chắc chắn Ban Điều Hành cơ quan Phước Thiện sẽ không bỏ sót một ngày công nào của Chúc Sắc Phước Thiện đâu phục vụ nơi đâu và sẽ đề nghị Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài minh tra công nghiệp khi cầu thăng phẩm vào Thập nhị Đẳng cấp Thiêng liêng, nhất là Ban Điều Hành Phước Thiện phải quan tâm đấm em út Chúc Sắc. Trái lại, phế vong trách nhiệm và bất tuân lệnh Hộ Pháp sẽ bị Thiên Điều trừng trị Tam Đố bất năng thoát tục.

Nghe chồng giải lý Đạo đến đây, Hoàng Chung Thủy cảm thấy lòng buồn rười rượi, đưa mắt nhìn ra cổng thấy có một ông già râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc ngó vào miệng ngậm u... ơ...

Ông già chống gậy khóc từ bu,

*Áo rách tả tơi tóc rối bù.
Thương đấm con khờ không kẻ đỡ,
Đau bầy sói dữ lắm người bu.
Giữ đời an lạc tay đưa gậy,
Đon thế bại tôi miệng biểu tu.
Bồi trẻ, già đành đi thất thường,
Chỉ đường đưa gậy khiến thần phù.*

Ngâm xong, ông lão giải thích: Cây gậy là Luật pháp
Chơn truyền, áo rách là Đạo, tóc rối bù là Luật pháp
không công chánh.

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại.

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 9

HÌNH ƠI! HỒI SÁNG NẦY, KHI CÚNG PHẬT MẤU vừa xong, có một người bạn làm việc ở Ban nghị Lễ Báo Ân Từ cho em xem văn thư của ông Giáo Sư Quyền Thượng Thống Công Viện, nguyên Tổng Giám Ban Công Thọ, nguyên Tá Lý Thọ Hồ Ban Kiến Trúc Tòa Thánh xin Hội Thánh thời nay dời Sở Nhang trầm hương về khu dưỡng đường Phước Thiện. Theo em biết, Sở Nhang của Cửu Trùng Đài từ lâu sinh hoạt bên hông Khách Đình có thấy trở ngại gì đâu? Đây có phải là sự cay cú sanh thù vật với cơ quan Phước Thiện vì đã tự trở chơn đi ngược về nguồn cội Hiệp Thiên Đài, nơi đây Ban Điều hành cơ quan Phước Thiện đã có thành lập Sở Nhang đang sinh hoạt và sản xuất hằng ngày và có đăng huê lợi cho Hội Thánh phải không mình?

– Đúng vậy, Sở Nhang trầm hương của Cửu Trùng Đài rất thuận lợi cho sự quảng bá thương hiệu và tiện đường cho du khách khi đến Tham quan Tòa Thánh có nhu cầu mua nhang về sử dụng tại địa phương. Nếu như Hội Thánh Cửu Trùng Đài cần phát triển nghề làm nhang, theo anh, nên dời về Sở Tiểu Công nghệ trước đây của Hội Thánh Cửu Trùng Đài tại nơi cổng số 3 Tòa Thánh đã được nhà nước giao lại sau khi Cô nhi Viện dời đi hoặc là Ban Đạo Sử hay Hội Thánh Hàm phong Cửu Trùng Đài đang bỏ trống, những nơi này đã sửa chữa xong là tốt hơn hết, để tránh miệng Đạo dèm pha là Hội Thánh Cửu Trùng Đài đã tự tay mình áp chế cơ quan Phước Thiện, là

Cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn. Thay vì Hội Thánh Cứu Trùng Đài cần thực hiện đúng theo chơn pháp ký kết giữa Đức Lý Giáo Tông cùng Đức Hộ Pháp là phải hết mình trợ giúp Cơ quan Phước Thiện phát triển các ngành nghề, làm ra của cải giúp Hội Thánh chi phí hành Đạo, cứu tế chúng sanh để cùng nhau báo công trước Ngọc Hư Cung mới là khôn ngoan. Trái lại, vị Qu. Thượng Thống Công Viện Cứu Trùng Đài hiệp đồng với ông chủ “*bỏ chơn theo giã*” chưởng quản Hội Thánh, biến di tích cứu khổ của tiền nhân thành nơi làm kinh tế vốn không phải nghề chủ đạo của Hội Thánh Cứu Trùng Đài là điều đáng tiếc.

– Khu vực Cơ quan Phước Thiện, Dương đường Phước Thiện và cư xá Chúc sắc Hiệp Thiên Đài nhà nước “*cấp*” lại cho Hội Đồng Chưởng Quản hồi nào vậy mình? Thời gian gần đây, có dịp đi ngang qua khu vực Dương Đường Phước Thiện, em thấy nó hoang phế điều tàn, như vậy là sao hở mình?

– Anh không nhớ rõ ngày tháng năm nào UBND Tỉnh Tây Ninh “*cấp*” lại các cơ sở đó cho HĐCQ, anh chỉ nhớ độ 5–6 năm gì đó thôi. Khi nhà nước giao toàn bộ khu vực Phước Thiện và Cư xá Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài, tuy không được nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn còn sử dụng tốt các ngôi nhà. Song, vì Hội Đồng Chưởng Quản không mấy quan tâm đến tài sản của cơ quan Phước Thiện nên không cho người đến bảo vệ, gìn giữ chu đáo nên bọn xấu dỏ mái tồe, gỡ cửa ban ngày, để mặc công trình cây cỏ mọc đầy khu vực, nhà không mái che, nước mưa thấm cây, mục tường lún, nứt vách khiến cho tất cả những ai có lòng nhiệt tâm đến Đạo nghiệp khi đi ngang qua đều phải ngậm ngùi thương tiếc của chung, cơ đồ tiền nhân

để lại, đã chịu đói khát mà tạo dựng nên.

Thật đáng trách đấm hậu bối đã không làm được sáng danh nơi này thì ít nhất phải cố giữ di tích xưa để khỏi bị Đạo sử lên án hậu sanh bê bối.

Hơn hai năm sau khi Hiến Chương Cao Đài Tây Ninh được Ban Tôn Giáo Chính Phủ Công nhận, cơ quan pháp luật Đạo Hiệp Thiên Đài mới củng cố nội bộ và hướng dẫn Chức Sắc Cơ Quan Phước Thiện thành lập Ban Điều Hành và một số bộ phận phụ thuộc để thực thi cơ cứu khổ, tiếp tay nhà nước lo việc từ thiện.

Hiện nay Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện cho người dọn dẹp tương đối sạch sẽ, tiến hành sửa chữa, cửa nào hư, thợ mộc Phước Thiện làm lại, tường nứt được thợ hồ lấp kín, khu nhà Dưỡng lão Phước Thiện được lợp mái tôle, tường sơn phết lại trang hoàng để làm nhà nghỉ cho các Chức sắc Phước Thiện đang hành đạo già nua. Đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với người hiến thân trọn đời cho cơ quan Phước Thiện. Việc làm này đáng được trân trọng, chỉ có những kẻ giả tu chẳng chịt đáng ghét mới ngăn chặn sự phục hồi cơ cứu khổ của Đức Chí Tôn mà thôi.

– Những cơ sở khu vực cơ quan Phước Thiện khi nhà nước trao trả, thấy có cái gì hư hao sao HĐCQ không cho tu sửa ngay, để lâu thành hoang phế trước mắt đồng đạo và khách tham quan vậy mình?

– Nói ra sự thật đau lòng lắm em ạ!... Không phải Hội Đồng Chương Quản không có tiền để tu sửa những khu vực Cơ quan Phước Thiện. Số tiền HĐCQ và Hội Thánh thời nay thu được từ việc bán chức cho Đạo Sở,

Chức Sắc Phước Thiện hằng năm cũng dư tu sửa bảo quản cơ Quan Phước Thiện đó em!

Nay thấy đồng đạo và Ban Điều Hành Cơ quan Phước Thiện đang ra sức tái tạo lại khu vực Đường đường Phước Thiện để phục vụ bệnh nhân nghèo miễn phí nên ông Giáo Sư Qu. Thượng thống Công Viện Cửu Trùng Đài cùng hai vị ban thường trực Hội Thánh thời nay quyết định lấy khu vực Đường Đường này làm kinh tế cho mình. Phải chi cùng tu sửa xong, giao lại cho cơ Quan Phước Thiện làm cơ sở để giải quyết nạn khổ của con cái Đức Chí Tôn thì tốt biết mấy (nuôi bệnh Lão).

– Theo em thấy, Cửu Trùng Đài không nên tranh giành làm kinh tế với Cơ quan Phước Thiện mà phải nên chú trọng đến nhiệm vụ chính yếu của mình là lo giáo hoá chúng sanh vì từ phẩm Giáo Hữu đến phẩm Giáo Tông đều có mang khuê bài hàm ý nghĩa làm Thầy nên mỗi lần cầu thăng thưởng đều phải đạt tiêu chuẩn giáo hóa chúng sanh phải làm đầu phải không mình?

– Phải vậy! Như em thấy, có nhiều vị Chức Sắc Cửu Trùng Đài đang hành đạo hiện nay xem nhẹ việc giáo hóa nhơn sanh, trái lại cứ lo tranh đua xây dựng cho nhiều Thánh Thất để liếm láp của thập phương. Do ít học đời, thiếu giáo hóa Đạo (Hạnh Đường) nên khi thọ phẩm càng cao thì họ tự cho mình là Thần Thánh tại thế, lắm cao ngạo làm điều bất chánh, đồng đạo đâu có góp ý nhờ thượng cấp xây dựng uốn nắn cũng chẳng đi đến đâu mà còn bị gán cho tội “*trâu cột ghét trâu ăn*” thật đáng buồn.

– Việc Đạo như thế chỉ còn nước để cái miếng thiếc có hình ba cổ pháp của những ông Chức Sắc tắc trách không sử dụng, chỉ đeo lủng lẳng trước ngực, tố cáo cùng

Ngọc Hư Cung mà thôi hờ mình?

– Đành phải vậy thôi! Ba cổ Pháp là Long Tu Phiến, Phật Chủ, Thư Hùng Kiếm chắc chắn không giúp được gì với số Chúc Sắc đã tạo ô ạt không qua Thánh Giáo, công cử không đúng qui định Pháp Chánh Truyền. Khi thoát trần chỉ còn cách là quạ đưa vào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, chờ 700.000 năm sau có đợt phát lạc của Ngọc Hư Cung, Đức Chí Tôn cho Tam Đồ chuyển kiếp tu hành lại đó em à!...

– Thật là uống cho một kiếp may duyên gặp Đạo, gặp buổi ân xá mà không biết từng thị Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ để giải thoát luân hồi hử mình?

Nghe vợ buông lời buồn buồn. Trần Bảo Chung nhìn ra sân thấy một bà lão tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc, trên đầu gậy có cầm một bông sen trắng ngậm bài thi:

*Thế đạo như cánh bèo dâu,
Đốt chẳng ra than, rán chẳng dẫu.*

...

*Đầy xô sao rụng cánh bèo dâu
Dở chơn dợn sóng trên dòng Á,
Ngước mặt cười khan giữa cõi Âu,
Cơ quyền trí định tan rời hiệp
Nước ở giang hồ chỗ cạn sâu
Sống trong trời nước không nương đất.
Đứng vững trần gian vậy mới mầu.*

Ngậm xong, bà lão cất giọng trong trẻo nói với vợ chồng Hoàng Chung Thủy:

– Cơ sàng sẩy lọc lừa sắp đến hồi kết thúc. Hai con ráng nên giữ lòng hạnh đức, cùng Chúc Sắc Thập Nhị

Đẳng cấp Thiêng Liêng đưa cao cờ cứu khổ của Đức Chí Tôn, “*Chờ xem lũ đại đấm dòng sông*”. Bởi tu hành mà hành Đạo ngoài luật pháp chơn truyền sao khỏi bị “*Kim Quan Sứ cho Quỷ vương cầm đồ và thâu làm môn đệ*” như Ngài Khai Đạo Chơn Quân cho biết trước.

Nói xong, bà lão biến dần theo làn khói trắng bay tận trời xanh.

(Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại).

TM Nguyễn Thị Mỹ Nga

Kính chuyển.

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 10

HÌNH ƠI! NGÀY 28/3/CANH DẦN (DL 11/5/2010), tại hội trường Hạnh Đường, ông Đầu Sư Tám cho công bố Văn thư số: 181/TGCP-CD ngày 05/3/2009 của Ban Tôn giáo Trung ương công nhận Ban Thường trực Hội Thánh như trên, tính đến nay đã hơn một năm rồi, sao mãi tới hôm nay ông Đầu Sư Tám mới công bố rộng rãi cho toàn Đạo biết vậy mình?

– Sau khi Ban Tôn Giáo Chính Phủ thừa ủy nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam công nhận Hiến Chương sửa đổi, bổ sung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ngày 08/8/2008, ông Đầu Sư Tám liên tục gửi các:

- **VĂN THƯ SỐ:** 01/83/HT/VT ngày 27/9/2008
- **VĂN THƯ SỐ:** 31/84/HT/VT ngày 16/12/2008
- **VĂN THƯ SỐ:** 49/84/HT/VT ngày 20/2/2009

Xin chúc danh và danh xưng Chương Quản Hội Thánh, đã được Ban Tôn Giáo Chính Phủ ban cho các chức danh của Ban Thường trực Hội Thánh bao gồm:

+ Chương Quản

+ 2 Phó Chương Quản Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài

+ 3 Quyền Chánh Phối Sư là thành viên Thường trực Hội Thánh

Khi được ban quyền, ông Đầu Sư Tám soạn Bản Quy Chế Hành Đạo giống như thời Hội Đồng Chương

Quản, có sửa đổi đôi chút, gửi Ban Tôn Giáo Chính Phủ.

Thấy Bản Quy Chế Hành đạo của Hội Thánh thời nay có nhiều điều không rõ ràng về quyền hành đạo của hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng nên ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh mới gửi Báo Cáo Nhanh tới Trung Ương vì Bản Quy Chế này có tầm quan trọng sinh hoạt đối với người có Đạo Cao Đài ở 39 Tỉnh Thành mà không có sự góp ý của Ban Tôn Giáo và Chính Quyền Tỉnh Tây Ninh. Do Bản Báo Cáo Nhanh này, Ban Tôn Giáo Chính phủ đã gửi văn thư cho ông Đầu Sư Tám yêu cầu điều chỉnh lại Bản Quy Chế hành Đạo của Hội Thánh, có sự đóng góp ý kiến của Ban Tôn Giáo Tây Ninh cho phù hợp tình hình đất nước.

Với chủ trương “*Nhứt độc, nhì li, tam bợ*” nên tới nay, ông Đầu Sư Tám vẫn để Bản Quy Chế Hành Đạo y nguyên, cho rằng đây là nội bộ Đạo Cao Đài. Do đó ngoại nhân mới có việc phê phán: “*Đạo Cao Đài Tây Ninh hiện nay có ba tệ nạn: Tranh giành quyền lực, độc tài, nhiễu loạn chơn truyền*”.

Ngày 28/10/năm Mậu Tý (05/11/2008), ông Đầu Sư Tám ra Đạo lệnh số 01/83/HT-ĐL:

“Điều thứ 3: Các vị Chức Sắc có tên nêu trên tùy nhiệm vụ thực hiện theo luật pháp Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và tròn mạng lệnh của Hội Thánh mà hành Đạo cho tròn nhiệm vụ”.

– Em thấy, ngay điều Thứ Nhứt của Đạo lệnh 01/83/HT-ĐL đã vi phạm Pháp Chánh Truyền trầm trọng rồi. Thế mà ông Đầu Sư Tám còn ra lệnh cho các Chức Sắc

được phân nhiệm phải thực hiện theo Tân luật & Pháp Chánh Truyền là sao hờ mình? Có phải ông Đầu Sư Tám “*rao tàu hú bán thịt heo*” để gạt đồng sự ngu trung ám muội ăn nhăm đồ mặn?

– Đúng vậy! Trong Pháp Chánh Truyền, Đức Chí Tôn phân giải rành rẽ với Đức Hộ Pháp về quyền hành đặc biệt của hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Nếu hành đạo hồ lốn theo Hiến Chương 2007 và Quy Chế Hành Đạo của Hội Thánh thời nay thì chắc chắn hơn sanh không khỏi bị nạn độc tài áp chế, bằng có là Hiệp Thiên Đài và cơ quan Phước Thiện hiện nay là nạn nhân của Hiến chương 2007 và Quy Chế Hành Đạo của ông Tám.

Như em đã biết luật Đạo, người mới xin nhập môn cầu đạo phải có hai người tiến dẫn, nhận số Cầu Đạo Tạm. Trong hạn định 6 tháng, biết giữ thập trai, biết cúng lạy và thuộc kinh, Tân luật, Pháp Chánh Truyền mới nhận được Số Cầu Đạo Thiệt Thọ làm môn đệ của Đức Chí Tôn. Đã là chức sắc, mang phẩm càng cao thì càng phải lão thông Luật Pháp Chơn Truyền Đại Đạo. Nếu ám muội nghe theo sự tự tung tự tác sửa cải Chơn Truyền theo phạm tâm của một người hay một nhóm tham quyền cố vị, biến nền Chánh Giáo ra phạm giáo thì sẽ cùng đến Phong Đô cả lũ đó em! Nếu khôn ngoan, các chức sắc nên lấy cái gương sửa cải chơn truyền của các tôn giáo khác làm bài học lớn.

– Việc Ban Tôn Giáo Chính Phủ cho 6 người làm Ban Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, trong đó có một vị Nữ Phó Chủởng Quản Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài là phạm Pháp Chánh Truyền và Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông:

Giao cho nữ Phái Cửu Trùng Đài diu dẫn Hiệp Thiên Đài. Có đúng không mình?

– Lịch sử Đạo Cao Đài từ ngày Khai đạo đến năm 2007 mới có việc một Nữ Đầu Sư nắm quyền Phó Chủởng Quản Hội Thánh Cửu Trùng và Hiệp Thiên mà thôi. Đây là cách tu hành của chức sắc thời nay đó em. Trước đây, phẩm cấp từ Chánh Phối Sư trở lên đều do Đức Lý Giáo Tông lựa chọn, có nhiều vị cầm quyền Chánh Phối Sư cho đến chết như Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh, Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tước Thanh..., không như sự thăng chức quá dễ dàng như các chi phái Đạo Cao Đài hiện nay để lằng mọ phẩm tước Thiêng liêng là điều đáng buồn đáng trách.

– Nghe nói việc ông Cãi Trạng Lê Minh Khuyên đã căn cứ điều 18 của Hiến Chương Cao Đài Tây Ninh năm 2007 và được Ban Tôn Giáo Chánh phủ thừa nhận việc tổ chức bầu, củng cố Ban Điều hành cơ quan Phước Thiện và một số phòng ban Phước Thiện để phục vụ cơ cứu khổ dân sanh đã không được một số thành viên Hội Thánh thời nay chấp nhận là sao hở mình?

– Đa số chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài tự chối bỏ luật pháp Đạo, chạy theo thế lực đời, đề đầu làm thuộc hạ. Họ buộc Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện phải từng phục dưới trướng của Hội Đồng Chủởng Quản để hành nghề mua bán phẩm tước Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng mà Đạo Luật không thể chấp nhận đó em.

– Có phải vì ông Cãi Trạng Khuyên không chịu xưng danh Phó Chủởng Quản Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài khi ký các văn bản Đạo, mà chỉ xưng là Điều Hành Cơ Quan Pháp Luật Đạo nên có một số chức sắc Cửu

Trùng Đài vi phạm luật pháp chơn truyền ganh ghét vì mắt người đồng phạm phải không mình (hồn Đạo Hiệp Thiên Đài không lệ thuộc xác Cửu Trùng Đài)?

– Có lẽ vậy, “*Đồng sự dị hành*”, nên ông Cãi Trạng Lê Minh Khuyên tự biết mình là người bảo vệ Luật Pháp Chơn Truyền thì sẽ không giúp gì cho Ban Thường trực Hội Thánh, tự tách mình ra khỏi cái thế giới tranh chấp đạo quyền, nhiễu loạn Đạo pháp. Xem như một thảm trạng nổi cộm nơi cửa Đạo hiện nay và hành xử cũng rất là khôn ngoan, đáng trân trọng trong thời buổi Đạo chinh nghiêng. Nay, chúc sắc Cửu Trùng Đài qua mặt Hiệp Thiên Đài trong việc dạy đàn em hành Bí Pháp để lừa dối, gạt gẫm nhân sanh, tưởng đâu là một thắng lợi. Họ lắm to. Sở dĩ cây Giáng Ma Xử nằm yên trong tay Đức Hộ Pháp là Đức Ngài để cho Cửu Trùng Đài hát cho hết màn “*Thạch sanh chém chằng*” đó thôi.

Anh nghe nói tới đây, việc chúc sắc Cửu Trùng Đài, Phước Thiện cầu phong cầu thắng không qua Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài minh tra công nghiệp và tổ chức Hội Nhơn sanh, Hội Thánh theo kiểu mấy lần đã qua (bốc banh vàng, xanh, đỏ) thì Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài đều không tham dự, để mặc phạm phong “*biến gà thành Phụng*” tùy ý tâm phạm. Nếu đã xưng là “*Hội Thánh*” thì phải hành đạo cho ra Hội Thánh, áp dụng đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định... không sai một chữ như Đức Chưởng Đạo đã dạy Hội Thánh trước đây.

– Chúc Sắc mà phạm luật, phạm pháp, chống người thi hành luật pháp, nếu chiếu theo Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông thì xử lý như thế nào hở mình?

– Chúc Sắc hành đạo theo kiểu phá tướng nền tảng

Chánh Trị Đạo, lập Hiến Chương, Quy Chế Hành Đạo phá tiêu Bí Pháp chơn truyền Đại Đạo thì sẽ bị Quyền Vạn Linh lên án trục xuất ra khỏi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tòa Đạo chiếu Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông xử trị, Ngọc Hư Cung chiếu Thiên Điều đọa vào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng để ăn năn tự xét lấy câu Minh thệ.

– Đã may duyên gặp Đạo Tam Kỳ Phổ Độ sao các ông chức sắc này không chịu làm theo lời minh thệ “**Gìn luật lệ Cao Đài**” mà lại bày ra những luật lệ ma ám, vẽ Rồng thiếu gạc, bày trò cỡi Hạc cỡi lông hổ mình?

– Có lẽ do kiếp tu hành thiếu phước, hành đạo cao ngạo nên tới đây, họ chẳng được Đức Di Lạc Vương điểm đạo, cảnh thiên ngưng... Kim Quan Sứ thấy vậy mới đưa đem vào Tam Thập Lục Động chung sống.

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự đến đây, Thiên Thần Áo Trắng lắc đầu thương cảm rồi bay thẳng về Thiên Đình. Khi bay ngang qua Núi Linh Sơn, thấy Lão Bạch Y Đạo Sĩ ngồi trên tảng đá trước cung Vạn Pháp, tay trái vuốt chòm râu bạc, tay phải cầm gậy trúc gõ nhịp ca:

*Chức sắc thời nay bỏ Ngọc Hoàng,
Công bình, bác ái chẳng cứu mang.
Tu hành, đạo đức không chuyên suốt,
Nét tục xông xáo diễn lăm màn,
Luật Pháp Chơn Truyền xem gỗ mục,
Phàm ban quyền chức mặt vênh vang.
Phật Vương không nhận người hai dạ.
Xiển Triệt bỏ CHƠN khó bằng vàng.*

(Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại).

TM Nguyễn Thị Mỹ Nga kính chuyển.
TX 20/8/12 (Al: 04/7/năm Nhâm Thìn)

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 11

HÌNH ƠI! NGÀY 10/3/2010, BAN TÔN GIÁO Chánh Phủ Hà Nội gửi văn thư số 13/TGCP. CĐ cho các Sở Nội Vụ ở các Tỉnh, Thành Phố có Đạo Cao Đài và gửi cho Hội Thánh thời nay tường. Sao cho tới nay không thấy Hội Thánh thời nay có kế hoạch tổ chức hay ra lệnh cho Đại Diện Hội Thánh ở địa phương kêu gọi đồng đạo trở về sinh hoạt với Hội thánh thời nay trên tinh thần hoà hợp đoàn kết thương yêu vậy mình?

– Từ năm 2002 đến nay, Hội Đồng Chương Quản thành lập Hiến Chương đi ngoài Luật Pháp Chơn Truyền Đại Đạo, phong chức, phong quyền, nghi lễ không đi đúng đường lối cũ nên bị số đồng chức sắc và đồng đạo không hợp tác trong mọi sinh hoạt Đạo sự. Qua mấy lần tu chỉnh Hiến Chương, Chức sắc, Tín đồ đều có dâng kiến nghị yêu cầu HĐCQ nên lập phương hướng hành Đạo cho đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Bát Đạo Nghị Định...

Luật lệ Hội Thánh trước đây không vi phạm pháp luật Nhà Nước hiện nay. Nhưng Hội Đồng Chương Quản không làm được điều đó. Trái lại HĐCQ cho việc sửa đổi chơn truyền Đại Đạo là một việc làm thời đại, nếu có ai kiến nghị, yêu cầu HĐCQ hành đạo đúng đường hướng theo truyền thống của Đạo Cao Đài thì HĐCQ kết tội quấy phá chống đối, gây rối trật tự liền dùng bạo lực ngay tại văn phòng như trường hợp xin phục quyền Hội Thánh của Chánh Tri Sự Huỳnh Văn Thắng. Do

HĐCQ đã từng bảo thủ việc làm sai trái luật Đạo của mình, biết không có sự đồng tình đa số bạn đồng môn thì Hội Thánh thời nay (HĐCQ) khó mở lời kêu gọi toàn Đạo hợp tác đó em.

– Đời có Hiến pháp, luật Dân sự, luật Giao thông, quan chức đồng tuân hành. Đạo cũng buộc mọi Chức sắc, Chức việc, Tín đồ phải gìn luật lệ Cao Đài là Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Đạo luật, Bát Đạo Nghị Định, luật lệ Hội Thánh phải không mình?

– Đúng vậy, người đời nếu không tuân luật pháp Nhà Nước thì bị xử phạt hành chánh, lắm khi còn phạt tội tử hình, còn người Đạo mà không giữ trọn câu Minh thệ, gìn luật lệ Cao Đài tốt hơn hết là nên cởi áo Đạo, dẹp mào cao để Nhơn sanh không xem như con chiên ghê hôi tanh, sống lẫn lộn trong đàn chiên của Thượng Đế đáng yêu đó em. Ngày xưa, Juda bán chúa vì 30 quan tiền còn có lý để tha thứ, chớ ngày nay con cái Đức Chí Tôn vì ham quyền chức, xem rẻ những lời dạy của Thầy cùng các Đấng là điều đáng trách phạt.

– Muốn thu phục nhân tâm, Hội Thánh thời nay phải hành đạo như thế nào hỡi mình?

– Điều đó quá dễ, tất cả các thành viên Hội Thánh thời nay, nhất là ban thường trực Hội Thánh không nên dùng đến chủ nghĩa độc tài, không xem Chức sắc như gỗ lẫn tròn, nhìn đồng đạo như cỏ rác, phải biết lắng nghe mọi ý kiến xây dựng, đúng thì thực hiện ngay sai nên sửa không câu chấp thành tội án.

Điều cần nhất là Ban Thường trực Hội Thánh là cấp lãnh đạo tôn giáo, phải luôn thăm viếng các cơ sở Đạo để

nắm bắt tình hình xem đám en út cần gì để có phương hướng giúp đỡ kịp thời. Tỉnh thoảng cũng nên tổ chức phái đoàn các cơ quan Đạo thăm viếng địa phương để giải quyết những tâm tư nguyện vọng của Nhơn sanh, tạo cảnh trên thuận dưới hòa. Hoặc nhân những dịp đi an vị, Lễ Khánh thành Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu nên đi trước vài ngày hay ngủ lại vài đêm tại Thánh Thất, giúp họ đạo giải quyết chuyện Đạo sự hoặc giảng đạo lý tu chơn cho cả con cái Đức Chí Tôn nghe tránh phạm Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều qui, nhất là phạm tài phạm sắc. Sau cùng, cấp lãnh đạo Ban Thường trực Hội Thánh không nên tranh giành quyền lực, thường họp mặt giải quyết đạo sự đúng theo sự phân quyền của Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Bát Đạo Nghị Định mà điều 34 của Hiến chương Cao Đài năm 2007 ban hành, không nên tiếp tục tước còi và quyền cầm gậy của Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài, nên dùng quyền giáo hóa Cửu Trùng Đài, giúp cơ quan Phước Thiện thực hành cơ cứu khổ cho ra thiệt tướng từ Tòa Thánh đến các Điện Thờ Phật Mẫu địa phương, đừng tự cao cho mình là Hộ Pháp Di Đà, tổ thái độ du côn (Giáo Tông du côn) thống trị Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện để bán chức Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng mà làm người tòng phạm lời mình thệ cùng người đã hiến thân trọn đời cho cơ quan Phước Thiện (Cửu Trùng Đài không có Thập Nhị Đẳng cấp Thiêng Liêng)..

– Tất cả việc làm sai trái của Hội Thánh thời nay, có nên kết tội những Chức Sắc, Chức việc, Tín đồ không vào cùng Hội Thánh thời nay không mình?

– Việc bảo thủ Chơn Truyền Luật Pháp Đại Đạo khởi

qui phạm phải đáng được trân trọng, miễn là không có những hành động quá khích, bởi lẽ dưới giáng trên đưng thất khiêm cung, nếu không có số Chúc sắc, Chúc việc, Tín đồ trung kiên cố bám giữ Luật Pháp Chơn Truyền sau khi Đức Hộ Pháp lưu vong và triều Thiên thì một số Chúc sắc đang nắm quyền Đạo sẽ biến nền Chánh giáo của Thầy trở nên phạm giáo.

– Tới đây, nếu Hội Thánh thời nay hành Đạo trở lại đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật... mà điều 34 của Hiến Chương 2007 đề ra, theo mình, Chúc sắc, Chúc việc, Tín đồ sẽ tỏ thái độ như thế nào?

– Nếu Hội Thánh thời nay chịu hành đạo đúng đắn theo đường lối cũ của 50 năm trước đây thì toàn Đạo sẽ hoan nghinh, xếp quá khứ chờ ngày Quyền Vạn Linh và Thiêng Liêng phân định, ai xứng đáng họ để ngôi yên ngôi vị cũ, ai không đủ đức hạnh thì họ cho xuống (Đại Hội Nhơn Sanh 1937). Anh nghe nói, cơ quan pháp luật Đạo tới đây có phương hướng kêu gọi anh em Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài vào phục vụ Đạo pháp, giúp con cái Đức Chí Tôn giảm hình phạt Thiêng liêng, lập vị cho Chúc sắc, Chúc việc, Tín Đồ, các cơ quan Đạo thật xứng ngôi vị để họ khỏi mang tội lãng mạ phẩm tước Thiêng liêng.

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy luận đàm Đạo sự đến đây, Thiên Thần Áo trắng mỉm cười gật đầu ca:

*Chẳng phải Hiệp Thiên muốn chủ quyền,
Chánh truyền Thầy dạy giữ y nguyên.
Cửu Trùng giáo hoá cơ hành động,
Pháp Chánh răn đe giảm tội Thiên
Phước Thiện, cha, chồng người đời khổ,*

*Mang bầu phổ tế độ nhân duyên.
Trường thi công quả càng gian khổ
Bảng Thánh đề danh đặc quả Tiên.*

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 12

HÌNH ƠI! NGÀY 28/5/NĂM CANH DẦN (9/7/2010), tại Hội Nghị gồm: Hội Thánh, Cửu Viện, Đại diện Hội Thánh, Ban Đại diện Hội Thánh các tỉnh Thành Phố và các Ban Cai Quản Họ Đạo, ông Đầu Sư Tám đã có lời tuyên bố và nhắc nhở toàn hội. Qua tuyên bố và nhắc nhở của ông Đầu sư Tám, em cảm thấy có nhiều điểm bất nhất, độc tài quá lễ làm cho Chức sắc đang hành quyền không biết nẻo nào hành đạo cho đúng Chơn truyền Cao Đài Đại Đạo. Vậy Em nhờ mình giải lý cho em hiểu thấu đáo đâu là giả, đâu là chơn đạo nghe mình!

– Ủ, em cứ lần lượt nêu lên nỗi thắc mắc mà em nghe thấy đã xảy ra nơi cửa Đạo hằng ngày khác lời tuyên bố và nhắc nhở của ông Đầu sư Tám đi.

– Trước hết em xin nêu, Ông Đầu sư Tám nói “*Việc đăng ký Chức sắc đi hành Đạo, Nghị định của Thủ Tướng Chánh Phủ hướng dẫn: Sau 30 ngày đăng ký hợp lệ mà Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh không có ý kiến khác thì Chức sắc được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã đăng ký. Còn Chức sắc tu tại gia nay muốn hành đạo trở lại thì Ban Cai Quản Họ Đạo hướng dẫn làm tờ tường trình xin hành đạo trở lại thông qua chánh quyền nơi thường trú, trình lên Hội Thánh thời nay xem xét. Nếu Chức sắc bất luận Cơ quan nào không do Hội Thánh bổ dụng hành đạo trở lại thì không có tư cách tham gia việc Đạo*”, như thế có độc tài lắm không mình?

– Hiện nay, nơi cửa Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, có hai cơ quan đầu não điều hành đạo sự là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, còn Cơ quan Phước Thiện và ba Cung dưới sự điều dẫn của Hiệp Thiên Đài như em đã biết. Phần Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phải làm thủ tục đầy đủ theo quy định của Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Nếu muốn trở lại hành Đạo sau thời gian Hội Thánh bị giải thể, theo như trước đây, phải có Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài minh tra đủ lẽ tốt mới được Hội Thánh chấp thuận cho tiếp tục hành Đạo. Nay thì có khác hơn, Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài bị Cửu Trùng Đài làm cho thất sủng nên chỉ cần một mình ông Chương Quản Hội Thánh Tám chấp thuận là xong ngay, ông xem Đạo Cao Đài như là Đạo của Ông.

– Còn Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thì sao hở mình?

– Phần Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, hưởng ứng thư gọi của Ông Cãi trạng Khuyên nên đã vào xin đăng ký thi hành nhiệm vụ bảo vệ Luật Pháp Chơn Truyền Đại Đạo theo lời ký hứa với Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Họ bị Hội Thánh giải thể chớ không phết phạm nên khi 32 vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài và 19 vị Phước Thiện vào hành Đạo chỉ cần nộp tờ khai lý lịch có chánh quyền địa phương xác nhận công dân tốt là được ông Cãi Trạng Khuyên, Phó Chương Quản phân công. Sau ngày 02/8/ năm Mậu Tý thì xin đăng ký hành Đạo với Chánh quyền và phải được Cơ quan an ninh và Sở Nội vụ Tây Ninh được đồng thuận, trừ một vài vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài bị lưu ý mà thôi!

– Việc phân công Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Chức sắc Phước Thiện làm nhiệm vụ Đạo sự là đúng theo quy

định của Hiến Chương 2007 và Đạo Nghị Định thứ 6 đã ký kết giữa Giáo Tông và Hộ Pháp về việc phân quyền giữa Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, Đài ai nấy định. Việc phân công Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, ông Cai Trạng Khuyên đều có gởi tường tri cho 3 Quyền Chánh Phối Sư và 3 Quyền Nữ Chánh Phối Sư, là những chức sắc đang thi hành Hành Chánh Đạo theo Nghị Định thứ 2, 3 và 4.

– Nhà Nước cho Đạo Cao Đài được tự do hành đạo đúng theo đường hướng cũ thì không lý do gì Hội Thánh thời nay không nổi vòng tay lớn tận độ chúng sanh, nâng cao cờ cứu khổ Phước Thiện. Buổi Hạ Ngươn thiên tai địa ách, đời nói lỏng, Đạo sao lại khép chặt? Coi chừng nhưn sanh tấy chạy không ngộ trốn. Muốn Đạo Cao Đài tồn tại đến 700.000 năm thì Hội Thánh thời nay phải tận tâm sửa mình, hành đạo đúng đường hướng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã vạch sẵn, đã dạy bảo Hội Thánh trước đây không sót một chữ, một dấu để chúng sanh không xem Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là giả đạo như 10 phái đạo đang được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam, nơi có Đạo Cao Đài.

– Chỉ là tên thừa sai của Lý Giáo Tông Đại Đạo, thế mà Ông Đầu Sư Tám dám mạo danh Ngọc Hoàng Thượng Đế (Chưởng Quản Hội Thánh), tạo ra một trường giả cuộc (Hiến Chương, Quy chế hành đạo), xúi buộc đồng đạo bỏ chơn theo giả, rẽ lối lạc cảnh đi về cõi Phong Đô cả lũ phải không mình?

– Điều này quá rõ, quá đúng đi thôi em ạ! Còn thắc mắc gì nữa không em?

– Tại Hội nghị, ông Đầu Sư Tám còn cho biết: Khuôn

dấu Hội Thánh, Ban Đại Diện Hội Thánh, Ban Cai Quản Họ Đạo là có pháp lý Nhà Nước, các khuôn dấu khác là dùng cho nội bộ tôn Giáo, không có giá trị ra ngoài. Thời gian qua, sao em thấy các văn kiện Đạo, ông Đầu Sư Tám đều sử dụng con dấu Hội Thánh như Đạo Linh, Huấn Linh, Tờ Cảm tạ, Sớ Cầu Đạo v. v..., còn khuôn dấu Đầu Sư sao em không thấy ông sử dụng như quý Ngài Đầu Sư trước đây vậy mình?

– Từ khi được Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam ban cho chức Chương Quản, Ban Thường trực Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và cấp cho ông Đầu Sư Tám khuôn dấu Hội Thánh đến nay, nó không xa rời trên các văn kiện Đời- Đạo do ông Ký tên, chớ không như ông nói ngày 28/5/Năm Canh Dần (2010).

– Có lẽ ông Đầu sư Tám tự xét mình không xứng danh bậc “*Tinh tế*” (danh xưng của Đầu Sư Thiên Phong) và lỡ mạo danh Thầy (Chương Quản Hội Thánh), tiếm quyền ba Chánh Phối Sư nên sử dụng con dấu Hội Thánh làm bùa hộ mạng để thẳng tay khống chế và hướng dẫn Chức sắc, Tín Đồ ám muội dẫn xa Đạo Thầy, còn khuôn dấu Đầu Sư cất vào học tủ, chờ người đủ hạnh đức bàn giao lại mà thôi đó em.

– Ông còn ra lệnh: Tài Chánh nộp về Hộ Viện, vật liệu thì gom về kho Công Viện, tài chánh của Đạo mà không qua Hộ Viện, vật tư mà không qua Công Viện thì không có cơ sở để Hội Thánh nhìn nhận. Nếu nơi nào tự thu, tự chi thì Hội Thánh không thể thừa nhận và tính công quả được. Như vậy là quá độc tài phải không mình?

– Do từ lâu, tài chánh chi thu của Hội Thánh thời nay không được công bố rõ ràng, ngay quý ông bà Phó

Chương Quản Hội Thánh hay Quyền Thái Chánh Phối Sư, nếu hỏi: Hiện tiền quỹ của Hội Thánh có bao nhiêu, hằng tháng chi thu làm sao? thì tất cả chỉ lắc đầu. Còn vật tư nạp vào kho Công Viện rồi, khi xin xuất còn phải qua nhiều cửa rất phiền, chậm trễ các công trình nhỏ lẻ. Do vậy, tín đồ mất niềm tin, vì đạo tâm cao nên tài vật không hiến qua Hội Thánh thời nay, mình biết là Trời đất biết rồi!

Hôm họp ngày 8/5/Canh Dần (2010), Ông Giáo sư Xê, Quyền Thượng Thống Công Viện phát biểu rằng: Xin hỏi lý do gì mà đại thế, cả với những người nước ngoài làm kinh tế tư nhân tự do, không đóng góp được như hồi chiến tranh bao cấp nữa?

(Vì đây là việc làm chủ lực của cơ quan Phước Thiện, đem lợi nhuận về cho Hội Thánh sử dụng công ích chung cho toàn thể các cơ quan Đạo chớ không phải nhiệm vụ của Cửu Trùng Đài).

Có như thế nội bộ Đạo mới được an bình, Chức sắc Cửu Trùng Đài mới rảnh tay lo làm nhiệm vụ giáo dân qui thiện và độ dẫn 92 Ưc nguyên nhân về với Đức Chí Tôn, Chức sắc Hiệp Thiên Đài có thời gian bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền và lập vị cho cả Chức sắc Cửu Trùng Đài, Chức sắc Phước Thiện, thật xứng đáng đối hàm cùng Thần Thánh Tiên Phật, đừng vì sợ những lời hỗn hào của kẻ dữ mà quên lời dặn dò ngọt ngào của Thầy Mẹ cùng các Đấng mà mất cả Thiên vị do không trọn tình giúp đỡ Cơ quan Phước Thiện bạn ở những ngày chung sống.

Nghe vợ Chồng Hoàng chung Thủy bà luận Đạo sự đến đây, Thiên Thân Áo trắng cất giọng cười khan ra nước mắt, ngâm vang cả một vùng đất Thánh:

*Hội Thánh thời nay nát bét rồi.
Mười người may được một vài thôi.
Chơn truyền không giữ, cương làm quấy,
Luật pháp chẳng màng, miễn có xôi.
Trước ngực sáng ngời Thiên Nhân dóm,
Sau lưng mắt vẽ thật kỳ khôi.
Mang danh Thánh Thế Không ra Thánh,
Tài sắc xà bần đồ quỉ lôi.*

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG.

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 13

NGUYỄN BẢO CHƠN ĐANG NGỒI NHẮM NHÁP từng hớp trà để thưởng thức hương vị sen. Bỗng, Hoàng Chung Thủy vừa kêu vừa chỉ ra cổng:

– Mình xem kia, có một bà lão tóc bạc phơ, gương mặt thanh tú trắng hồng, tay cầm gậy trúc đứng ngâm thi:

Nào dè phép quý toan cải chính

Mượn quyền yêu so sánh Chí Linh.

Đem thân lũ thú làm binh.

Cầm gương huệ chặt tan tành cung thương.

Bộ em không nhớ sao? Đó là Đức Bà Thất Nương Diêu Trì Cung đó em.

– Bà ngâm bài thi này là có ý gì vậy mình?

– Cách đây hơn nửa thế kỷ, tấn tuồng Đạo sự diễn ra giống như lúc này. Lúc đó, Chức sắc Hiệp Thiên Đài bị Chức sắc Cửu Trùng Đài lên án, hất hủi đủ điều và ra sức tranh giành quyền lực làm cho nền Đạo chính nghiêng, tạo cơ phân hóa Đạo Thầy, làm cho các Đấng Thiêng Liêng nhất là Diêu Trì cung vô cùng đau xót.

– Đức Chí Tôn đã ban cho Pháp Chánh Truyền, Quyền Vạn Linh lập Tân Luật, Đạo luật Giáo Tông, Giáo Tông và Hộ Pháp đồng ký tên ban hành Bát Đạo Nghị Định để làm khuôn vàng thước ngọc cho chức sắc Hội Thánh noi theo đó mà thể Thiên hành Đạo. Sao mấy ông Chức sắc thời nay không chịu theo đó lập công hờ mình?

– Từ ngày 01/05/1979 con Hạc còi lòng Đạo lệnh 01/ĐL-HT chở hầu hết Chức sắc Lương Đài đang hành Đạo về thể tục tu tại gia, một số Chức Sắc trẻ Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện bị bụi trần tấp dính sống sa đọa mất phẩm chất người tu. Một số đông còn có tâm tu nên chỉ biết cuốc đất trồng khoai nuôi sống, dư thừa thì trợ giúp xã hội. Họ treo gươm Sông Vị chờ ngày Hội Thánh phục quyền hoạt động đúng đường hướng cũ để trở vào thi hành lời ký hứa cùng Hội Thánh trước đây. Còn một số ít Chức sắc được may mắn lưu nhiệm lại trở tâm ngoan mặt chơn truyền do lượn sóng xã hội cuốn hút đến nay chưa trở gót!

Em còn nhớ: Ngày 10/03/2010, BTG/CP Hà nội có gửi văn thư số 131/TGCP. CĐ cho Sở Nội Vụ các tỉnh có Đạo Cao Đài cần hợp tác với các Hội Thánh, kêu gọi sự đoàn kết nội bộ đạo, gắn bó dân tộc nhất là các tôn giáo cần sanh hoạt ổn định để “*nước vinh đạo sáng*”? Thế là một số Chức sắc bảo thủ luật lệ Cao Đài đợi mãi mà vẫn chưa thực hiện được lời kêu gọi của Ban Tôn Giáo Chánh phủ vì từ lâu và hiện nay, mang danh Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh nhưng Hội Thánh luôn hành Đạo ngoài Luật Pháp Chơn Truyền Đại Đạo, áp dụng luật Đạo không nghiêm minh, coi như là hạng “*hành nghề tu*”. Chức sắc bảo thủ cho rằng nếu hoà hiệp thì khó mà chuyển đổi đường hướng tu hành của đa số Chức sắc thời nay nên chắc chắn sẽ cùng xuống Phong Đô cả lũ, do đó mới có sự phân hóa Chức sắc tự đi hành Đạo các nơi là do lỗi các chức sắc đàn anh chớ không phải đàn em vượt giáo phận.

– Vì lý do nào mà một số Chức sắc Thiên Phong trước kia, nay họ hành Đạo một cách đáng trách vậy mình?

– Đức Chí Tôn đã mở cho chúng ta một con đường Thiêng Liêng Hằng Sống là Pháp Chánh Truyền Tân Luật, Đạo luật. Song, đa số Chức sắc thời nay chẳng xem luật lệ Cao Đài là Kim Chi Nam thực dụng, mà hễ chẳng tùng theo luật lệ là trái phép thì làm thế nào vạn linh sanh chúng xem trọng? Người chơn tu Cao Đài phải rèn luyện hạnh đức và tạo cho nhiều âm chất, từ cử chỉ và hành vi cho hoàn toàn là đạo. Chẳng những không làm được điều đó, trái lại đa số chức Sắc Thiên phong trước đây tự huỷ bỏ phẩm tước cũ vội đổi lấy phẩm phẩm cho là cao hơn nên Tiên tịch của họ bị xóa tên nơi quyển Thiên Thơ, không còn tên nơi Tiên tịch Thanh Hương, họ đành phải cam phận làm tôi tớ cho Kim Quan Sứ và vẫn được sống chung lộn cùng chúng ta mà tìm đủ mọi cách lôi kéo, cắn xé chúng ta một cách đáng ghét! Một điều chắc chắn những chức sắc phạm phong không qua Thánh Giáo Thầy đầu Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng, Phước Thiện, ngày phán xét Long Hoa Hội gặp mặt Hộ Pháp Phật Vương sẽ ân hận vô cùng đó em!

– Theo em biết, nền tảng Chánh Trị Đạo Cao Đài luôn phải có đủ bốn cơ quan hành Đạo song hành đồng tạo hạnh phúc lẫn nhau, sao em thấy nay cơ quan Hành Chánh Cửu Trùng Đài hành Đạo độc lập vậy mình?

– Thế pháp Đạo bị phá tương hơn 30 năm nên cơ chế hành đạo không còn đủ bốn cơ quan theo chơn pháp:

1. Cơ quan Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài lo giáo hóa nhưn sanh.
2. Cơ quan Phổ Tế mang bầu quây gây phổ độ chúng sanh.
3. Cơ Quan Phước Thiện lo làm của cải lương

thực nuôi Chức sắc hành đạo và kẻ đói khổ, không ngồi lê đôi mách, đánh cờ, chờ tới giờ đi ăn cơm, làm cho cơ cứu khổ của Đức Chí Tôn chưa ra thiệt tướng... uống cho một kiếp sanh gặp Hội Đại Ân xá kỳ ba và được làm tôi tớ cho Phật.

4. Cơ quan pháp luật Hiệp Thiên Đài lo bảo thủ luật lệ, không cho Chức sắc làm nghịch cùng chơn làm loạn đạo, lập vị cho cả con cái Đức Chí Tôn.

Bốn cơ quan hữu tướng Đạo giống như cơ thể con người vậy. Thiếu tay Phổ Tế không thể phổ độ chúng sanh được, mất đầu Hiệp Thiên Đài thì không hồn, không trí não, con người sẽ điên cuồng hành động man rợ vậy thôi.

– Qua các kỳ Đại Hội, Nhơn Sanh đều có dâng kiến nghị yêu cầu Hội Đồng Chương Quản, Hội Thánh mở lớp Hạnh Đường và Ban Tôn Giáo Tây Ninh cũng nhiều lần nhắc nhở Hội Đồng Chương Quản, Hội Thánh thời nay cần mở lớp đào tạo Chức sắc bổ đi hành Đạo hoạt động cho thống nhất phải không mình?

– Gần đây, Hội Thánh thời nay có xin phép Ban Tôn Giáo Tây Ninh mở lớp nghi lễ cho Chức Sắc rồi.

– Nếu Hạnh Đường chỉ dạy có hai môn Giáo lý và Nghi lễ không thôi thì em e còn gây nhiều bất ổn cho Đạo hơn nữa, phần đông Chức sắc được phong chức, phong phẩm đều thiếu chuyên môn, luật pháp không rành rẽ. Người đi bộ còn phải biết luật lệ đi đường, người tu hành không được học giáo luật là sao hở mình?

– Giáo lý Đạo ngày nay đã thi hành sai bét lời dặn

dò của Thầy Mẹ và các Đấng, nghi lễ do do trí não không quang minh như các Ngài tiên khai Đạo. Họ tự cao, đã điều tiết theo phàm phu tục tử nên nên cần mở lớp Hạnh Đường ôn dạy hai môn này là quá hợp lý. Còn dạy luật pháp Đạo, không lẽ không nêu lên những việc làm sai trái phạm tài, phạm sắc, kinh doanh mờ mả người chết xảy ra trước mắt Chức Sắc Hội Thánh hằng ngày?

Điều đáng buồn cho Đại nghiệp Đạo do Hội Đồng Chương Quản, Hội Thánh ngày nay đã bao che cho đám em út không ra gì, lại còn cho đi làm Đại Diện Hội Thánh, Cai quản họ Đạo các nơi để nhơn sanh bất kính. Đoàn anh lớn đang ngồi vô tư nơi văn phòng Hội Thánh, nhất là Chức sắc đang cầm quyền Hội Thánh thời nay phải trả lời sao trước Tam Giáo Tòa và Ngọc Hư Cung về tội để nhơn sanh xem trò xét đoán Thầy (Ngọc Hoàng Thượng Đế) nên không nhập môn cầu đạo? Không lẽ Hội Thánh chỉ nhìn nhận “*thiếu dạy*” là thôi sao?

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự nầy giờ, Thiên Thần Áo Trắng lắc đầu ngao ngán cho cơ giục loạn của lão Lý Giáo Tông.

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đã nói:

Chiếc áo trong đám triều thiên.

Chí Linh khó sửa cho truyền thánh tâm.

Tu chơn bỏ máy diệu huyền.

Thì ta mở lối cảnh thiên qui vào.

Trung Thu Kỷ Sửu.

Thiên Thần Áo Trắng

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 14

HÌNH OI! NGÀY 24/8/CANH DẦN (DL: 01/10/2010), ông Đạo Nhơn Ký, Trưởng Ban điều hành Cơ Quan Phước Thiện được ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Thường mời đến văn phòng Hội Thánh thời nay. Khi đến nơi, gặp ông Đầu Sư Tám, 3 Quyền Chánh Phối Sư, và bị Ông Đầu Sư Tám la rầy lớn tiếng đủ thứ về việc Ban Điều hành cơ quan Phước Thiện bổ nhiệm Chức Sắc Phước Thiện vào làm công quả, tự sửa chữa các nhà hư mà không trình Hội Thánh.

Ngày 18/9/canh Dần (DL: 25/10/2010), ông Tám, ông Ngọc Chánh Phối Sư tiếp tục mời ông Đạo Nhơn Ký lên văn phòng nhắc nhở là đã tái phạm việc bổ nhiệm vị Đạo Sở Lê văn Hải làm thơ ký cho Phòng Nông nghiệp (do tên Chí Thiện Trần Văn Thành chụp lấy tờ bổ dụng trên tay trình ông Đầu sư Tám). Ông Nguyễn Ngọc Chánh Phối sư buộc ông Đạo Nhơn Ký làm tờ cam kết nếu còn tái phạm sẽ bị ông Đầu sư Tám cách chức.

Hai vụ việc đã xảy ra như trên có hợp lý không mình?

– Như em đã nghe thấy, thời buổi loạn pháp đều có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi do tay phàm của kẻ giả tu hoặc kẻ hám danh, lợi, quyền tạo nên để ngăn chặn bước đường lập công, bồi đức của con cái Đức Chí Tôn và những ai cố bảo thủ Chơn truyền, làm đúng lẽ lối hành Đạo của Hội thánh trước đây đó em!

– Đã xưng danh là Hội Thánh, sao mấy ông Chức

Sắc thời nay không chịu khép sửa mình, Hành Chánh Đạo theo lễ lối cũ để được bạn đồng môn xem đáng bậc lương sanh thay hình thể Chí Tôn tại thế, hành Đạo đúng y luật Hội Thánh trước đây mà lại làm theo Hiến Chương 2007 của họ lập thành đã được nhà nước Việt Nam công nhận vậy mình?

– Trước đây, Đức Cao Thượng Phẩm có cho Đức Hộ Pháp biết: *“Do sự ám muội của Thượng Đẩu Sư (TTN) nên phần đông chức Sắc cầu phong không qua Thánh giáo đều là Quý vị...”*.

Lấy cổ nghiệm kim thì ta không lấy gì làm lạ cho Đạo trường Cao Đài diễn biến hằng ngày để lôi kéo con cái Đức Chí Tôn, dọa hù kẻ non lòng sợ hãi đó em ạ! Họ đã lỡ không gìn chặt luật lệ Cao Đài, dầu có quay đầu trở lại cũng là phản đồ rồi nên cứ làm đũa và cùng dụ dỗ níu kéo cùng giống họ cho đồng, giống như loài ác quỷ Dracula hút máu người để truyền dịch chủng Dracula giống như nó. Thế mới đáng sợ cho con cái của Đức Chí Tôn càng ngày càng bị chúng nhả mỗi vật chất, danh, lợi, quyền, phẩm tức ban cho đồng, cho đầy Thiên Cung Quý vị đó em!

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự đến đây, Thiên Thân Áo Trắng cất giọng cười khan ra nước mắt, ngâm vang cả một vùng Đất Thánh:

*Hội Thánh thời nay nát bét rồi,
Mười người may được một vài thôi.
Chơn truyền không giữ cương làm quấy.
Luật Pháp chẳng màng, miễn có xôi.
Trước ngực sáng ngời Thiên Nhân dóm,
Sau lưng mắt vẽ thật kỳ khôi.*

*Mang danh Thánh Thế không ra Thánh,
Tài sắc xà bần đồ quỷ lồi.*

Thiên Thân Áo Trắng nghe và ghi lại.

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 15

HÌNH OI! NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM CANH DẦN (DL 04/11/2010), tại giảng đường Tòa Thánh, ông Đầu Sư Tám nói: Trước đây, HĐCQ bổ nhiệm ông Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kỳ làm Quyền Trưởng ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện. Thời gian đầu thực hiện theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, nhưng gần đây, ông không tùng Hội Thánh mà tự chuyên như xưng danh Trưởng ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện, tự ra các văn thư ghi: Chiếu y Tân Luật Pháp Chánh Truyền, chiếu Đạo Luật năm Mậu Dần (1938)... nhưng Hội Thánh chưa đăng ký, Nhà nước chưa cho phép thực hiện, ký tên trình lên Hội Thánh thì ghi Quyền Trưởng Ban.

Tất cả việc làm của ông Đạo Nhơn Kỳ như ông Đầu Sư Tám vừa kể ra như trên về mặt pháp lý đúng hay sai vậy mình?

– Đúng ra, trên các văn bản ông Đạo Nhơn ký gửi lên Hội Thánh hay các cơ quan khác, ông không nên xưng danh Quyền Trưởng ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện như trước đây vì bản Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh năm 2007 đã ban hành phải được thay đổi danh xưng như 9 ban của Hội Thánh Cửu Trùng Đài, như: Ban Sản xuất đổi thành Nông viện, Y tế Xã hội thành Y Viện Cửu Trùng Đài. Sở dĩ ông Đạo Nhơn Kỳ gửi văn thư lên Văn phòng Hội Thánh thời nay phải xưng là Quyền Trưởng ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện là do ông Ngọc Chánh Phối

Sư buộc phải xưng danh như thế, Văn phòng Hội Thánh mới nhận, nhiều lần như vậy lắm chớ không phải ông Đạo Nhơn Kỷ lòng hai.

Khi bản Hiến Chương Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh 2007 được Nhà nước Việt Nam công nhận, ông Đạo Nhơn Kỷ mới thực hiện theo Điều luật thứ 18 là phải hành đạo trực thuộc Hiệp hiền Đài, không còn lệ thuộc Hội Thánh Cửu Trùng Đài như thời HĐCQ trước đây nữa. Và lại, ông Phó Chủ tịch quản Hội Thánh Điều hành Pháp luật và Tam Cung đã bổ nhiệm ông Đạo Nhơn Kỷ làm Trưởng ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện rồi. Còn nói trên các văn thơ của ông Đạo Nhơn Kỷ chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền là không đúng, là một ý nghĩ quá sai lầm, tệ hại, vì bất cứ người tín đồ chơn chánh nào cũng phải lấy Tân Luật Pháp Chánh Truyền làm đầu mối việc hành đạo hằng ngày. Còn việc cố ý suy diễn nói Đạo Luật Năm Mậu Dần (1938) Hội Thánh chưa đăng ký, Nhà nước chưa cho phép thực hiện là quá tráo trở, tự lừa dối vì điều 34 Hiến Chương 2007 đã được Nhà nước công nhận từ lâu rồi (2008).

Việc Tân Luật Pháp Chánh Truyền không có đề cập đến cơ quan Phước Thiện thì Đức Hộ Pháp đã có dạy cho Phạm Môn Phước Thiện ngày 06/08 năm Tân Mão (1951): *“Phước Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền họ trích điểm là phải, mà chính mình Thầy đây cũng nhìn nhận không khi nào Phước Thiện có trong Pháp Chánh Truyền, đầu cho mấy con có xin xô đem danh từ Phước Thiện vào trong Pháp Chánh Truyền lại còn sai hơn nữa. Khi lập Pháp Chánh Truyền, Thầy có hội cùng Đức Lý Giáo Tông, được trọn quyền thay thế Chí Tôn, hễ cái gì Hộ Pháp và*

*Giáo Tông hiệp lại lập ra trong cửa Đạo, tức là lời dạy bảo của Đức Chí Tôn, không có việc gì từ nhỏ chí lớn mà không có mạng lệnh của Chí Tôn trong đó. Các con cứ mạnh dạn trả lời: **Pháp Chánh Truyền, Hộ Pháp và Giáo Tông lấy trong Thánh Ngôn lập ra thì Phước Thiện Phạm Môn nó cũng ở trong Thánh Ngôn Chí Tôn lập ra, chớ không có chi là lạ**”.*

Trích điểm việc làm của Đạo Nhơn Kỳ được xem như là vạch áo cho người xem mực ruồi son trên cơ thể Cao Đài. Đáng trích điểm là cái gọi Chương Quân Ban Thường Trực Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, khi Pháp Chánh Truyền không cho phép, nhất là Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp chưa giao quyền thống nhất mà dám lợi dụng. Việc này Ban Tôn Giáo & Dân Tộc Tỉnh Tây Ninh, cũng đã gióng lên hồi chuông qua Báo Cáo Nhanh số 35/BCN-SNV TG này 24/4/2009.

– Việc Ông Đạo Nhơn Kỳ bổ nhiệm Đạo Sở Phước Thiện làm công quả là đúng hay sai vậy mình?

– Dầu ở cương vị Quyền Trưởng Ban hay Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện thì ông Đạo Nhơn Kỳ có quyền thuê nhận và bổ dụng người hiến thân vào Cơ Quan Phước Thiện, nếu không sẽ mang tội ngăn chặn bước đường lập công bồi đức của con cái Đức Chí Tôn, sẽ mang tiếng là quỉ vương đó em! Nội danh xưng Quyền hay Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện cũng đủ nói lên đầy đủ trách nhiệm của ông Đạo Nhơn này với Phước Thiện rồi.

– Ông Đạo Nhơn Kỳ bị ông Đầu Sư Tám kết tội lợi dụng danh nghĩa đang Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, gửi văn thư cho Mặt trận Tổ quốc về việc cứu trợ đồng

bào miên Trung bị lú lút là vi phạm nghiêm trọng điều 28 của Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và Điều 30 của Nghị Định 22 của Chánh Phủ phải không mình?

– Hề thương nhau thì trái ấu cũng tròn đó em ạ! Sở dĩ ông Đạo Nhơn Kỳ hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ nạn lụt miền Trung của MTTQVN Tỉnh Tây Ninh khẩn cấp để cứu trợ đồng bào ruột thịt trong cơn đói khát là trách nhiệm của người làm đầu Phước Thiện, là đến lúc phải nêu cao ngọn cờ cứu khổ của Đức Chí Tôn và cũng do có sự giới thiệu của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Tây Ninh mới đi được tới tận vùng sâu, vùng xa, trao quà tận tay cho các khổ chủ. So với các tôn giáo bạn và hằng trăm cơ sở từ thiện khác khắp cả nước thì việc làm Phước thiện này đã đem lại danh dự cho Đạo Cao Đài trước mắt Đức Chí Tôn cùng Lương-Giáo mà thôi. Ông Đạo Nhơn Kỳ cho biết, đợt cứu trợ này, Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện chỉ kết hợp ba Cung, Hiệp Thiên Đài và một số nhà từ thiện vùng Thánh Địa tự nguyện đóng góp mà thôi, không có kêu gọi ai hết, chỉ trừ hai vị Giáo Thiện Hạnh và Lang là con đạo dòng Phạm Môn, là Phó Cai Quản Hộ Đạo.

– Ông Đầu Sư Tám còn tuyên bố: Chữ ký tên của ông Đạo Nhơn mà không có sự phê chuẩn của Hội Thánh thì không giá trị về mặt Đạo Cao Đài Tây Ninh, như vậy có độc tài và áp chế lắm không mình?

– Chỉ đúng vào thời đại Thượng Tám Thanh mà thôi, chứ so với luật lệ Cao Đài từ thử của Hội Thánh trước đây là hồng bét! Thời loạn pháp mà em! Biểu ông Đạo Nhơn Kỳ phục tùng cái gọi là Chương Quản Hội Thánh thời nay là xúi giục ông Đạo Nhơn Kỳ chống lại điều 18

của Hiến Chương 2007 do chính tay Ông Đầu Sư Tám tự soạn và trình làng nước!

– Ông ĐS Tám kết tội ông Đạo Nhơn Kỳ là là lòng hai đứng không mình?

– Câu nói nầy nên dành cho ông Đầu Sư Tám và nhóm Chức sắc Hội Thánh Thời nay của ông thì đúng hơn.

– Em nghe một người bạn làm ở Văn phòng Hội Thánh thời nay than phiền rằng Ông Đầu Sư Tám đã gửi Văn Thư số 02/86 trách ông Cai Trạng Lê Minh Khuyên đã sử dụng con dấu không đúng phép, con dấu chỉ sử dụng nội bộ Đạo mà đem gửi cho chánh quyền xã Trường Hòa, việc nầy có không Minh?

– Việc nầy, anh có nghe Chức Sắc Hiệp Thiên Đài phụ trách Tam Cung nói ông Cai Trạng Khuyên chỉ ký tên đóng dấu gửi văn thư chánh thức cho Ban Điều Hành Trí Huệ Cung, ngoài ra chỉ gửi tường cho Đầu Sư Nam nữ, Thượng Thống Y Viện, Xã Trường Hòa mà thôi.

Điều đáng buồn cho ông Đầu Sư Tám chỉ biết trách người chớ không biết tự xét lỗi mình. Ông phải biết hơn ai hết, con dấu Hội Thánh nên sử dụng lúc nào, con dấu Đầu Sư sử dụng khi nào mới là điều quan trọng đối với nội bộ Đạo. Nếu không, những ai thông Đạo thạo đời sẽ đánh giá là ông Đầu Sư Tám lợi dụng con dấu Hội Thánh do nhà nước cấp sử dụng sai mục đích, nhằm nâng cao uy thế của mình để áp chế đồng đạo, khống chế ba quyền Chánh Phối Sư. Nên nhớ, trong Đạo nếu có quyền hành áp chế thì là đạo của tà quái, Chơn Đạo chẳng dùng áp chế bao giờ.

Văn thư số 02/86 ông Đầu Sư trích điểm Hiệp Thiên

Đài tổ chức phòng nầy phòng nọ, không có ghi trong Hiến chương và Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài là nhận xét thiên cận, không lẽ một đại cơ quan Pháp luật mà phải hành đạo co cụm, không như trước đây chút nào sao? Phải có sự phân công của Hiệp Thiên Đài, hành đạo tùy khả năng, cũng như Công viện Cửu Trùng Đài có các ban phụ thuộc như: Tu bổ, Lục lộ, Ánh sáng...

– Sau cùng, em nhờ mình giải lý cho em hiểu, vì mấy người bạn nói: Bà Giáo Hữu Hương Hồ, và bà Giáo Hữu Hương Trơn nhập xác về cho biết hai bà về Thiêng Liêng không có ghế ngồi là sao hở mình?

– Việc đồng cốt làm sao tin được em! Song, anh cận nghĩ, ta cũng có thể đoán được phần nào. Thí dụ như bà Giáo Hữu Hương Hồ và Giáo Hữu Hương Trơn, trước đây được Đức Lý Giáo Tông phong cho chức Lễ Sanh, tiếp tục làm công quả không gián đoạn, nhưng xui rủi gặp lúc ngưng cơ bút thì lấy gì để cầu hỏi Đức Lý Giáo Tông cùng Thầy xem họ có đáng được thăng phẩm cùng chăng. Trước đây, Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngài Ngọc Đầu Sư không dám cho thăng đại, thăng đùa như ngày nay vì quý Ngài sợ lấy ý phàm sẽ làm mất phẩm chức Thiêng Liêng.

– Thảo nào, hồi sáng nầy, khi ngồi ăn hủ tiếu ở quán út Huyền, nghe mấy ông ngồi bàn kế bên nói: *“Nầy anh Chín, nếu anh gặp mấy anh Chức sắc lớn thời nay, anh sẽ dạ thừa như thế nào?”* Người ngồi kế bên trả lời: *“Tôi chỉ kêu tên hay kêu thứ mấy ông đó thôi, như kêu Anh Tám, Anh Hai, chứ gọi theo chức dôm, mấy ông sẽ bị người quân tử khinh là trí não không quang minh chút nào hết!”*

Nghe vợ chồng Hoàng Chung thủy bàn luận Đạo sự của Hội Thánh thời nay nầy giờ, Thiên Thần áo trắng

thở dài ngậm ngùi ngâm:

*“Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi
Rồi đây ai đến cầm chơn pháp
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.”*

Vào Đông, Canh Dần 2010.

(Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại.)

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 16

HÌNH OI! NGÀY 29/11 CANH DẦN (DL 3/1.2011), tại Hội Trường Hạnh Đường Tòa Thánh Tây Ninh, ông Đầu Sư Chương Quân Hội Thánh thời nay đã lên án ông Đạo Nhơn Nguyễn Văn Ký, Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, đã vi phạm điều 28 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và Điều 30 Nghị Định 22 của Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam, phản lại ông vì ông dẫn dắt Ông Đạo Nhơn Ký hành đạo từ phẩm Giáo Thiện lên đến Đạo Nhơn. Có đúng vậy không mình?

– Có lẽ ông Đầu Sư Tám cay cú khi đọc tờ trình thỉnh ý của ông Đạo Nhơn Ký gửi cho Ông Cai Trạng Lê Minh Khuyên, Phó Chương Quân Hội Thánh, đồng thời gửi cho ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư về những vụ việc của ông Đạo Nhơn Ký. Hai vị này đã có mời ông Ký đến văn phòng Nam Đầu Sư Đường giải quyết 3 - 4 lần và đã công khai hóa giữa phiên họp của Ban Thường trực Hội Thánh, các Đại diện Hội Thánh cùng các Cai Quận Họ Đạo rồi.

Hội Thánh Cửu Trùng Đài chỉ nên giải quyết các vụ việc bê bối, bôi lọ phẩm tước thiêng liêng của Chức sắc Cửu Trùng Đài hiện còn tồn đọng quá nhiều, không nên thò tay dài qua Phước Thiện, cơ quan đồng hành trong nền Chánh Trị Đạo khi Hội Thánh đã phục hồi.

– Ông Đạo Nhơn Ký có phạm luật nước không? Với trách nhiệm của Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện,

không lẽ ông Đạo Nhơn Ký làm ngõ trước lời kêu gọi tương trợ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh trước nạn lũ lụt miền Trung làm cho đồng bào trong đó có Đạo Cao Đài đang hứng chịu cảnh đói rét, màn trời chiếu đất, nên Ông Đạo Nhơn Ký mới có văn thơ gửi cho 2 vị Giáo Thiện đang làm Phó Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu Trường Hòa và Hiệp Ninh cùng hợp tác cứu trợ mà thôi Đây là việc làm công ích xã hội, của nhiệm vụ của cơ quan cứu khổ Phước Thiện.

ĐS Tám vội kết luận phạm luật Đạo và luật nước là quá khắt khe.

Việc ông Đạo Nhơn Ký trở chân, tòng Hiệp Thiên Đài hành đạo khi Hội Thánh phục hồi như bằng Hội Thánh treo trước Văn Phòng Nam Đầu Sư Đường là sớm biết tòng luật lệ Cao Đài, đáng khen hơn là đáng trách cứ. Ông ĐS Tám không nên kể công đã dìu dẫn ông Đạo Nhơn Ký hành đạo từ phẩm Giáo Thiện thăng lên phẩm Đạo Nhơn. Đây là sự dẫn dắt sai đường lối thăng tiến của Đạo Luật Mậu Dần, lúc Đạo pháp bị chinh nghiêng, mà phải biết rằng thời gian qua và hiện nay, ông Đs Tám không giúp đỡ được gì cho cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn như tạo cơ sở kinh tế hay các cơ sở xã Hội như: Y Viện, Sở Cấp Cô... mà chỉ lo lợi dụng sự ngây ngô của một số người chơn chất tình nguyện làm công quả để bán phẩm tước Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng với giá 120.000 đồng mỗi tháng (tiền VN).

– Ngày 02/12/Năm Mậu Dần (DL 5/1/2011), ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Thường ra Văn thư số 04/86/NCPS-VT, nhắc lại lời nói của Ông ĐS Tám: Về Tân Luật Pháp Chánh Truyền, không có qui định Phước Thiện và

phẩm trật Phước Thiện; Đạo Luật năm Mậu Dần (1938), Hội Thánh chưa đăng ký, nhà nước chưa cho phép thực hiện mà tự ý sửa chữa cơ sở Phước Thiện. Việc này thế nào hở mình?

– Em đừng nghe những gì ông ĐS Tám nói! Ông Quyền NCPS Thường ra văn thư nhắc lời ông ĐS Tám là vô tình cho rằng: Tập đoàn Chúc sắc tại Văn phòng Hội Thánh thời nay, thần kinh có vấn đề! Vì dù một tín đồ nhỏ có quan tâm đến Đạo Sử đều không quên lời dạy của Đức Hộ Pháp về Phước Thiện: *“Phước Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền, họ trích điểm là phải. Khi lập Pháp Chánh Truyền, Thầy có hội cùng Đức Lý Giáo Tông, lấy Thánh Ngôn Lập ra Phước Thiện Phạm Môn, nó cũng ở trong Thánh Ngôn Chí Tôn dạy lập ra. Phẩm tước Phước Thiện do Nghị Định thứ 48/NĐ ký giữa Hộ Pháp và Giáo Tông là Lời dạy của Đức Chí Tôn, không có chi là lạ!”*

Còn Đạo Luật, ở Điều thứ 34 của Hiến Chương 2007 do ông Tám tự soạn thảo và đã trình nhà nước công nhận ngày 8/8/2007 mà dám lộng ngôn trước mặt Chúc sắc đang hành Đạo là điều quá đáng, không tinh tế quang minh. Nếu Nhà nước chưa thuận Đạo Luật Mậu Dần thì tại sao Hành Chánh Đạo và Cơ Quan Phước Thiện vẫn hoạt động hợp pháp mấy năm qua?

Việc Đạo Nhơn Ký sửa chữa các Cơ Quan Phước Thiện là căn cứ Văn Thư số 39/81. HĐCQ –CT ngày 9 tháng 12 năm Ất Dậu (DL 8/1/2006).

– Nghe nói Ông Đạo Nhơn Ký và một số Chúc Sắc Phước Thiện rất buồn lòng sau khi đi dự phiên họp ngày 29/11/Năm Canh Dần tại Hạnh Đường về. Theo mình, ông Đạo Nhơn Ký nên buồn không?

– Ông Đạo Nhơn Ký vốn là người hiền hậu, thiết, trọn đời hiến thân cho Đạo, chỉ biết làm công quả đúng theo chơn truyền Phước Thiện mà Đạo luật năm Mậu Dần đề xướng nên khi bị cho là toan cải chính, tự so sánh với Chí Linh, đem việc hành đạo của ông rêu rao trước đám Chúc Sắc ngơ ngơ ngáo ngáo thời nay thuộc cái gọi là Hội Thánh Phục Quyền trá hình thì sao tránh khỏi chút nao lòng đó, em!

Theo anh, ông Đạo Nhơn Ký chỉ nên buồn chút thôi vì Đức Hộ Pháp đã tiên tri: *“Sau này, Phước Thiện khổ lắm. Đường công quả củ một đường thẳng tới. Khi gặp ngăn trở, lấy Tân Pháp, Đạo Luật bày ra thi thố đừng kiêng nề kẻ cầm Gươm Huệ cố tâm cố ý chặt tan tành Cung Thương. Thế mới xứng đáng học trò của Ngự Mã Thiên Quân”*.

– Đã là Thầy cả (Đầu Sư), xưng bậc Chí Tôn (Chưởng Quân Hội Thánh CTĐ và HTĐ), sao ông Tám không chịu trau mình theo Ông Trời, làm theo y phương châm của Đức Chí Tôn để được đồng đạo Kính nể vậy mình?

– Là người của Đức Lý Giáo Tông tin dùng trong buổi Ngọc Hư Cung chuyển pháp nên ông Tám phải diễn hết vai trò giục loạn của Lão Lý Giáo Tông để phân biệt ai tu thiết, ai tu giả. Ngoài ra, ông Tám còn lấy chơn đối giả để giục lòng khách phạm tâm nữa. Nhơn sanh nên lưu ý phân định chơn-giả, kéo phạm Thiên điều.

– Hôm qua, em và mấy người bạn có dịp đi thăm Chúc Sắc ở Dưỡng Lão Đường, em thấy có một ngôi nhà mới xây dựng để bảg *“Tổ y Tế Dưỡng Lão Đường”* do bà Trương Thị Hồng Xuân hiến tặng, có đầy đủ tiện nghi phục vụ các lão và đồng đạo, đồng bào khi cần cấp cứu hay điều trị bệnh. Nhưng các bà lão cho biết: Tổ Y

Tế Dưỡng Lão chưa được ông Tám cho phép hoạt động. Ông cho rằng: Do trước khi xây dựng, không báo cho trình cho Hội Thánh biết. Bà Xuân có đến văn phòng Nam Đâu Sư Đường để xin lỗi vì việc đã lỡ rồi vì không biết thủ tục của Đạo phải xin Hội Thánh cho phép mới hoạt động. Hội Thánh thời nay không giải quyết nên sự việc diễn biến kéo dài như thế. Như vậy Hội Thánh thời nay có quá khắt khe không mình?

– Điều đáng buồn cho đa số chức Sắc thời nay, cấp trên chỉ biết chức tước lớn, ham quyền, bày lỗi người, không thấy lỗi mình, thiếu rộng dung tha thứ; cấp dưới chuộng mao cao áo rộng nên thành nhất, không đáng làm bậc Chu Văn An nên tạo ra lắm điều thị phi, làm nản lòng người có tâm từ thiện cùng đồng minh thế trước Thượng Đế Chí Tôn.

Phải chi số Chức Sắc thời nay biết cho “*Từ Phụ mượn xác thịt*” của mình thay thế Ngài để thương yêu tha thứ, diu dắt nhưn sanh trên đường công đức, trên bước đường thể thiên hành hoá! Đạo luôn lấy tâm làm Bình Bát Vu, lấy đức làm cây Phất Chủ, lấy hạnh làm bộ Xuân Thu thì Tổ Y Tế Dưỡng Lão Đường Quy Thiện đã được phát triển, không vắng người đau yếu lai vãng; các y tá, lương y không còn mãi khám bệnh tại hai căn phòng nhỏ hẹp ở Đông Lang Tây Lang Điện Thờ Phật Mẫu Trí Giác Cung đâu em!

– Không biết Cơ Đạo chừng nào mới giục người hành đạo thức tỉnh, chịu thực hiện theo lời dạy của Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng để mô hình Hội Thánh Lương Đài được tổ chức hành Đạo y như nguyên thủy truyền thống Pháp Chánh Truyền mình há?

Đang du hành, nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy
bàn luận Đạo sự, Lão Bạch Vân Đạo Sư ngẫu hứng ngâm
thay lời Nguyễn Bảo Chơn:

*Thái Bình Dương ba đào nổi sóng,
Trận thu hùng quyết liệt Biển Đông,
Nghìn đại bàng bay liệng trên không,
Kình ngư hải ngoại huyết lưu hồng.*

Chùng đó, Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài và cả con cái
Đức Chí Tôn mới có ngày vui.

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại.

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 17

HÌNH ƠI! HỒI TRƯA NẦY SAU THỜI CÚNG ĐÀN
Lê Vía Đức Chí Tôn ở Thánh Thất, Hiền huynh
Cai Quản Họ Đạo đọc văn thư số 07/86-NCPSV-VT
của Ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư gửi cho toàn thể
Chức Sắc, đồng đạo nam nữ, em nghe thấy sao Ông Phối
sư Thường cứ nhắc đi nhắc lại mãi về lời luận tội HH
Nguyễn văn Ký của ông Đâu sư trước tiên: Nay lại trở
mặt hỗn hào, bất kính với Hội Thánh theo giọng điệu
như Kim Quan Sứ sự thật có đúng như lời ông Đâu Sư
Tám nói không mình?

*** Có gì là lạ đâu em! thương nhau trái ấu cũng
tròn, như trường hợp một số chức sắc cửu Trùng Đài
bất xứng bị nhơn sanh lên án gởi về cho văn phòng Hội
Đồng Chưởng Quản, Hội Thánh như: Giáo Hữu Thái
Tu, Giáo Hữu Thái Nhĩ, Giáo Hữu Thượng Bằng, Giáo
Hữu Ngọc Dị... Thế mà vẫn được Hội Thánh thời nay
bao che và còn được cho làm Đại diện Hội Thánh thời
nay... Đạo cao trọng mà Thánh thể như thế đó là hại cho
Danh thể của Đạo là dường nào!.

Còn trường hợp Hiền huynh Nguyễn văn Ký sau
bao năm tháng bị dẫn dắt đi lạc hướng chơn truyền Đại
Đạo Tam Kỳ, thăng phẩm trái phép, nay tự biết lỗi trở
chơn khép mình hành Đạo đúng theo đường lối của Hội
Thánh mà Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp, nhất là Đức Lý
Giáo Tông: *“Đừng vì Cơ Đạo chinh nghiêng, buộc Lão
phải tòng đời, còn một mặt Tín Đồ Hội Thánh vẫn giữ*

quyền Hội Thánh” Hiền huynh Đạo Nhơn Nguyễn Văn Ký đã gửi văn thư lên Hiền Huynh Cải Trạng Hiệp Thiện Đài theo hệ thống như Hiến Chương, quy chế hành Đạo với lời lẽ ôn tồn, khi được thơ mời của ông Quyền Chánh Phối Sư lần thứ tư: Nếu không chấp hành thì mịch lòng giữa Hành Chánh và Phước Thiện, còn nếu đi thì kéo dài cảnh loạn pháp, Tòa Thánh không còn là nguồn cội Đạo “*với lời lẽ ôn tồn như thể tội kết tội là trở mặt hôn hào, bất kính với Hội Thánh theo giọng điệu của Kim Quan Sứ*” là quá đáng, không vô tư đó em!... Chỉ có đám Chúc Sắc tự biên tự diễn, việc hành Đạo hồ lớn, không đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo nghị Định, luật lệnh của Hội Thánh như trước đây, bỏ Chơn theo giả, mới là Đệ tử của Kim Quan Sứ mà thôi.

Ông Đầu sư Tám cho rằng: “*Cơ Quan Phước Thiện đâu có làm gì sai, mà sai là do cá nhân Chúc Sắc vì tham lợi cá nhân làm sai, mọi việc không minh bạch rõ ràng*” Có đúng vậy không mình?

*** Điều này ông Đầu Sư Tám nói rất đúng, người làm sai chớ Chúc Sắc Phước Thiện không làm sai. Ban điều hành cơ quan Phước Thiện bị Chí Thiện Thành tổ gian nên bị Ông Tám mời lên văn phòng đem theo sổ sách thu chi để trình bày, sau khi xem xét thấy không có gì khuất lấp, sai trái nên cho về, không kết tội Đạo Nhơn Ký tài chánh bất minh.

– Ông Đầu sư Tám nói: “*Mục đích của Chúc Sắc Cơ Quan Phước Thiện là tổ chức Hợp Pháp, làm ra của cải, tài vật của cải, làm việc Từ thiện để giúp người khó khổ, vị Đạo Nhơn Ký thì hướng dẫn ngược lại, chỉ ngồi chờ xin của cải, tài vật của người hảo Tâm để phục vụ cho mình*”

và cho những người không làm công quả” Nói thế có đúng không mình?

*** Ông Đầu Sư Tám trách Hiền Huỳnh Ký như thế là có cái nhìn không thực tế, phiếm diện. Từ lâu HĐCQ hay Hội Thánh thời nay đã không có giúp hay gì cho Cơ Quan Phước Thiện để hoạt động kinh tế sản xuất... Trái lại chỉ làm cản trở, chiếm dụng tài sản Phước Thiện thì có như hạ bằng Sở mọt Phước Thiện, lấy đất cao su Long Hải, Chức Sắc Cữu Trùng Đài, Phó Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu, để tư thu chi tài chánh về một mối Cữu Trùng Đài.

Khi xã hội đổi mới, Ban điều hành Cơ Quan Phước Thiện do Đạo Nhơn Ký lãnh đạo, đã tự tìm đất ruộng trồng mì để tự sống, khi có dư thừa xuất kho cứu tế, người đói khổ như đợt cứu lụt Miền Trung. Biển hồ kampuchia, đồng bào Tây nguyên, không để lúa mọt hư đem bán làm thức ăn cho gia súc như các cơ quan Đạo khác!...

– Ông Đầu Sư Tám cho rằng “*Chức Sắc Phước Thiện vẫn có nhiều người tốt đã làm tờ trình phản ảnh việc Ông Đạo Nhơn Ký không tòng Hội Thánh ngày nay*” Đúng không mình?

*** Những Chức Sắc Phước Thiện tốt mà ông ĐS Tám đề cập đó, theo anh được biết là chỉ có mấy tên ăn cơm Phước Thiện ngồi lê đôi mách để báo cáo tào lao như; Chí Thiện Thành đã làm tiêu hao hơn 20 triệu đồng VN. Khi Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện giao việc đi trồng mì ở Tam Hạp đang chờ nghị án và Giáo Thiện Phần trước đây phạm tội Tà dâm gái vị thành niên, bị Ngài Khai Đạo trực ngoại Phước Thiện, hiện nay dường như bệnh cũ đang tái phát. Hai vị này ráng lập công để mai sau được Hội Thánh thời nay cho lãnh đạo Cơ Quan

Phước Thiện như Chí Thiện Thành từng hô hào ở quán cà phê của Hiền Tài Danh.

– Ông Đầu Sư Tám cho rằng: “*Ngọc Chánh Phối Sư do Pháp Chánh Truyền Qui định và hiện hữu là thành viên thường trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài mà Ông Đạo Nhơn Ký Bất kính. Vậy Ông Đạo Nhơn Ký còn nghe và từng công quả với ai?*” Có đúng không mình?

*** Pháp Chánh Tuyển qui định Ngọc Chánh Phối Sư là Chủ Trưởng, Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Phái không được xen qua việc hành Đạo của Nữ phái hướng chỉ là Cơ Quan Phước Thiện. Còn hiện nay Ngọc Chánh Phối Sư là Thành Viên Thường trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài do Hội Đồng Chương Quản tạo dựng năm 2007 ngoài Pháp Chánh Truyền mà Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông chỉ dạy. Nếu chiếu thập hình của Đức Lý Giáo Tông là phạm pháp.

*** Chỉ có những Chức Sắc ham quyền chuộng áo mào mới chịu khuất phục Hội Thánh Phi Pháp Chánh Truyền thời nay mà thôi, bởi họ chưa nhìn thấy Cây Giáng Ma Xử của Đức Hộ Pháp đang khua động nên chưa có đồ lễ, Họ còn huênh hoang khi chưa đứng trước Đài Nghiệt Cảnh đó thôi em ạ!... Còn Ông Đạo Nhơn Ký biết từng Hiệp Thiên Đài là làm theo Hiến Chương Quy Chế Hành Đạo, Cũng biết noi theo Phước Thiện trước đây..

– Ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư còn nhắc lời Ông ĐS Tám hăm dọa Phước Thiện như sau: “*Việc làm bất chấp Hội Thánh của Ông Đạo Nhơn Ký có nhiều việc liên hệ với Đạo như tự thu Công quả, tự bổ dụng công quả hoặc tự bổ dụng Chức Sắc sẽ có ảnh hưởng đến kỳ thăng thưởng tới đây.*”

Như việc Thăng thưởng của Hiền Huỳnh Đạo Nhơn Ký và một Số Chức Sắc được Ban Điều hành Cơ Quan Phước Thiện bổ dụng chắc chắn có vấn đề khó khăn phải không mình?

*** Điều đó không có gì là quan trọng đối với Hiền Huỳnh Đạo Nhơn Ký và số Chức Sắc Phước Thiện biết qui tụ về Cơ Quan Phước Thiện hành đạo cả. Họ đã hiểu hơn ai hết về lời dạy của Ngài Khai Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài sau khi triều thiên: ***“Đức Hộ Pháp dẫn Bảo Đạo và Hiền Đạo cố dìu dẫn Hội Thánh Phước Thiện và buộc họ phải thi hành Phước Thiện theo Đạo Luật đã định... Cũng cố thực hành cho chính chắn sau này sẽ thấy thành công mỹ mãn, mà cũng chính Đức Hộ Pháp Tuyên dương công nghiệp tại Ngọc Hư Cung đó”***.

*** Theo Đạo Luật quyền phong thưởng Chức Sắc Phước Thiện hay là buộc tội Chức Sắc ấy thì quyền đặc biệt của Đức Hộ Pháp, nên họ cứ âm thầm công quả như các bậc đàn anh như Phối Thánh Màng và Thoại, phó mặc mọi thử thách, đe dọa của bạn đồng môn là tạt nghiệp muốn làm quyền..

Theo Chuẩn Đề Về Tây Phương, khi bay ngang qua vùng Thánh Địa Tây Ninh, Khổng Tước nghe đôi vợ Chồng trẻ Hoàng Chung Thủy luận đàm Đạo sự liền vỗ cánh ca:

*Tòa Viện ngày xưa phá bỏ rồi,
Rồi đây công kích đảo điên Ngôi.
Phối Sư Phạm Phẩm Tùng Hôn Chúa.
Ngọc Thường nịnh thân chấp nhận Tôi.
Chống Pháp Chánh Truyền gây Tả Đạo,*

*Độc quyền dấy loạn phản Thiên thời.
Ván bài lật ngựa chơi trò tráo,
Lật tẩy kẻ tham chối Đạo Trời.*

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại (2011)

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 18

HÌNH ƠI! HỒI SÁNG NẦY TRƯỚC GIỜ CÚNG ME, em được một người bạn cho biết Bà Ngọc Mai sau khi lợp ngôi Giáo Tông Đường xong có gặp ông Giáo Sư Thái Xê Thanh Quyền Thượng Thống Công Viện Cửu Trùng Đài, xin tiếp tục lợp mái ngôi mới ngôi nhà thờ các Bậc Tiên Bối Hiệp Thiên Đài dày công khai sáng nền Đại Đạo Cao Đài, vật tư và nhơn công bà đài thọ hết. Bà chủ sở nước sơn Ngọc Mai vừa trình bày xong, thì ông Giáo sư Xê liền xẵng giọng: “*Ông Cải Trạng Khuyên ăn ở không, chỉ có đi cúng thôi lợp nhà mới cho ông làm gì*” Ông Giáo sư Xê phát ngôn như thế có đúng không mình?

– Từ ngày ông Tổng Giám Võ văn Xê, được Ông Đầu Sư Tám choàng cho áo Cà Sa, đội mào Hiệp Chưởng cho tới nay tâm tánh ông Xê thay đổi gần như 180 độ, ông Xê không còn giống như xưa nữa, ông đã quên mất ngôi thờ Chức Sắc Tiên Bối Hiệp Thiên Đài hiện nay, trước đây ngài Bảo thể bố phần tiền ra xây cất và Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện bố thêm tiền xây vật liệu nặng để sau này lên lầu làm Thượng Sanh Đường theo đề nghị của Ban kiến trúc Tòa Thánh. Như thế ngôi nhà nầy đâu phải của riêng ông Cải Trạng Khuyên, nhà tư của ông Cải Trạng Khuyên ở ấp Long Đại đã có các con lo, đâu cần đến ông Giáo Sư Công Viện đó em.

– Luận điệu của ông Giáo Sư Xê sao em thấy giống như Quỷ Satàng không mình?

– Đúng vậy! Các Cơ ngơi trong Nội Ô Tòa Thánh, Công viện đều có trách nhiệm, trông coi tu sửa cho xinh lịch, nay có người thiện tâm giúp sức, lại nổi sân si là điều đáng trách. Còn việc cúng kính hằng ngày phải là trách nhiệm của người tu hành, Đức Chí Tôn, Đức Phật Quan Âm, Đức Hộ Pháp cũng thường nhắc nhở *“Đi cúng là để thân cận cùng các Đấng cho tâm tánh được sáng suốt quang minh, hay để cho linh hồn ăn”*

Còn nói ông Khuyên ở không, lỗi tại cửu Trùng Đài không chuyển hồ sơ tố tụng đàn em của họ qua từ mấy năm nay, chỉ có kẻ làm biếng mới trích điểm việc thân cận cùng các Đấng để xét mình học Đạo.

– Mới đây Hòa Viện Cửu Trùng Đài vâng lệnh Hội Thánh của ông Đầu Sư Tám lập biên bản ra lệnh các cơ sở Nhang, Hàn, Tiện, Mộc Phước Thiện phải ngưng hoạt động, chớ có phê hợp lệ của Hội Thánh thời nay là sao hở mình?

– Hiện nay ông Đầu Sư Tám đã xin Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Việt Nam làm Chưởng Quản Hội Thánh, mặc tình thay chơn đổi giả đường hướng truyền thống của Đạo Cao Đài, để độc chiếm quyền lực trong tay, nặng tình danh lợi quyền, nên xem nhẹ lời minh thệ với Đức Ngọc Đế, với Ngũ Lô là điều đáng tiếc.

Đã tự phong vào hàng tinh tế (Đầu Sư) lẽ ra ông Đầu Sư Tám nương quyền lực của mình giúp hay cho Cơ Quan Phước Thiện, thực hành cơ cứu khổ của Đức Chí Tôn trải khắp mặt thế này, Xã hội năm châu không còn có kẻ thiếu ăn, thiếu mặc, sống lang thang đầu đường xó chợ, mới là khôn ngoan. Đức Hộ Pháp nói: *“Kẻ nào ngăn cản bước tiến của Cơ Quan Phước Thiện phải trả kiếp là*

kế vô phúc” đó em!

– Ngày 7/3/năm Tân Mão (Đl ngày 9/4/2011)Chí Thiện Trần văn Thành tố cáo ông Đạo Nhơn Nguyễn văn Ký là đã kêu gọi thu nhận tiền bốn đạo để giúp đồng bào lũ lụt miền trung không có lệnh Hội Thánh, trong đó có tiền của Bà Huỳnh thị Kim Chi là 5 triệu đồng đúng không mình?

– Việc cứu trợ đồng bào nạn lũ lụt miền trung ông Đầu Sư Tám và ông Quyển Ngọc Chánh Phối Sư Thường công khai hóa rồi, còn phần vị Hiuyhnh thị Kim Chi giúp số tiền 5 triệu đồng để Cơ Quan Phước thiện hỗ trợ cho nhóm từ thiện ở Chợ Long Hoa do do ông Giáo Thiện Lê Hiền Rã trực tiếp nhận, ông Đạo Nhơn Ký không hề hay biết, vì vụ cứu trợ đã qua. Số tiền thu nhận này do Thành phần, Phần, Rã thu giữ từ tháng 1/2010 đến nay.

Ngày 6/3/ Tân Mão giữa phiên họp lệ của Ban Điều hành cơ qua Phước Thiện Ông Hoà Thanh phanhu ra giữa Hội, lúc đó ông Đạo Nhơn Ký mới lên tiếng: “*Mấy em muốn làm gì tự ý, không coi qua ra gì hết*” giữ tiền để chia nhau ăn không được nên bộ ba Thành Phần Rã mới dồn hết tội cho ông Đạo Nhơn Ký với tờ trình đầy ác ý như em nói. Cũng như ruộng lúa, rẫy mía chẳng biết mô tê gì mà cũng đưa đơn thưa.

Ba vị Chức Sắc Phước Thiện có Tiên án, Thành Phần Rã không do Đức Hộ Pháp Phong Thượng, thật không xứng đáng ở hàng phẩm Chức Sắc Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng chút nào hết. Nếu cả ba đều không chịu sửa tánh tu tâm, thực hiện trách nhiệm đúng theo Đạo Luật Năm Mậu Dần phải bị Tam Đồ Chi Khố.

– Nghe nói tới đây Hội Thánh thời nay mở lớp Hạnh đường cho Chức Sắc hàng phẩm Lễ Sanh, Giáo Hữu phải không mình?

– Cũng nghe nói tới đây Hội Thánh thời nay xin phép nhà nước cho mở lớp Hạnh Đường gọn nhẹ khoảng 45 ngày với số chức Sắc hành đạo hiện nay mà chỉ được huấn luyện có 45 ngày là cốt ý để đối phó 4 điều kiện cầu thăng của Đức Lý Giáo Tông mà thôi.

Tình trạng nầy tới đây sẽ có một số Chức Sắc bất xứng như em đã biết, được Hội Thánh thời nay cho choàng áo cà sa, đội mũ trái bí, mũ Bát Quái từ lư, nhất là vô số chức sắc đội mũ Tú tài được cuốn tròn lại thành mũ Ngưỡng Thiên, họ xênh xang ra vào Điện Thánh, làm chướng mắt nhơn sanh.

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn chuyện Đạo sự thời nay, đến đây thấy chán ngán, nên Thiên Thần áo trắng bay một vòng quan sát vùng Thánh Địa, khẩu lạc xướng lên bài thi:

*Tiên, Thông, Thành, Rã, Ủ Yên, Phần.
Thất Quái phạm tu đã hiện thân,
Chặn cửa Ngọc Hư đưa quỷ vị,
Đón đường quỷ vị lập Ma Thân.
Không công lòng tưởng thêm cao chức,
Phản bạn nghịch Thấy lữ Tiểu Nhân.
Vì miếng đỉnh chung cam lối thệ,
Ngàn năm đạo sử mãi lưu trần.*

Khi bay ngang qua Cục Lạc Thái Bình thấy có 2 vị Nam phái ngồi trước mộ, trên phần đất dành chôn Nữ Phái mặt mày ủ ê liền hỏi:

Hai nhà người có việc gì không vui vậy?

– Dạ gia đình chúng tôi nghe dụ dỗ của các vị thợ hồ, nên đem xác chúng tôi chôn gần các phần mộ của nữ Phái là bà Huệ và bà Đứng, nên đêm nào cũng bị các bà chửi rửa um sùm. Ngày thì bị Thổ địa đuổi đi về ở phần đất Nam phái.

– Tên họ hai người là gì?

– Dạ tên ngộ là Âu văn Hào, còn vị kia tên Đỗ Hoài Thanh phong.

Quá chán ngán cái trò hành nghề tu nơi Cực Lạc chẳng thái bình chút nào! Thiên thần áo trắng tiếp tục bay rảo vùng Tòa Thánh liền thấy một vị Chức Sắc mặc áo tràng trắng, đầu đội khăn trắng đứng nhìn lên trời than:

Anh cả cho em hỏi ít lời,

Lòng em hành đạo chẳng hề lời.

Làm làm lành lánh dữ không gian trá

Thọ khổ sao em thọ khổ đời.

Thiên Thần áo trắng nghe và ghi lại.

Kỷ niệm ngày Đức Cao Thượng Sanh Triều Thiên (2011)

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 19

HÌNH ƠI! HỒI SÁNG NÀY, EM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI bạn đưa cho đọc văn thư của Ông Cải Trạng Điều Hành Cơ Quan Pháp Luật Phước Thiện và Tam Cung gửi cho ông đạo Nhơn Nguyễn Văn Ký Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện đề ngày 21/3/Tân Mão (23/4/2011) yêu cầu các Cơ Sở như: nhang, Hàn Tiện, Mộc... phải tạm thời ngưng hoạt động theo lệnh của Hội Thánh, đồng thời tìm cách di dời các cơ sở kinh tế này ra ngoại ô Tòa Thánh là sao hở mình?

*** Anh nghe nói trước đây mấy tháng, đã hai lần nhơn viên Hòa Viện Cửu Trùng Đài vàng lệnh Hội Thánh thời nay đến ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện lập vi bằng, ghi đồ từ khi các cơ sở Phước Thiện, và ra lệnh phải ngưng hoạt động, chờ Hội Thánh cho phép mới được hoạt động. Lúc đó ông Đạo Nhơn Ký có trả lời với Nhơn Viên Hòa Viện:

“Cách đây mấy năm Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện có làm tờ trình lên Hội Đồng Chương Quán rồi, Hội Thánh xin thành lập các cơ Sở Nhang, Hàn, Tiện, Mộc... Nhưng mãi tới nay chưa được Hội Thánh trả lời, nên chúng tôi phải tạm thời hoạt động cầm chừng, nếu không vật tư đồng đạo hiến tặng hư hết, không có phương tiện sửa chữa nhà cửa, hư sập sau khi nhà nước và HĐCQ giao cho.”

Thật tình mà nói công quả tự nguyện, số đông là người già, neo đơn, nên lợi nhuận về tiền sản xuất nhang

không được bao nhiêu, nên không đóng góp được nhiều cho Hội Thánh như Sở may Phước Thiện Nữ Phái.

Nhận thấy các cơ sở hoạt động kinh tế của ban điều hành Cơ Quan Phước Thiện gặp khó khăn, nên ngày 21/3/năm Tân Mão (2011) với trách nhiệm hiện tại do Hiến chương 2007 qui định nên ông Lê Minh Khuyên mới tìm cách tháo gỡ vướng mắc, yêu cầu ông Trưởng Ban Điều hành Cơ Quan Phước Thiện tạm thời ngưng hoạt động các Cơ Sở, kinh tế nói trên và tìm cách di dời ra ngoài ô Tòa Thánh, để xin phép chính quyền kinh doanh hợp pháp hơn.

Theo anh ý kiến của ông Cải Trạng Khuyên là hợp lý, nhất là ở thời đại kinh tế thị trường mở rộng mọi cá nhân tập thể đều có quyền xin khai mở cơ sở hoạt động kinh tế đúng luật lệ nhà nước Việt Nam, Ban Điều hành Cơ Quan Phước Thiện không nhất thiết phải sinh hoạt kinh tế co cụm ở nội ô Tòa Thánh có thể gây khó khăn cho Hội Thánh.

– Sao Cơ Quan Phước Thiện từ ngày được quyền vận linh công nhận thành luật đến nay em thấy luôn bị hân hủi gặp toàn chuyện khó khăn vậy mình.?

*** Khi Đức Hộ Pháp Còn Sanh Tiền, Đức Ngài đã nâng Cơ Quan Phước Thiện lên thành Hội Thánh như Hội Thánh Cửu Tụng Đài. thì mọi sinh hoạt về Phước Thiện có kha khá hơn, mặc dầu đất nước đang chiến tranh. Khi Đức Ngài về Thiêng Liêng Vị, lúc đất nước Hòa bình, non sông thống nhất một chủ quyền. Đức Ngài còn nhắc nhở Chư Vị Thời Quân còn tại Thế và Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cố bảo thủ chơn Truyền, buộc Chức Sắc Phước Thiện thực hiện theo Đạo Luật cho ra thiệt tướng. Tiếc

rằng tuồng hát quá hay (Đạo Luật Mậu Dân) mà các diễn viên (Chức Sắc Phước Thiện) hát quá dở bởi không hiến thân trọn đời thật sự cho cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn, lại nữa Thầy nhắc tuồng (chức Sắc Hiệp Thiên Đài) còn lơ là nhiệm vụ, hỗ trợ viên (Chức Sắc Cửu Trùng Đài) không được mấy người nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ thì làm sao Cơ quan cứu khổ thực hiện như nghĩa khắp đất nước, rồi lẫn ra năm châu, đúng theo Thiên Ý của Thầy đó em!

– Nghe nói Trai Đường Phước Thiện bị úp chảo lý do nào hở mình?

*** Trong phiên họp hằng tháng của ban điều hành của cơ quan phước Thiện này 6/4/Tân Mão, Ông Trưởng Ban Điều hành cho Thơ Ký đọc văn thư của ông Cải Trạng Khuyên ngày 21/3/Tân Mão để toàn hội nghe và tuyên bố: Từ đây các cơ sở nhang, Hàn, Tiện, Mộc.... đều phải tạm thời ngưng hoạt động, theo lệnh của Hiệp Thiên Đài, trong khi chờ lệnh mới, như viên công quả tạm thời nghỉ việc, do đó trừ phòng Cơ quan Phước Thiện không còn nấu cơm ăn tập thể nữa, anh em lo tự túc.

Đó là lý do phòng trừ úp chảo đó em!...

– Em nghe nói có một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài gửi lương thực, nhờ phòng trừ phước thiện nấu ăn dùm. Nay trừ phòng Phước Thiện ngưng hoạt động thì mấy vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài này dùng cơm ở đâu hở mình?

*** Theo anh thấy nơi nhà hậu Hiệp Thiên có tổ chức một phòng trừ nhỏ, đã trên 20 năm vượt khó nấu ăn cho một số Chức Sắc Hiệp Thiên đang hành Đạo dùng hằng ngày.

Từ khi danh xưng Hội Thánh có trên giấy tờ năm

2008 đến nay anh em Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tu tại gia lần lượt vào hành Đạo lối 20 vị, số dùng cơm ít và không thường xuyên, song anh em chức sắc Hiệp Thiên Đài vẫn chia nhau, qua trú phòng Phước Thiện, gửi lương thực để dùng bữa, tránh việc tụ tập đông người nơi Hiệp Thiên Đài khi ăn uống.

Anh được nghe anh em Chức Sắc Hiệp Thiên Đài kể lại, trước khi phòng trú ngưng hoạt động, Ông Cải Trạng điều hành Cơ quan Pháp luật Đạo có trao đổi với anh em Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, và đề nghị anh em nên về Hiệp Thiên Đài, tự tổ chức chia phiên nấu ăn, vì hiện nay Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, bị một số Chức Sắc cao cấp Cửu Trùng Đài thất sủng, cho nghỉ mát hầu bao che cho số em út mang nhiều tai tiếng phạm luật Đạo.

Do đó trách nhiệm cầm cân Pháp Chánh lúc này không còn như thời Hiệp Thiên Đài vàng son thay thân Thượng Đế nữa, không có việc làm nhiều thì đâu cần người công quả tự nguyện phục vụ cá nhân để sống thanh thoi nơi cửa Đạo. Tu là phải biết khắc kỷ, xét mình như ông Trình Tử, để không nặng nợ nơn sanh mà phải chịu luân hồi trả quả kiếp.

*** Anh thấy mấy lời nhắc nhở đàn em của ông cải Trạng Điều hành Cơ Quan Pháp Luật Đạo thật thấu tình, đạt lý. Lúc này anh em Chức Sắc Hiệp Thiên Đài không nên khuynh tâm, dị mộng, làm cho lực lượng Hiệp Thiên Đài yếu đi, không thể kèm chế thể xác Đạo, đang tìm phương biến đổi Chơn truyền mà phải đắc Tội với Ngự Mã Thiên Quân đó em!

– Lối 4–5 giờ sáng, em thường vào nội ô Tòa Thánh tập thể dục, có mấy người chỉ và hỏi em: ”Sao các dinh

thự đều có thắp đèn sáng để bảo vệ, riêng nhà thờ Quý vị Tiên Bối Hiệp Thiên Đài khai Sáng nền Đại Đạo để tối thui” Mình biết lý do nào không mình?

*** Em quan tâm làm gì cái việc linh tinh đó cho mệt trí, Có lẽ do đa số Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài đang hành Đạo không được mấy người khá giả. Vì vậy họ tự tiết kiệm điện, nước tiêu dùng, dành để tưới hoa kiểng cho đẹp xinh cảnh Tòa Thánh, họ không vô tư phung phí điện nước, để ít tốn kém chi phí trả tiền cho Hội Thánh hiện nay sòng phẳng đó em!

– Hồi sáng này chị bạn bên cạnh chạy qua chơi và đưa cho em bài thơ “*Thỉnh ý*” của Thi sĩ Trúc Linh đăng trên mạng như sau:

*Kính gửi Đại Huynh ngô mấy lời,
Tám tà hôm sớm bước lên ngôi.
CỬU TRÙNG nay lỗi nền Chơn Đạo,
CỬA HIỆP giờ cam phụ ý TRỜI.
Thần coi trần trở mong vua giúp,
Phận bạc tìm phương tở khúc nôi.
CHÍ TÔN đồ lụy nhìn con trẻ,
Các Đấng không Cơ khó nhũ Đồi..*

Hoàng Chung Thủy đọc thơ cho chồng nghe. Thiên THẦN Áo trắng nổi hứng họa đáp ngay:

*ĐỨC LÝ trước đây có để lời.
Tám Thanh giục loạn đoạt Thiên Ngôi
CỬU TRÙNG nắm Pháp thời Nguơn hạ,
CỬA HIỆP xuôi tay phó Luật TRỜI.
Công quả gìn lòng cơn khảo thí,
Đức Tin trụ vững lướt niêm nôi,*

*Thiên thơ không đổi THẦY rơi lệ,
Loan bút sơ khai đủ khuyến Đời.*

Ngâm xong Thiên Thần áo trắng bay thẳng về Thiên
Đình.

Thiên Thần Áo trắng nghe và ghi lại nhân kỷ niệm
ngày Đức Hộ Pháp Triều Thiên 2011.

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 20

MÌNH ƠI! HỒI SÁNG NẦY, VỪA QUA KHỎI BAO
lớn Đền Thánh, có một vị Giáo Hữu (phàm
phong) đón em lại hỏi: “*Hiển Muội là Chức Việc đang
quyền hành Đạo, Hiển Muội có biết năm cây nhang trên
Thiên Bàn Chí Tôn phải cắm như thế nào cho đúng Pháp
không, chớ sao tôi thấy nhiều người chỉ vẽ khác nhau quá?*”
Theo mình nên cắm 5 cây nhang nơi Thiên Bàn Đức Chí
Tôn thế nào cho đúng hờ mình?

– Anh có xem qua cuốn «*Chỉ Nam Thực Dụng*»
(Petit Guide Pratique) của Ngài Hồ Bảo Đạo soạn thảo,
có sự đồng tình của Ngài Cao Tiếp Đạo và Ngài Hiến
Pháp năm 1952, được Đức Hộ Pháp phê kiến cho phép
in năm 1954, thì 5 cây nhang phải cắm: 3 cây hàng trong
ngang hàng nhau, 2 cây hàng ngoài cắm xen kẽ 3 cây trong,
làm như thế nào để khi đứng trước Thiên bàn Đức Chí
Tôn, ta phải nhìn thấy rõ 5 cây nhang, gọi là Ngũ Khí
Triều Thiên đó em!

– Bà Giáo Hữu hỏi em: «*Lúc cúng Đàn, Vía tại Tòa
Thánh, Thánh Thất, khi Lễ Sĩ dâng rượu, trà, người qui
ngoại nghi phải rót rượu trà như thế nào cho đủ lễ, đúng
pháp?*». Mình phải giải thích cho em nghe để gặp bà Giáo
Hữu, em trả lời cho thông lý nghe mình!

– Theo nhiều tài liệu anh đã có đọc qua thì ly rượu
khi Lễ sĩ điện dâng cúng Thầy các ngày Đàn, Vía, phải
rót đủ 9 phân thay cho 3 ly rượu chúng ta rót cúng hằng

ngày trên Thiên Bàn (3x3=9). Còn tách trà thì châm đủ 8 phân y như tách trà chúng ta chúng ta dâng cúng Thầy thời sáng, chiều vậy. Từ lâu nay Tòa Thánh, Thánh Thất, Tư Gia khi có việc sắm Tam Bửu đều làm y như thế cả đó em!

– Em đọc Thánh Giáo, thấy Đức Chí Tôn dạy Ngài Bảo Văn Pháp Quân (lúc còn làm Tiếp Lễ Nhạc quân soạn lòng Sớ) các nghi tiết cúng Đàn, Vía, các Đấng; xong, dâng cho Đức Chí Tôn xem, rồi giao cho Hộ Pháp, chuyển đến Ngài Thượng Đâu Sư Ban hành ngày 17/6/năm Đinh Mão (1927), thì dùng cụm từ “*Trí não quang minh*”; sao gần đây khi Đàn Vía, em đều nghe lễ viện đọc là “*Trí não thông minh*” là ý làm sao hở mình?

– Có lẽ Chức Sắc Thời nay không được Thiêng Liêng phong thưởng, không do Quyền Vạn linh và Giáo Tông công nhận, nên họ chỉ cầu mong sao cho trí não thông minh để thấu hiểu chơn truyền Đại Đạo phần nào mà hành Đạo cho tốt nơi cõi trần tục này là đủ. Nếu cần cho trí não quang minh để thông suốt cả diễn biến của Càn Khôn Vũ Trụ là quá sức phàm của họ, chớ không phải Chức Sắc thời nay tự cho mình cao kiến hơn Ngài Liên Hoa Tiên giáng thế làm Bảo Văn Pháp Quân đâu em!

– Ba câu kệ chuông cúng tứ thời hay Đàn Vía, sao em nghe có nhiều nơi kệ chuông khác nhau, vậy ai đúng ai sai hở mình?

– Ba câu kệ chuông, cúng tứ thời hay Đàn Vía tại Tòa Thánh, Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu do Ngài Bảo Văn Pháp Quân soạn, Hội Thánh ban hành, sau này có mấy chữ được Đức Hộ Pháp chỉnh lại như sau:

- *Huệ trường* chỉnh lại là *Huệ Chương*.

-
- *Vinh mộc* chỉnh lại là *Vinh mục*.
 - *Phong đều* chỉnh lại là *Phong điều*.
 - *Đàn đường* chỉnh lại là *Đàng trường*.

Các chữ điều chỉnh này, chính tay Đức Hộ Pháp viết và ký tên đóng ấn, để ban hành khi ông Lê Viên Phước, Chí Thiện Huỳnh Văn Phương thỉnh giáo ngày 05/7/Quý Tỵ (1953).

– Em được chị bạn làm công quả ở Sở May của Hội Thánh nói “*Hội Thánh mới ra lệnh: Lá Phướn treo trước Thánh Thất địa phương từ nay chỉ được may chiều dài có 9 thước mà thôi*”. Sự sửa đổi chiều dài lá Phướn treo trước Thánh Thất này Hội Thánh đã căn cứ vào bí pháp hay thể pháp nào và có ý nghĩa ra làm sao hở mình?

– Về nguồn gốc chiều dài lá Phướn treo trước Tòa Thánh, Thánh Thất, ngày 23/6 năm Đinh Mão (1927), Ngài Phối Sư Thái Thơ Thanh có làm lá Phướn để treo trước Tòa Thánh, trình Đức Lý Giáo Tông, cầu xin Đức Ngài cho hai câu liền hai bên lá Phướn thì Đức Lý Giáo Tông giao cho Thời Quân Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu soạn thảo liền rồi dâng lên Ngài chỉnh sửa lại. Do tình hình nội bộ Đạo chuyển biến nên mọi việc trôi qua, căn cứ bản mẫu lá Phướn của Bà Hương Hiếu (lúc này phẩm Giáo Sư) cho may lá chiều dài 12 thước Phướn để treo trước Tòa Thánh tạm và các Thánh Thất địa phương các ngày Đền, Vía lớn. Sau đó Bà Phối Sư Hương Hiếu giao cho Sở may Linh Đức theo mẫu Phướn Ngài Phối Sư Thơ, may Phướn cho đến ngày nay có trên 80 năm không thay đổi. Hội Thánh thời nay muốn thay đổi kích thước bề dài lá Phướn là tự chuyên sửa cải làm cho loạn Đạo đó em!

– Vào lúc 8 giờ ngày 21/5/Tân Mão (DL 22/6/2011), nơi Tòa Thánh làm lễ tấn phong chức Lễ Sanh phái Ngọc cho ông Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Hội Thánh tự phong chức cho ông Cảnh hiện đang định cư tại Hoa Kỳ như thế có đúng Tân Pháp Cao Đài không mình?

– Thật tình mà nói, trước đây do ông Trương Ngọc Anh, Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Tây Ninh áp lực đề nghị nên Hội Đồng Chương Quản có tạm phong Lễ Sanh Phái Ngọc cho ông Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Bé Cai Quản Thánh Thất Sài Gòn, vượt qua ba Hội Lập Quyền Vạn Linh và ý kiến Giáo Tông cùng Thầy, để có đủ tư cách giao tiếp với Chánh Quyền và các giới tại Thành phố Sài Gòn.

Còn trường hợp phong chức cho ông Cảnh lại còn bổ nhiệm hướng dẫn Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ Nam Nữ ở nước ngoài hướng về Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh và thông tin việc sinh hoạt Đạo của Hội Thánh ra Hải ngoại..... là việc tạo thêm vi cánh cho cái Hội Thánh hữu danh vô thực, hành Đạo không giống truyền thống trước đây để xứng đáng là Quốc Đạo. Chắc chắn khi mang Đạo lệnh 03/86 về Hoa Kỳ, ông Lễ Sanh Cảnh sẽ bị cô lập hơn các Chức Sắc thọ phong gần đây hiện đang sống tại Hải Ngoại.

– Làm sao phân biệt được Chức Sắc Thiên Phong và Chức Sắc Phạm Phong sau này hờ mình?

– Chức Sắc Thiên Phong lời nói tao nhã, thương yêu, dạy ròng Đạo Đức nghe thấy liền khí tượng Tiên Thánh.

Còn Chức Sắc Phạm Phong sau này dầu trước kia

họ có được Thiên Phong đi nữa, phân đông chưa trừ được lòng tham, ham danh, sắc dục, gây phe nhóm, hăng hái tranh nhau phẩm cấp cao thấp mà gây hờn, chác giận nhuộm cả tinh thần làm cho cơ Đạo rối rắm, nên Đạo Chỉnh nghiêng, tạo tâm lý nhơn sanh bất nhứt. Thế mà họ luôn tự xưng Chức Sắc Thiên Phong, không chút ngượng miệng, làm cho đồng Đạo động tâm, dị ứng, xa rời Tòa Thánh là nơi Thánh chất thiêng liêng của Thầy biến thành phàm giáo.

Đức Hộ Pháp nói: *«Dấu cho 3.130 vị Chức Sắc Sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài công cử mà không có ý Thấy và Giáo Tông thì Phàm vẫn là Phàm mà thôi.»*

– Muốn cho nền Đạo vững bền, người Đạo được Hòa, tâm được hiệp; ngoài hạnh phúc, trong được thông dong, Hội Thánh phải làm sao hỡ mình?

– Muốn được vậy thì cả chức sắc thời nay phải bỏ hết chủ nghĩa độc tài, không bè nhóm, coi đồng Đạo trọng như Trời Đất, không thị chúng như gỗ mục, hành Đạo luôn đúng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, không sai sót một chữ. Nhất là phải tuân y và kính yêu Thánh Ngôn Thầy cùng các Đấng giảng dạy, không tự tôn, tự tác theo trí phàm mà khuất dấu Chánh Truyền, biến Tiên Đạo thành Ma Giáo để mưu toan dẹp bỏ Hiệp Thiên Đài, hất hủi Chức Sắc Phước Thiện đang thi hành Cơ Cứu Khổ của Đức Chí Tôn, chấm dứt dòng hạng Chức Sắc giống Tư Mất mà phải phạm Ngũ Lôi.

– Em đã biết Hiệp Thiên Đài là Ngọc Hư Cung tại thế có trách nhiệm nhắc nhở và trông nom Chức Sắc Cửu Trùng Đài và Phước Thiện, chẳng cho ai vi phạm luật pháp Đạo mà phải bị nghiêm trị xác thật. Như vậy, Chức

Sắc Hiệp Thiên Đài là người ơn của toàn cả con cái Đức Chí Tôn, họ chỉ dưới quyền Đức Chí Tôn, «là người chỉ biết ban quyền chứ không bao giờ xin quyền» như lời Đức Quyền Giáo Tông nói với Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.

– Ngày 28/5/Tân Mão (Dl 29/6/2011), tại phiên họp Hội Thánh và Chức Sắc đang hành Đạo các nơi, từ Tòa Thánh đến các tỉnh về dự, Ông Giáo Thiện Lê Hiền Rã đọc tờ tố cáo ông Đạo Nhơn Nguyễn Văn Ký, Trưởng Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện về tài chánh, việc xây dựng các cơ sở Phước Thiện và sản xuất thu chi bất minh, thâu dụng người cho giữ kho lương thực độc tài, ai đói xin mì gói ăn cũng không được, như ông chẳng hạn, có đúng vậy không minh?

– Việc ông chủ tọa phiên họp lệ hàng tháng cho ông Rã đọc tờ cáo gian ông Đạo Nhơn Ký, Trưởng Ban Điều hành Cơ Quan Phước Thiện đã có gửi trước vượt bậc cho Hội Thánh tại phiên họp, đây là lần đầu tiên xảy ra nơi cửa Đạo. Có thể, ông Chủ Tọa muốn bêu xấu ông Đạo Nhơn Ký chỗ đông người như những lần trước đây vì ông Đạo Nhơn Ký không từng phục Cửu Trùng Đài và không tự xin nghỉ việc, để Hội Thánh thời nay thay người để dạy như: Thành, Phần, Rã, là những tội nhơn chờ ngày pháp luật nêu tội.

Trước đây Giáo Thiện Rã đã thâu nhận 5.000.000 đ (năm Triệu đồng), tính cùng Thành và Phần giữ tiêu xài, đổ bể và đem nạp cho Hội Thánh. Khi Chủ nhân là cô Chi đòi thừa mới tìm cách lấy lại giao trả. Giáo Thiện Rã. Còn tội lạm dụng việc xây dựng Ban Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu Chà Là đang được phanh phui để tố cáo Giáo Thiện Rã ra pháp luật Đạo và Đời, và còn nhiều việc xấu

xa kể ra không hết khi đi trong đoàn cứu trợ nữa.

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự buổi cuối Hạ Ngươn. Thiên Thần Áo Trắng lắc đầu ngao ngán than: Đạo Khai chưa được bao lâu mà lời dạy bảo của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu, con cái Ngài chẳng còn nét kính tuân, xa rời dấu chân Thầy để lần bước theo tà thuyết.

*Tà phép hiện nay quá thẳng thời,
Trường thi Tiên chặn chẵn cùng nơi.
Khôn ngoan Chơn Pháp nên gìn giữ.
Kém trí nương theo dấu Đạo Trời,
Nầy lúc lấy chơn thay giả thử,
Tâm thành một dạ được về Ngôi.
Rồng Mây mẫn giắc Huỳnh mau tỉnh,
Xiển triệt lỗi thể xác quạ xơi.*

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại.

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 21

HÌNH OI! NGÀY 8,12,13 THÁNG 7 TÂN MÃO (2011), có dịp đi ngang qua văn phòng HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN cũ nay đổi lại Văn Phòng BAN ĐIỀU HÀNH CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN, em thấy như viên Ban trật tự Hòa Viện CỨU TRỪNG ĐÀI rân rộ lối 20 vị như đi bắt trộm cướp gì đó phải không mình?

– Trước đây, ngày 29 tháng 4 năm 2011, Ông Đầu Sư Tám có gởi Đạo Văn số: 44/86 cho ông Phan Văn Cửu, Chủ tịch Hội Từ Thiện & Chữ Thập Đỏ Tây Ninh phản đối Ban Thường trực Hội Từ Thiện công nhận việc thành lập Chi Hội nuôi trồng Nam Dược trên đất Hội Thánh Phước Thiện đã được nhà nước cấp cho Hội Đồng Chưởng Quản, và ngày 8 tháng 6 năm Tân Mão (Đl 8/7/2011), Ông Phối Sư THƯỜNG, QUYỀN NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ ra lệnh cho Hoà Viện CỨU TRỪNG ĐÀI đến Cơ quan PHƯỚC THIỆN bảo rằng: Nội trong ba ngày, phải di dời các Cơ Sở Sản xuất Phước Thiện đi nơi khác, nhất là Cơ Sở bố thí thuốc Nam cho người nghèo và cơ sở nuôi trồng Nam Dược trên đất Cơ Quan Phước Thiện để trả đất cho Hội Thánh thời nay

Như thế, từ nay, các cụ già giàu lòng từ thiện, làm việc nhân nghĩa, thua buồn vì không có việc làm Đám Chức sắc trung niên, biếng nhác nằm há miệng chờ sung, đợi dịp sơ xuất, đâm sau lưng người nhiệt tình lo cho đại nghiệp Đạo. Rồi đây, đất trống, cây cỏ đại mọc um tùm thành nơi phế tích như Chùa Bà Đanh, có dịp cho đồng

đạo buồn trách Chánh quyền khi quản lý cơ sở Đạo thì tốt đẹp, lúc giao trả lại hoang tàn. Đó là nguyên nhân các ngày 8, 12, 13 tháng 7 năm Tân Mão (2011), Ban Trật tự Hòa Viện Cửu Trùng Đài đến Cơ Quan Phước Thiện ra lệnh, rồi sau đó tự hạ bảng các cơ sở sản xuất công nghiệp (đã có xin phép Hội Thánh mà không cho phép đẹp). Ở phòng bố thí thuốc Nam, buộc ông Hành Thiện Dương Hoàng Minh nội trong ba ngày, phải nhổ các cây Nam Dược quý hiếm trả đất lại cho Cơ Quan Phước Thiện, buộc tội ông Dương Hoàng Minh là người đã hiến thân trọn đời cho Cơ Quan Phước Thiện, trồng thuốc Nam trên Đất Phước Thiện để cống hiến cho các phòng thuốc bố thí, là quá khắc khe, không quang minh chút nào hết.

– *Hội Thánh thời nay hành xử như thế đối với Cơ Quan Phước Thiện là có thù tay dài quá đáng không mình?*

– Từ Đông sang Tây, người xưa đã nói: “Lý kẻ mạnh bao giờ cũng hơn”. Đây có lẽ chỉ là hành động cá nhân đối với cơ quan Phước Thiện không phục tùng dưới trướng Cửu Trùng Đài mà thôi. Họ đâu phải là những phần tử xấu, gây bất ổn như ông Đầu Sư Tám tố cáo với ông Chủ tịch Hội Từ Thiện & Chữ Thập Đỏ Tây Ninh ngày 29/04/2011. Chúc Sắc Phước Thiện đã chấp hành 100% Điều 18, Hiến Chương 2007 của Hội Thánh thời nay để ra và hành đạo đúng Đạo luật Chơn pháp Phước Thiện Đạo Cao Đài.

– *Theo anh, việc Lương y Đặng Tấn Hoài xin Cơ Quan Từ Thiện ở Chữ Thập Đỏ Tây Ninh thành lập Chi Hội nuôi trồng sản xuất Nam Dược để trị bệnh dân nghèo vô vụ lợi trên đất Cơ Quan Phước Thiện bỏ trống khác xa với việc Ông Đầu Sư Tám năm 2007 xin phù phép Ban*

Tôn Giáo Chánh Phủ làm GIÁO CHỦ ĐẠO CAO ĐÀI (CHUÔNG QUẢN HỘI THÁNH CỨU TRÙNG ĐÀI + HIỆP THIÊN ĐÀI) để khống chế CỬU PHẨM THẦN TIÊN buổi HẠ NGUỒN như trời cao với vực thẳm. Xưng danh Đấng CHÍ TÔN thì dễ, chớ có ý lật đổ TRỜI CAO khó lắm phải không anh?

– Nền biết, từ bậc Đầu Sư đổ lên, phải có lòng từ bi trọn lành như các đấng đang ngự nơi Bát Quái Đài, phải khôn ngoan, không sanh lòng tà kiến, đố tạt như mấy ông TƯỞNG, TRANG mưu toan dẹp HIỆP THIÊN ĐÀI, hất hủi Chức sắc PHƯỚC THIÊN, là những người nhịn ăn, nhịn mặc, tạo dựng sự nghiệp Đạo vĩ đại như ĐẾN THÁNH, BÁO AN TỪ và các dinh thự đồ sộ để hôm nay chúng ta thụ hưởng tu hành. Người tu hành chơn chánh thì phải biết HIỆP THIÊN ĐÀI LÀ CHƠN THẦN CỦA ĐẠO, CỨU TRÙNG ĐÀI LÀ THỂ XÁC CỦA ĐẠO. Muốn bảo tồn thể xác phải có huyết mạch, nên HIỆP THIÊN ĐÀI đã biến tướng ra CƠ QUAN PHƯỚC THIÊN, tạo huyết mạch cho thể xác của THẦY tại thế, kiện toàn năng lực, đủ phương giáo hóa, bày cơ tận độ chúng sanh. Ai cố ý hay vô tình bạo hành làm cho huyết mạch tiết ra, chảy thành máu là đắc tội với VẠN LINH. Phải bằng mọi cách bảo tồn lẫn nhau, không nên ăn cháo đá bát.

– Hôm trước, em có nhờ mình giải lý việc hiến dâng Tam Bửu khi cúng Đền Vía, tâm trí em còn lơ mơ quá! Vậy hôm nay rảnh, mình giải thích thật kỹ để em trả lời cho thấu tình đạt lý với mấy người bạn, nghe mình!

– Hiến Lễ TAM BỬU cho ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU và Các Đấng THIÊN LIÊNG là cốt

yếu tố sự chiêm ngưỡng thành kính, thể hiện Đạo Trời biến dịch cơ tạo đoan càn khôn vạn vật:

*HOA: Tượng trưng cho Ngươn Tinh (Tăng), tức linh thể Bát Phẩm Vạn Linh. Khi hiến lễ, dâng xác thể cho hai Đấng Tạo Đoan, phải tốt đẹp thơm tho như năm (5) sắc hoa tươi vậy.

*RƯỢU: Biểu tượng cho Ngươn Khí (Pháp). Theo lý Đạo, Pháp định vị Càn Khôn vạn vật. Rượu rót ba (3) ly, mỗi ly rót ba (3) phân, chung cùng một nguyên lý giữa Người, Trời, Đất, thể hiện Người là đứng phẩm tối linh, đại diện chơn khí chúng sanh mạnh mẽ, quang minh. Khi cúng lễ, điện rượu, rót chín (9) phân vì có một (1) ly. Đó là Ngươn Khí chín (9) phẩm Thần Tiên tận thiện, tận mỹ, hiệp cùng Chí Linh định kiếp hòa căn cao thẳng thiên vị. Số 9 là số Lão Dương.

*TRÀ: Biểu tượng cho Ngươn Thần của hai (2) ngôi ở lý Âm Dương Lưỡng Hiệp vận hành Bát Quái, tạo hình hài Bát Phẩm Chơn Hồn chúng sanh, nên trà rót cúng mỗi chung tám (8) phân, tượng thể Chơn thần vạn linh an tịnh, dâng hiệp cùng Chí Linh (Đắc Đạo). Số 8 là số Lão Âm.

– Hôm trước, anh quên cho em biết nguồn gốc ba (3) bài Tam Bửu!

– Hiến dâng Tam Bửu do Đạo Minh Sư bên Trung Hoa, triều đại Mãn Thanh, lên núi lập thảo lư, dùng Huyền Linh Cơ cầu Tiên Gia học Đạo. Khi quý Minh Sư nhận được các bài kinh, trong đó có ba (3) bài Hiến dâng Tam Bửu, quý Minh Sư không dùng mà chuyển giao về Phương Nam do bởi hai câu:

*“Cao như Bắc Khuyết nhân chiêm ngưỡng
Đài tại Nam Phương Đạo Thống truyền.”*

Các bài kinh được Tiên Gia cho chuyển lần tới Chùa Tam Tông Miếu thì được cất kỹ vào kho kinh. Đạo CAO ĐÀI được LỊNH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dạy quí ngài tiên khai ĐẠI ĐẠO đến Chùa Tam Tông Miếu thỉnh kinh đem về sử dụng. Khi sử dụng kinh, ba bài kinh dâng Tam Bửu được ĐỨC CHÍ TÔN dạy Ngài Bảo Văn Pháp Quân chỉnh văn rồi dâng lên cho ĐỨC CHÍ TÔN duyệt xét lại, được ĐỨC CHÍ TÔN chấp thuận ngày 15/5/năm Kỷ Ty (DL: 21/6/ 1929). Kể từ đó, Toà Thánh Tây Ninh dùng ba bài dâng Tam Bửu mới này cho đến ngày nay.

Việc rót rượu, châm trà qui định như thế nào, anh chưa tìm được tài liệu nào chỉ dẫn, song kể từ năm Kỷ Ty (1929), khi đàn lễ dâng Tam Bửu, lễ điện rượu rót 9 phân, trà châm tám phân được áp dụng, không thay đổi. Từ đó, Toà Thánh Tây Ninh có 5 chi phái: Minh Sư, Minh Lý, Minh Tân và Chiêu Minh.

– Tại sao ở Tòa Thánh, khi cúng Đàn, Vía, lúc dâng Tam Bửu, một bửu lạy một lạy; còn ở Báo Ân Từ, một bửu lạy ba lạy, là lý do nào hở mình?

– Trước đây, Đức Hộ Pháp dạy, khi dâng bửu đầu ở Đền Thánh hay Điện Thờ Phật Mẫu, mỗi bửu đều lạy ba (3) lạy y nhau. Năm Đinh Hợi (1947), ông Giáo Sư Ngọc Minh Thanh, Quyền Thượng Thống Lễ Viện Cửu Trùng Đài, người thâm Nho học, mới đề nghị cùng HỘI THÁNH: Khi dâng Tam Bửu ở Đền Thánh, bái lễ như sau:

– Dâng một (1) bửu thì lạy ba (3) lạy. Dâng đủ ba (3)

bữu thì mỗi bữu lạy một (1) lạy để giữ cho đúng số 12 ở lý khai thiên của THẦY. Còn cúng Đền, Vía ở Điện Thờ Phật Mẫu dâng đủ ba (3) bữu, mỗi bữu ba (3) lạy ($3 \times 9 = 27$). Tổng số: $2 + 7 = 9$. Số 9 biểu tượng CỬU THIÊN KHAI HÓA ở NGÔI PHẬT MẪU.

Khi Hội Thánh dâng ý kiến của ông QUYÊN THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN CỬU TRÙNG ĐÀI lên, được Đức Hộ Pháp chấp thuận cho thi hành và ĐỨC HỘ PHÁP còn ra lệnh cho Chúc sắc, Chúc việc, Đạo hữu cúng Tứ Thời hay Đền, Vía nơi Đền Thánh, được phép ngôi cúng, kể từ ngày mồng 01/03/năm Đinh Hợi (1947). Riêng, cúng PHẬT MẪU, tất cả đều phải qui để kính Mẹ Thiên Liêng.

Đức HỘ PHÁP là chủ của PHÁP GIỚI, nên những gì Đức Ngài dạy hay lập ra đều có ý nghĩa về Đạo Pháp, ta làm sao hiểu thấu đó em?

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự phút cuối cùng của buổi HẠ NGUỒN TAM CHUYỂN, Thiên Thần Áo Trắng lật đật bay về NGỌC HƯ CUNG để báo cáo. Khi bay ngang qua LINH SƠN ĐỘNG VẠN PHÁP CUNG, gặp BẠCH Y ĐẠO Sĩ đang ngồi nhịp gậy trúc lên đá, ca:

*Bảy ngai bằng gỗ khó leo ngôi,
Tinh tế trơn lạnh mới xứng ngôi.
Cải sửa chơn truyền phùng qui dất,
Xem thường luật pháp lũ ma lời.
Khôn nhà đại chợ là khôn đại,
Khôn chợ đại nhà, khéo khôn thôi.
Mê đắm lợi quyền nhiều tội ác,*

Háo danh kém đức, số Tiên bói.

Ai mà phụ nghĩa quên công.

Thì trăm kiếp cũng không thoát trần.

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại

Mùa Thu năm Tân mao (2011)

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 22

HÌNH ƠI! HÔM QUA, EM CÙNG MẤY NGƯỜI BẠN Đạo đi thăm Viện Dưỡng Lão Đường Qui Thiện, em không còn thấy tấm bảng “*Tổ Y Tế Dưỡng Lão Đường Qui Thiện*” treo trước ngôi nhà do Bà Trương thị Hồng Xuân xây dựng, thiết bị đầy đủ tiện nghi cấp cứu, hiến cho Đạo để dâng công cho chồng, lý do nào Bàn Cai Quản Dưỡng Lão Đường Qui Thiện không nhận mà giữ chìa khóa cửa tới nay vậy mình?

– Hôm trước, anh đã có cho em biết, ngôi nhà nói trên, trước khi xây dựng, bà Hồng Xuân không biết thủ tục hành chánh của cái Hội Thánh thời nay nên không có xin phép ông Đầu Sư Tám và khi bàn giao cũng không có mời ông Đầu sư Tám đến chứng dự, chỉ có mời xã Trường Hoà, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đặc trách Tam Cung, Ban Điều Hành Trí Giác Cung và Cai Quản Dưỡng Lão Đường Qui Thiện như lúc khởi công mà thôi. Sau đó Bàn Cai Quản Dưỡng Lão Đường Qui Thiện và Bà Hồng Xuân có đến Nam Đầu Sư Đường xin lỗi ông Tám vì không biết thủ tục Đạo, nay xin dâng hiến ngôi nhà cho Hội Thánh, giao cho Tổ Y Tế Dưỡng Lão Đường để sử dụng cấp cứu và chữa bệnh cho Lão và đồng bào nghèo với môi trường sạch, thoáng mát hơn nơi cũ. Thời gian trôi qua gần một năm, ngôi nhà nói trên vẫn chưa được mở cửa hoạt động. Mỗi đây, vì sợ mất chức Cai Quản Dưỡng Lão nên bà Đạo Nhơn Lê Thị Phấn nghe lời dạy của cấp trên, ngang nhiên cho người hạ tấm bảng *Tổ Y Tế Dưỡng Lão Đường Qui Thiện* do bà Hồng Xuân

dâng hiến, cùng lúc với các cơ sở kinh tế, công nghệ, Phước Thiện nội ô Toà Thánh mà cũng không cần thông báo với bà Hồng Xuân hay biết, và cũng không giao trả chìa khóa nhà cho Bà Hồng Xuân di chuyển các thiết bị y tế cần thiết đi nơi khác để phục vụ cho đồng bào nghèo. Nếu để lâu ngày, các thiết bị này hư hao là tội đồng lõa với phá hoại, những người có trách nhiệm được giao hiến lúc từ trần chắc chắn không được về cõi phúc lạc mà phải về Thanh Tịnh Đại Hải Chúng sám hối đó em!

– Em nghe nói ngày 21/7/Tân Mão, ông Cãi Trọng Phó Chủ tịch Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài có ra văn thư số: 27/86, xác nhận việc ông Hành Thiện Dương Hoàng Minh trồng cây thuốc Nam trên phần đất Hội Thánh Phước Thiện trước đây không có liên quan gì đến Cơ sở nuôi trồng Nam dược của Hội Chữ Thập đỏ Hòa Thành do ông Đặng Tấn Hoài thành lập năm 2011 phải không mình?

– Đúng vậy, sau khi nghị việc Ban Sản xuất Hội Đồng Chủ tịch Quận, ông Hành Thiện Dương Hoàng Minh trồng cây thuốc Nam từ năm 2008, đã dọn dẹp vệ sinh khu vực Dương Đường Phước Thiện cũ để trấn áp cây cỏ dại. Khi trồng có hội ý cùng ông ông Cãi Trọng Phó Chủ tịch Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài và Ban Điều hành Cơ Quan Phước Thiện là sự thật. Còn việc Lương y Hoài thành lập Chi hội Nuôi trồng Nam Dược năm 2011 để có đủ thuốc trị bệnh miễn phí cho dân nghèo, ông Hoài mới tự kết nạp cha con ông Hành Thiện Minh trước, bởi lẽ ông Hoài cho rằng Phước Thiện hay Từ Thiện cũng như nhau nên gây sự hiểu lầm cho lãnh đạo là ông Hành Thiện Minh, đã cộng tác với chữ Thập đỏ Hòa Thành lấn chiếm

đất Phước Thiện. Nay, Chi Hội Nam Dược thuộc Chũ Thập Đò đã giải thể, ông lương y Hoài dời cơ sở chữa bệnh người nghèo về nhà tư ngoại ô Tòa Thánh. Nếu bắt tội người Phước Thiện trồng thuốc Nam trên đất Phước Thiện thì quá khắt khe, khó trả lời trước Ngọc Hư Cung.

Hôm trước, có lần anh nói với em, giả sử Hành Thiện Minh có dựa thế lực Chũ Thập Đò để thi hành chủ nghĩa Phước Thiện và việc Hội Đồng Chương Quán xin phù phép Ban Tôn Giáo Chánh Phủ để Hội Thánh thời nay không chế nền Đạo, hành đạo ngoài Pháp Chánh Truyền và Bát Đạo nghị Định của Giáo Tông và Hộ Pháp. Trước Cung Thế Thiên Hành Hóa ai tội hơn ai, người chơn tu phải hiểu hơn ai hết. Nếu không, sẽ dất con cái Đức Chí Tôn xuống Phong Đô cả lũ.

– Em nghe nói văn thư số 27/86 của ông Cai Trạng điều hành Cơ quan Pháp luật Đạo, ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Thượng có văn thư số 16/86NCPS-TT, ngày 10/8/năm Tân Mão (DL 7/9/2011) lập luận các vụ kiện trồng Nam Dược của ông Hành Thiện Minh trên đất Phước Thiện, một chiều theo khuôn rập hồ sơ phải không mình?

– Là người được Hội Thánh giao lãnh đạo Chức Sắc Cửu Trùng Đài, lẽ ra ông Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Thượng không nên có cái nhìn phiến diện, không sát thực tế, suy nghĩ không quang minh, độ lượng, khoan dung mà phải biết lắng nghe những lời trần tỏ của Cơ quan Pháp luật Đạo khi nội vụ diễn biến phức tạp, không thể nô lệ theo khuôn rập giấy tờ để phán quyết mà mang quả nghiệp nặng nề do sai lầm chậm bước đường công quả Phước Thiện, làm buồn lòng đám em út. Việc ông Hành Thiện Minh nuôi trồng cây

thuốc nam để trị bệnh theo xu hướng toàn cầu dùng thảo dược để trị bệnh, ít tốn kém ít phản ứng phụ hơn Tây y là chuyện nhỏ, không cần rủ nhau rượt đánh trên từng cây số. Hội Thánh không nên lấy cảm tình cá nhân, ghét cây thuốc Nam lại chọn cây cao su cũng do ông Thiện Minh gieo trồng mà nên đặt danh dự hàng đầu để sửa trị, không lưu dưỡng số chức sắc Cửu Trùng Đài đang hành đạo phạm nhiều sai lầm về tài sắc, danh, quyền, bôi lọ phẩm tước thiêng liêng, bị đồng đạo tố cáo hồ sơ hằng khối nơi văn phòng thường trực Hội Thánh, không giải quyết kịp thời, làm cho Đạo Tâm con cái của Đức Chí Tôn chán nản sa ngã, thậm chí có người bỏ Đạo qua tôn giáo khác lập Tứ Kỳ Phổ Độ, lương nhân nhìn vào đánh giá, không dám vào Đạo Cao Đài mới là việc nhức nhối nổi cộm hiện nay!

– Em nghe nói, ngày 8/8/năm Tân Mão (DL 5/9/2011), ông Giáo Sư Quyển Thượng Thống Y viện Cửu Trùng Đài ra văn thư gửi ông Hành Thiện Minh, từ chối không nhận cây thuốc Nam của ông Hành Thiện Minh nuôi trồng nữa vì nó đã thoái hóa, có không mình?

– Anh có xem qua lời xác nhận của ông Giáo Sư Quyển Thượng Thống Y Viện Cửu Trùng Đài ngày 16/7/Tân Mão (DL 15/8/1011) như sau: “Y viện có nhận cây thuốc Nam của đồng đạo hi hiến để điều trị theo phác đồ Đông Tây Y kết hợp công tác Từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo. Vị Hành Thiện Dương Hoàng Minh có hiến cây thuốc Nam cho y viện cũng nhiều lần”.

Thế mà ngày ngày 8/8/năm Tân Mão, bị áp lực nào đó, ông Giáo Sư Quyển Thượng Thống Y Viện Cửu Trùng Đài lại gửi văn thư cho ông Hành Thiện Minh nói: “Từ nay không nhận cây thuốc Nam do ông Hành Thiện Minh

trông nữa, vì nó đã thoái hóa” trong khi chưa có kết luận của Cơ quan Khoa Học Y dược nào kiểm nghiệm chất lượng cả. Như thế, tiếng nói của ông Giáo Sư Quyền Thượng Thống Y Viện Cửu Trùng Đài không có sự trung thực của một lương y, một Chức sắc đang thể thiên hành đạo đó em!

– Ngày 6/8/Tân Mão, tại phiên họp thường lệ của Ban Điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, Chí Thiện Thành, Giáo Thiện Rã, Giáo Thiện Phần đưa nhau đứng lên đả kích các thành phần hội viên được các Cơ quan Pháp luật Hiệp Thiên Đài phân nhiệm là bất hợp pháp, chỉ có họ là người được ông Đầu Sư Tám đã bổ nhiệm hợp pháp. Chí Thiện Thành còn đại ngôn nói: “Ai theo Cửu Trùng Đài là theo Chánh Đạo, ai theo Hiệp Thiên Đài là Bàn Môn Tả Đạo!”. Những lời nói của Chí Thiện Thành là đúng hay sai hờ mình?

– Em quan tâm làm gì những thức Chức Sắc hàm hồ, bội sự phản bạng đang thi hành cơ cứu khổ của ĐỨC CHỈ TÔN, được Cửu Trùng Đài nâng cấp và làm công cụ cho CS VN, nên họ xem trời đất không ra gì, chỉ biết xác chớ không biết hồn. Em biết xác không hồn chỉ là một đồng thệ vô dụng như Trư Bát Giới mà thôi. Đã hiến thân trọn đời cho Cơ Quan Phước Thiện, mang phẩm tước Thập Nhị Đẳng cấp Thiêng Liêng mà không biết mình là ai, ông chủ mình là Đấng nào, trách nhiệm Đạo luật giao phó phải làm gì! Họ quả thật vô dụng, bỏ chơn theo giả, ngồi mát chờ bát cơm từ thiện, ăn cơm Phước Thiện lại đi nâng bi nghe lời xúi giục kẻ khác khào bạn, cho là một danh dự mà không biết người tu sĩ Phước Thiện hành đạo lầm lỗi, sai chơn truyền, sẽ đi đến cửa Phong Đô, tạo cho Tôn giáo lầm lỗi, sẽ biến tôn giáo thành Bàn Môn Tả Đạo. Chỉ mới có 88 năm Đạo

Trời khai sáng mà không còn sinh hoạt như truyền thống lúc ban đầu thì làm sao Đạo Cao Đài lâu bền đến 700.000 (Bảy trăm ngàn năm) hờ em?

Lẽ ra, đã mang vào mình phẩm Chí Thiện, Giáo Thiện họ phải hiểu rằng, những đổi thay Pháp Chánh Truyền, tạo nghi lễ tôn giáo tân thời, mới lạ, đều sẽ lặng lẽ nhanh chóng đi vào thùng rác thời gian, Đạo sử sẽ mãi mãi lên án, lưu truyền tội phản đồ như Giáo Sư Nguyễn Phan Long, Tư Mắt v. v.. Nguyên bộ sậu Hội Thánh thời nay đã lạc lối, không đường về cùng với Đức Chí Tôn, những kẻ vô tâm ấy chẳng giống THẦY, cũng được ĐẠO SỬ nêu tên không sót.

– Ngày 29/8/Tân Mão (DL 26/9/2011), tại Giảng đường, trong phiên họp hằng tháng gồm có các Ban Đại Diện Hội Thánh, Ban Cai Quản Họ Đạo địa phương, ông Đầu Sư Tám sau khi nghe thơ ký BTC đọc Bản Báo cáo Tổng kết Thu chi cuộc Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Tân Mão (2011), có tuyên bố Cơ Quan Phước Thiện nhận một tấn gạo và bột ngọt, từ từ không có chân mà đi mất. Nói tới việc này, cả Hội trường cười rần, sự thật như thế nào hờ mình?

– Trước lễ, Ban Kiểm soát Hòa Viện cứu trùng Đài đi cùng hấp các cơ sở Đạo, buộc ký tên cam kết không thu nhận tiền, gạo đồ ăn của đồng đạo hỉ hiến thì làm sao Ban điều hành Cơ Quan Phước Thiện dám thu nhận số gạo như vậy em! Sự thật, trước ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, có một người phụ nữ chở xe gạo đến Văn phòng Ban Điều hành Cơ quan Phước Thiện xin hỉ hiến để nấu cơm đãi đồng đạo về châu lễ Vía Phật Mẫu. Lúc đó, ông Đạo Nhơn Ký nói: “Nơi đây không có nấu cơm!”, rồi ông cho biết nên chở gạo xuống Trai Đường. Người hiến gạo trước khi đi, vội vàng

tuông xuống ba bao gạo, mỗi bao 25 ký, nói rằng cho công quả ở đây ăn, không cần xin giấy gì cả, rồi cho xe chạy luôn.

Sau Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, ông Đạo Nhơn Kỳ, Trưởng ban Điều hành Cơ Quan Phước Thiện bị bệnh, phải đi chữa ở Sài Gòn nên chưa giải quyết ba bao gạo nói trên là sự thật đó em. Có thể số gạo này được trợ giúp cho người nghèo.

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự lúc Đạo Trời chưa ai cầm chơn pháp, liền lắc đầu than:

*Kim Quang lập trận để tru tiên,
Di lạc ngôi xem rước đạo hiền.
Tuân thủ chơn truyền đưa cực lạc,
Xoay chiều chơn pháp chặn hồi nguyên,
Bỏ chơn theo giả cho ma bắt,
Chê giả từng chơn tuyển Cửu Thiên.
Trận chiến cận kề hồi kết cuộc.
Trọn câu **Minh Thệ** được bình yên.*

Ngâm xong, Thiên Thần Áo Trắng thẳng lối Thiên Đình để báo cáo nhanh cùng Lão Đức Lý Giáo Tông.

(Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại nhân ngày Vía Đức Lý Giáo Tông).

PHU THÊ LUẬN ĐẠO 23

MÌNH ƠI! TÌNH HÌNH ĐẠO SỰ LÚC NÀY RỜI RÃ,
bạc nhược bởi sự sửa đổi cách cảm nhang, thay
đổi Tam Bửu dâng hiến cho Thầy, không hòa do đâu hở
mình?

– Ngày 7/2/Ất Mão (20/01/1926), Thầy dạy các Ngài TRUNG, CU, TẮC, SANG đến nhà Ngài CHIÊU chỉ cách vẽ THIÊN NHẤN để thờ ĐỨC CHÍ TÔN và cách sắp đặt trên bàn thờ. Ngày 16/12/, Thầy dạy bốn Ngài đến Chi Minh Lý xem những sự bái qui THẦY buộc như thế nào và xin thỉnh kinh. Ngày 13/01/Bính Dần (25/02/1926), ĐỨC CHÍ TÔN dạy Ngài TRUNG cách lạy, tại nhà Ngài CU, cho ĐỨC CHÍ TÔN coi. THẦY khen trúng, song, mỗi gặt con nhớ niệm câu chú của THẦY. Từ đó cách thờ phượng, cúng lạy tại TÒA THÁNH TÂY NINH do Ngài Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT chỉ dạy. Sau này, khi ĐỨC HỘ PHÁP từ Mã Đảo, Phi Châu hồi loan, có một vài chi tiết thay đổi, áp dụng cho đến khi Đức Hộ Pháp rời Tòa Thánh sang lưu vong Miền Quốc. Lẽ ra Chức Sắc hậu bởi ngày nay phải biết giữ phận làm theo điều Thầy dạy và các bậc tiền khai Đại Đạo chỉ dẫn mới khỏi bị yêu tà dùng phép biến cải để thử Thánh!

– Hiện nay, Chức Sắc Cửu Trùng Đài đang học tập chuẩn bị năm 2012 cầu thăng phẩm. Còn Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, mấy người quen biết mình có dự tính gì không hở mình?

– Anh có gặp một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, họ cho biết nhiệm vụ của họ được Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cho biết: “Chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài có sứ mạng cao quý, đánh đổ bất công, sửa đường lối lầm và sai trái bất luận từ đâu đưa đến, buộc mọi người nhỏ hay lớn thi hành thượng tôn luật pháp, chở che, bảo vệ Chư Chức Sắc Cửu Trùng Đài và tất cả Tín Đồ. Các vị này không thể hy vọng một thăng thưởng vật chất nào, bởi Thiên ý Đức Chí Tôn muốn vậy để tránh cho họ luôn cuối trước thượng cấp, bởi vì khi hy vọng một cuộc thăng thưởng, họ có khuynh hướng cúi lòn. Họ phải là những trang hiệp sĩ, không sợ hãi và không lầm lỗi. Họ chỉ hy vọng một điều là toại nguyện khi làm xong bốn phận. Ngay khi họ trở về Thượng Giới, họ sẽ được Đức CHỈ TÔN trọng thưởng tùy công quả xứng đáng của họ và thế là đầy đủ dồi dào cho họ. Tóm lại, họ là trang sư của góa phụ, cô nhi, là người bình vực cho kẻ yếu hèn và bị áp bức, là người chỉnh sửa lối lầm, các bất công và là trang hiệp sĩ không hèn nhát và không tắc trách.

Nhiệm vụ như thế, nhưng, hiện nay, lãnh đạo Hội Thánh Cửu Trùng Đài không chịu nhìn nhận quyền hành Hiệp Thiên Đài, giống như những năm 1928–1929 làm cho đa số các Chức Sắc Cửu Trùng Đài, không chịu anh lớn, em nhỏ, không một lòng một dạ thuận trên hòa dưới, lấy đạo làm gốc để cùng lập nên một phương châm hành đạo giải thoát chung cho cả nhơn quần xã hội còn u ám.

Một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài khác giận lấy, tất đố kỵ, quăng cân công lý, để mặc cho Thiên Điều hành pháp những Chức Sắc, tín đồ lỗi lầm, không tuân luật Đạo, hoặc hiểu biết Pháp Chánh Truyền, song làm bộ chẳng biết, họ thậm lạng không nỡ làm náo loạn NGỌC HƯ CUNG

như Ngài CẢ BẢO ĐẠO đã làm năm xưa. Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cho biết Đâu Sư Tám phá tướng Đại Đạo, xin phép nhà nước cho lãnh đạo Hội Thánh Cửu Trùng Đài + Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, mà không chia công cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Đúng theo Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, thì họ lấy công nghiệp hành đạo đầu để cầu Đức Hộ Pháp xin thăng thưởng theo luật định. Họ cũng cho biết Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là Chơn thân của Đạo, đầu căn phẩm tước lớn nhỏ đối với những Chức Sắc phạm tội khi được thượng cấp giao thẩm án.

– Phương hướng hành đạo hiện nay giống như con hạc còi lông, việc tuyển chọn Chức Sắc, Chức Việc ở ạt mấy năm nay không cần tâm đức sáng nên như sanh xem như những con rồng thiếu gạc, không xứng đáng lãnh đạo, nên xảy ra nơi này nơi nọ bất phục tùng phải không mình?

– *Đúng vậy! Hiện bốn (4) cơ quan Chánh Trị Đạo hoạt động không đồng, lỏng lẻo, nên TẤN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, ĐẠO LUẬT, THẬP HÌNH ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG không thực thi được, kém tác dụng đưa con cái Đức Chí Tôn thoát tục. Việc công cử Chức Sắc Cửu Trùng Đài cũng không theo đúng PHÁP CHÁNH TRUYỀN qui định vì theo đúng PCT là: **”Khi công cử xong lại còn có phương thể hỏi Đức Lý Giáo Tông cùng Thầy coi người đắc cử có phải chánh vị chăng, nên thì thọ sắc, phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặt”**. Nay, không còn sử dụng cơ bút, Hội Thánh thời nay tự ý phạm phong, qua mặt Giáo Tông cùng Thầy thì thật đắc tội vì Chức Sắc phạm phong là mạ lỵ danh thể Đức Chí Tôn.*

– Hiện nay, có một số Chức Sắc Phước Thiện phân vân, nếu chạy theo Cửu Trùng Đài để lập công mới được

Hội Thánh thời nay cho thăng thưởng, còn như từng Hiệp Thiên Đài theo truyền thống chơn pháp Phước Thiện do Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông lập thành thì khó được lãnh đạo Hội Thánh thời nay chấp nhận cho thăng thưởng. Như vậy, Chức sắc Phước Thiện phải làm sao hỡ mình?

– Khi nhập môn cầu Đạo, mọi người đều phải minh thệ, từng luật lệ Cao Đài. Khi hiến thân vào Cơ quan Phước Thiện, lại phải thệ thêm là tuân hành các Chức Sắc bề trên lo lập công bởi đức... Như vậy, tất cả những người hiến thân vào Cơ quan Phước Thiện đã hai lần thệ nguyện nên phải biết Đạo luật đã qui định, quyền phong thưởng hay buộc tội Chức Sắc Phước Thiện là quyền đặc biệt của Đức Hộ Pháp mà thôi. Không từng luật lệ tức là phá Đạo (lời ĐHP) thì trông mong gì đoạt cơ giải thoát, thấy BẠCH NGỌC KINH!

*Trách nhiệm Cơ Quan Phước Thiện rất quan hệ trong Đạo, là nắm giữ huyết mạch của Đạo. Hiện nay, Chức Sắc Phước Thiện dường như quên hết lời dạy của Đức Hộ Pháp, Đạo luật phân định, nên một số vô công ngồi uống nước trà, đánh cờ chờ giờ đi ăn cơm; một số u ám, khờ dại, bị dụ dẫn xúi ăn cắp tiền Hội Thánh Phước Thiện để đóng công quả tụi tụi, mua phẩm tước Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng, mỗi tháng 120.000\$VN, chỉ hơn một ngày tiền công lao động. Họ quên lời Ngài Khai Pháp dạy lúc còn làm Chương Quản Hội Thánh Phước Thiện: “**Người hiến thân trọn đời cho Cơ Quan Phước Thiện thì tiền đâu mà đóng công quả, phải chẵn ăn cắp tiền của Hội Thánh?**”. Công nghiệp của người hiến thân vào Cơ quan Phước Thiện là phải lập Sở Lương Điền, Công Nghệ, làm ra của cải, giúp khó, trợ*

nghèo, thực thi như nghĩa, giúp Cửu Trùng Đài rảnh tay thể thiên hành hóa cho tròn phận sự. Người hiến thân phụng sự phải biết noi gương công quả của quý Ngài Phối Thánh Phạm Văn Màng, Bùi Ái Thoại và các bậc tiền Bối Phạm Môn mới mong đoàn tụ nơi Cực Lạc Thế Giới cùng Đức Tôn Sư HỘ PHÁP. Phẩm tước thế gian chỉ là mượn đò qua sông mà thôi...

– Em nghe nói, nơi Cực Lạc Thái Bình, mô mã người chết bị đập phá hơn mấy trăm năm mộ để lấy sắt phải không mình?

– Anh có nghe đồng đạo báo cáo sự việc đập phá mô mã người chết mấy hôm nay. Thật là mô mã người chết nằm chẳng “thái bình” chút nào hết! Đây có lẽ là do đám lục tặc hằng ngày sống lang thang nơi Cực Lạc Thái Bình đập phá lấy sắt bán ve chai chó không do đám thợ hồ xúi để làm thuê!... Anh rất buồn cảnh đồng đạo hiện nay, sống tinh thần bực bội trước việc cúng lạy chế cái, chết mô mã cũng không nằm yên giấc, thật đáng sợ hơn thảm họa sóng thần, lò hạt nhân rò rỉ ở Nhật Bản, lũ lụt ở Thái Lan đó em!...

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự đến đây, Thiên Thần Áo trắng xen vào: “Cũng tại nền Đại Đạo ngày nay, người lãnh đạo giành hết quyền bính cáng, không đủ tư cách, thiếu đức nên mới xảy ra rồi ren như vậy”. Nói xong, Thiên Thần Áo trắng bay về Thiên Đình, lúc bay ngang qua Linh Sơn Động, thấy Lão Tây Sơn Bạch Y ngồi trước Vạn Pháp Cung vừa ca, vừa gõ nhịp trúc:

*Thử Thánh, ma vương diễn lăm trò,
Chơn truyền chặt dạ chẳng phiền lo.
Lôi Âm nhật thúc, Nguyên nhân tỉnh,*

*Cực Lạc khai môn Hộ Pháp cho.
Lập pháp, Ngọc Hư đang chuyển thể.
Bày mưu, Kim Sứ cũng reo hò,
Chánh tà ra mặt, Thầy phân rõ.
Tiên cảnh, Bích Du chớ lộn đờ.*

Thiên Thân Áo Trắng nghe và ghi lại.
Nhân Lễ Kỷ niệm 87 năm khai Đạo.

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 24

MÌNH ƠI! NHỮNG NGÀY MỪNG XUÂN, MỪNG Đại Đạo đã 87 năm hoàng khai khắp hoàn vũ, Chúc Sắc, Chúc Việc Đạo Hữu ở ba miền đất nước Việt Nam tề tựu về Tòa Thánh Tây Ninh dự Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn ngày mừng 9/1/năm Nhâm Thìn (2012). Em nghe họ xầm xì với nhau, có người than phiền quý ông Đại diện Hội Thánh, Chánh Phó Cai Quản Hộ Đạo, sau khi thụ huấn khóa Hạnh đường về địa phương bày vẽ đủ thứ: Đổi cách cắm 5 cây nhang trên Thiên Bàn; Rượu chỉ rót 8 phân khi dâng Tam Bửu; Bàn thờ Thầy tại tư gia không được sắm Tam Bửu khi hữu sự như: Lễ Thượng Tượng Thiên Nhân, Thượng Số Tân Cổ mà vẫn cho Đồng Nhi thài đủ kinh dâng Tam bửu, thậm chí có một vài hộ Đạo không cho Chúc Sắc, Chúc Việc để tang khi cha mẹ hay người thân là Đạo Hữu qua đời.

Thay đổi một số nghi lễ theo sự sắp xếp của Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Hội Thánh trước đây là việc làm đúng hay sai hờ mình?

– Đức Hộ Pháp khi rời khỏi Tòa Thánh, từ Nam Vang có gửi Thánh Thơ số: 168/HP-HN, ngày 01/10 năm Bình Thân (Dl 03/11/1956) về cho Hội Thánh. Có lẽ Đức Ngài biết trước, sau này, nền Đạo sẽ chịu ảnh hưởng nhiều đến thế lực, Chúc sắc Cửu Trùng Đài khi cầm giềng mỗi Đạo, sửa cải chơn truyền, nên Đức Ngài dạy trước con cái Đức Chí Tôn:

“Bản Đạo để lời khen cả con cái Đức chí Tôn, Bản

Đạo hài lòng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để tìm sự sống cho nhau, lo tương lai sự nghiệp của Đạo. Bản Đạo nhìn lại số Chúc Sắc Thiên Phong mao cao áo rộng, lại chia rẽ, bài bác nhau, không ra thể thống chi cả. Họ quá dốt Đạo, không tìm hiểu bí pháp các Tôn Giáo xa xưa dựng thấy. Bản Đạo nói cho cả con cái Đức Chí Tôn biết, đừng tưởng Bản Đạo đi đây rồi đi luôn mà tự tung tự tác cải sửa theo phàm tâm, ý mơ hồ của họ làm cho một nền chánh giáo ra phàm giáo.

Đạo Cao Đài có Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định. Bản Đạo để lại một kho tàng quý báu cho họ, hành xử Đạo Pháp đặng đắc thành quả vị chưa đủ hay sao, mà còn giẫm lên vết cũ nữa chớ? Họ đừng tưởng là họ khôn và họ không còn gặp lại Bản Đạo.

Bản Đạo cấm, không cho một vị Chúc Sắc nào đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài, chớ Bản Đạo trở lại Việt Nam định liệu, hay chớ đến một ngày nào có một Hội Thánh đổi mới hợp pháp. Bằng không cả con cái Đức Chí Tôn Bất tuân, không thi hành việc sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó.

Bản Đạo ước vọng cả con cái Đức Chí Tôn khôn ngoan giữ Đạo như thế đó đặng bảo tồn mối Đạo Cao Đài đến Thất ức niên không ra Phàm Giáo. Một Tín Đồ khôn ngoan như thế đó, chớ không phải ai nói cũng nghe, vàng vàng, dạ dạ đi theo, theo như thế đó là theo xuống Phong Đô cả lũ đó nghe!”

– Quý vị Chúc Việc, Đạo Hữu địa phương còn kể cho em nghe, khi họ hỏi Cai Quản Họ Đạo, có được lệnh của Hội Thánh hay lệnh của ba (3) Chánh Phối Sư cho việc chỉnh lý này không? Cai Quản Họ Đạo chỉ trả

lời cộc lốc “*Tôi học sao, về đây chỉ dạy làm vậy đó, không có giấy tờ gì hết, ai nghe theo thì làm, ai chống đối làm đơn xin nghỉ, tôi cho nghỉ liền*”. Bàn Cai Quản Họ Đạo buộc thi hành các nghi thức mới mà không giải lý được, lại còn có ý độc tài, giận dữ. Lãnh đạo như thế đó có xứng đáng là bực thể thiên hành hóa không mình?

– *Các vụ việc sửa đổi nghi thức thờ tự em nói như trên mà Hội Thánh thời nay không có ra thông tri giải thích lý do thay đổi là cố ý thả trôi nổi vụ việc, coi như sanh có đồng tình hay phản ứng gì không, giống như trường hợp quan tài người chết để quay đầu vô trước đây vậy thôi. Còn việc phẩm chất Chức Sắc cầu phong, cầu thăng hai đợt vừa qua không đúng theo tinh thần Điều thứ 34 của Hiến Chương năm 2002, 2007. Hiến Chương đã ghi rõ: “Để áp dụng Hiến Chương này, Hội Thánh sẽ ban hành các văn bản, qui chế hành Đạo của Thường Trục Hội Thánh Cửu Trùng Đài + Hiệp Thiên Đài... cùng với Pháp Chánh Truyền, Tân luật, Đạo Luật Nghi Lễ là các văn bản có tính cách nội qui, nội luật, điều hành Đạo sự Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh”.*

Treo tàu hủ bán thịt heo, nên việc cầu phong cầu thăng chức việc chức sắc hai lần đã qua vi phạm luật công cử của Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật năm Mậu Dần năm (1938), Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài và Thánh Lịnh số 638/TL của Đức Hộ Pháp ký ngày 04/06/Đinh Hợi(1947), tạo lớp chức sắc ngoài luật lệ đã ghi nơi hai Hiến Chương Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thì làm sao xứng đáng đối hàm cùng phẩm tước Thiêng liêng để thể Thiên hành hóa trọn vẹn được em!

– Nếu số Chức việc đang hành Đạo bất mãn các việc sửa đổi có tính cách Bí pháp, Thể pháp nghi lễ như trên, xin nghỉ việc, có lỗi thất phạm với nhưn sanh tín nhiệm

không mình?

– Không có lỗi chi hết cả! Là Đạo hữu có số Cầu Đạo Thiết thọ rồi, phải thực hiện đúng kinh luật Đạo, hướng chi đã vào hàng chức việc là Hội Thánh Em, đã thể nguyện giữ dạ vô tư hành Đạo, không tự chuyên sửa cái chơn truyền, không giữ được truyền thống nghi lễ xưa thì tìm cách làm công quả nơi khác, miễn không xa rời cội Đạo, cứ thẳng một đường mà đi cho cùng bước Đạo là tốt rồi.

Em biết, Hạ ngươn đã mãn nên Đức Chí Tôn cho phép Kim Quang Sứ làm giám khảo khoa thi phán xét Đại Hội Long Hoa, tùy công quả tuyển chọn định vị Thần Thánh Tiên Phật con cái người. Do đó, tất cả con cái Đức Chí Tôn, nam nữ muốn về BẠCH NGỌC KINH phải được Thập Tam Ma (Lục dục thất tình) đón đường khảo dợt bằng cách lấy chơn thay giả để thử phàm tâm. Trường khảo thí này giống như ta đi thi lấy bằng lái xe, không khác. Xong phần lý thuyết, tới phần thực hành. Khi xe chạy ngang qua Bệnh viện, vị giám khảo ngồi bên cạnh bảo bóp kèn báo hiệu để người băng qua đường biết; khi xe chạy tới ngã tư, thấy vắng người vị giám khảo bảo ta vượt đèn đỏ... Khi về tới trường thì bị vị Giám Khảo đánh rớt do hai lần phạm luật giao thông. Lúc đó ta khiêu nại, lỗi này do anh giám khảo biểu. Ban giám khảo mới trả lời: Anh thi lấy bằng lái xe hay anh giám khảo thi? Chừng đó ta chỉ biết trách mình nhẹ dạ lảm kể mà thôi. Cũng như việc hành Đạo hiện nay dồn một cục, không phân biệt Cửu Trùng, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, nghe theo là chết ngay! Còn việc một số chức sắc đang hành Đạo hiện nay, do nơi quả nghiệp nặng ở giai tầng thấp mà lãnh trách nhiệm quá ư quan trọng nên phải nể nang chức sắc bề trên, cho rằng đàn anh của họ khôn lanh hơn các bậc

Tiền Khai Đại Đạo, tướng soái của Đức Chí Tôn, nên có thể sửa đương việc làm của tiền nhân là quá đáng. Họ nào có biết đâu, Đức Chí Tôn đã dạy Đức Quyền Giáo Tông lúc còn là Đầu Sư từ cách bắt Ấn Tỷ, cách lễ bái người sống, người chết, Thần Thánh Tiên Phật và lạy Thầy như thế nào! Đức Chí Tôn nhập xác Đức Cao Thượng Phẩm dạy cách Lễ Sĩ đi như thế nào, Đức Chí Tôn giảng tâm Ngai Bảo Văn Pháp Quân lập các lòng sớ, soạn các nghi tiết cúng Đàn, vía Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu Thần Thánh Tiên Phật tại Đền Thánh và các Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu. Nhứt là Đức Chí Tôn hành pháp giải thể PHẠM CÔNG TẮC, cho PHÁT DI ĐÀ giảng linh vào làm HỘ PHÁP ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, nên những gì Đức Hộ Pháp nhìn nhận, đặt để đều là Đạo Pháp Cao Đài. Thí dụ như ba câu kệ chuông Tứ Thời hằng ngày, tại Tòa Thánh, Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, trước đây do Ngai BẢO VĂN PHÁP QUÂN biên soạn được ĐỨC HỘ PHÁP chỉnh lại ký tên đóng dấu. Khi vị Thượng Thống Lễ Viện Phước Thiện, Chí Thiện Phạm văn Phương phúc trình thỉnh giáo Đức Hộ Pháp ngày mùng 5 tháng 7 năm Quý Tỵ như sau:

Câu 3:

- Phong đề chỉnh lại là Phong điều.
- Đàn đường chỉnh lại là Đàn trường.

Đáng trách, đa số Chức Sắc ngày nay muốn tự chuyên sửa cải việc làm của các Bậc Tiên Khai cho vừa lòng tự cao, tự đại, thỏa mãn tham vọng cá nhân, phe nhóm, giống như Kim Quang Sứ biến TÒA THÁNH TÂY NINH thành một trong các Chi phái Cao Đài. Họ đã được Đức Hộ Pháp cho biết trước: “KIM QUANG SỨ đã thi hành 20 năm trường trong Thánh Thể con cái ĐỨC CHÍ TÔN, nam

*nữ cũng thế, đang bị tay người tàn hại, đủ mưu chước
đủ mưu lược, dựng bại cho thất Đạo, tàn phá Thánh
Thể ĐỨC CHÍ TÔN!”*

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự này giờ, Thiên Thần áo trắng chán nản cho thể thái nhân tình của Chúc Sắc thời nay trước sự cảm dỗ của đồ đệ Kim Quang Sứ, lắc đầu thở dài than:

*Cực Lạc muốn về khó lắm đa,
Đón đường khảo thí Thập Tam Ma.
Lời Thầy, các Đấng, hằng khuyên nhủ,
Xúi giục Kim Quang mãi thử ta.
Thiệt thiệt, hư hư bày lẫn lộn,
Chơn truyền chặt dạ chẳng lo xa.
Quang minh tinh tấn đường tu vững,
Đạo Pháp Cao Đài chớ bước ra!*

Thiên thần Áo Trắng nghe và ghi lại.

Đầu xuân Nhâm Thìn (2012)

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 25

HÌNH OI! NGÀY 21 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM Thìn (2012), tại phiên họp Ban Thường Trực Hội Thánh cùng với Ban Đại Diện Hội Thánh các Tỉnh, Thành, Ban Cai Quản các Họ Đạo và Chức Sắc đang hành đạo tại Nội ô Tòa Thánh, ông Đầu Sư Tám có tuyên bố: Năm 2012, Hội Thánh sẽ cho mở Đại Hội Nhơn Sanh, các địa phương nên chuẩn bị người tốt, cử làm Nghị viên và Phái viên.

Nghe ông Đầu Sư Tám tuyên bố như vậy, ông Giáo Hữu Thái Sơn Thanh, Đại diện Hội Thánh Tỉnh Cần thơ mới phát biểu: “Nhờ Ngài Đầu Sư cho biết, người hiến thân cho Cơ quan Phước Thiện có được cử làm Phái Viên hay Nghị Viên đi dự Đại Hội Nhơn Sanh không?”.

Ông Đầu Sư Tám gay gắt trả lời: “Làm Đại diện Hội Thánh mà hỏi như thế đó.”

Ngày 18 /tháng 02 năm Nhâm Thìn (DL 10/03/1012), Hội Thánh Cửu Trùng Đài ra Thông tri số: 41/87/HT-TT về việc tổ chức Hội Nhơn sanh cấp cơ sở, ban hành thể lệ cầu phong, cầu thăng, Hội Nhơn Sanh là gì?, diễn tiến như thế nào và ai được đi dự Đại Hội hờ mình?

– Đại Hội Nhơn Sanh là một trong ba Hội Lập Quyền Vạn linh, đối quyền với Chí Linh. Đại Hội Nhơn Sanh do Thượng Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư đồng chủ tọa nhằm thực hiện quyền tự do dân chủ tối ưu trong Đạo Cao Đài.

Lẽ ra, Đại Hội Nhơn Sanh mỗi năm nên tổ chức một lần, sau lễ Vía Đức Chí Tôn. Song, mỗi lần nhóm Đại Hội Nhơn Sanh là hao tổn thời gian, vật lực, có khi hơn cả tháng để Hội Thánh và Nhơn Sanh bàn luận đạo sự với nhau, chia sớt nỗi khổ niềm vui như con một cha. Vì Nhơn Sanh là chủ sự nghiệp Đạo, nên có bốn phận xem trong ngó ngoài, giúp Hội Thánh gìn giữ sự nghiệp Đạo ngày một phát triển, lịch xinh hơn. Trong thời gian không có mở Đại Hội Nhơn Sanh thì có Đại biểu Nghị Trưởng ba phái thường trực tại Tòa Thánh do Nhơn sanh trạch cử.

Nghị viên (Chức việc), Phái Viên (Đạo hữu) Hội Nhơn Sanh là người đại diện cho vật chất, thảo mộc, thú cầm Nhơn loại nên phải là bậc linh suốt, chân tu, trường chay, không kết thành phe đảng, a dua cùng Hội Thánh. Tâm chí đại tà là cố làm cho tà quái xâm nhập vào phá tan nền Đạo. Còn người hiến thân trọn đời cho cơ quan Phước Thiện, luật pháp Đạo không cho phép xen vào nội bộ Hội Nhơn Sanh do Cửu Trùng Đài nhóm họp.

Xưa kia hai Đại Hội được tổ chức riêng để kiểm soát việc làm, toan tính thăng thưởng, người hữu công cùng Đạo, vì thế mà giữa Hành Chánh và Phước Thiện hòa ái, tương trợ nhau nơi trường thi công quả Đại Đạo.

Nếu cả hai Đại Hội sát nhập, sẽ thành nổi cháo đặc thập cẩm như thời gian Hội Đồng Chương Quản làm thi các cơ quan đạo khó hoà hiệp.

– Trong phiên họp ngày 29/10/Nhâm Thìn (2012), ông Đầu sự Tám tuyên bố ông Đạo Nhơn Ký không được dự Đại Hội Nhơn sanh năm Nhâm Thìn (2012). Còn nếu ông Đạo Nhơn Ký muốn cầu thăng phải làm tờ nhận lỗi việc làm sai trái của mình thời gian qua. Ông Đầu Sự Tám

tuyên bố như thế đúng hay sai hở mình?

– *Có lẽ hiểu luật mà không chịu thi hành luật lệ Cao Đài nên hai lần ba lượt, ông Tâm xin đổi phẩm qua Hiệp Thiên Đài mà không được Đức Lý Giáo Tông chấp thuận, dành để phá tướng Đạo buổi Hạ Nguồn Tam Chuyển này thử thách con cái Đức Chí Tôn. Việc Ông Đầu Sư Tâm không cho Ông Đạo Nhơn Ký dự Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thìn (2012) là đúng Chơn Pháp Đạo luật năm Mậu Dần (1938). Phải chi ông Đầu Sư Tâm tiến xa hơn, tạo điều kiện giúp Cơ quan Phước Thiện mở Đại Hội theo truyền thống trước đây thì tốt biết mấy.*

Còn việc buộc ông Đạo Nhơn Ký làm tờ kiểm điểm là vô lý, là độc tài quá đáng, vì Hiến Chương năm 2007, tại điều 18, thì cơ quan Phước Thiện, Tam Cung trực thuộc Hiệp Thiên Đài mà hành Đạo.

– Có người hỏi em, người hiến thân Phước Thiện đóng tiền công quả tự túc với Hội Thánh Cửu Trùng Đài, kỳ này có được Hội Thánh thời nay cho cầu thăng không? Nếu Hội Thánh Cửu Trùng Đài cho cầu thăng là đúng hay sai hở mình?

– *Chiếu Đạo luật Mậu Dần năm 1938 về việc thăng thưởng hay hình phạt, Chúc Sắc Cơ quan Phước Thiện là quyền đặc biệt của Đức Hộ Pháp mà thôi. Nếu lợi dụng buổi Đạo chình nghiêng, Chúc Sắc Cửu Trùng Đài thò tay quá dài qua cơ quan Phước Thiện, chắc chắn bị Giáng Ma Xử của Đức Hộ Pháp đập nát lên thanh danh và sự nghiệp mà thôi..*

Thời chiến tranh, có thể dùng tiền thay công quả để mua chức nơi cõi phạm tục. Thời bình, tiền chỉ tính bằng

âm chất như Ngài Khai Đạo nói mà thôi.

– Không biết kỳ Đại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thìn (2012), Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài có được mời đi dự hội với tư cách giám sát sự bảo vệ Luật Pháp Đại Hội Nhơn Sanh như Hội Thánh tổ chức trước đây không mình?

– Thời kỳ bao cấp của Hội Đồng Chương Quân đã qua, Đại Hội Nhơn Sanh do Hội Thánh thời nay tổ chức thì phải làm cho đúng luật lệ ba Hội Lập Quyền Vạn Linh. Đại Hội Nhơn Sanh kỳ này, nếu nhơn sanh khôn ngoan không để xảy ra tình trạng như năm 1967, năm ấy Hội Thánh Cửu Trùng Đài không cần sự có mặt của Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài nên dùng 12 vị Thông Sự thay thế Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài ngồi ghế bảo vệ luật Pháp cho Đại Hội.

Khi mở Hội, bị Bà nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu phản đối nên Hội bất thành, cuối cùng chủ tọa nhơn sanh phải mời Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài đến chứng sự. Nay nếu Hội Thánh Cửu Trùng Đài có mở Hội Nhơn Sanh thì Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài chỉ tham dự với tư cách bảo vệ luật pháp nơi Đại Hội Nhơn Sanh mà thôi. Đó là ý kiến của đa số Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài mà anh đã có dịp trao đổi.

Đại Hội Nhơn Sanh kỳ này không nên tổ chức sơ sài vài ba ngày, ý kiến nhơn sanh bỏ ngõ như mấy kỳ qua .

– Hiện nay, đa số Chúc Sắc Cửu Trùng Đài đang tất bật chuẩn bị hồ sơ cầu thăng, cầu phong, thậm chí có người may sẵn áo mào, cấp trên trông thấy mà thương quá mình há!

– Còn số chúc Sắc Hiệp Thiên Đài than rằng: Hiệp Thiên Đài là cơ quan bảo thủ Chơn Truyền, phạm sự cầm cân công bình thiêng liêng của Đức Chí Tôn trị thế mà để

cho Chúc Sắc Cửu Trùng Đài lộng quyền, phá tan luật pháp Đạo mà không nghiêm trừng xác thịt để linh hồn con cái Đức Chí Tôn tự nhiên sa đọa, mà để các đảng linh hồn sa đọa thì đắc tội cùng Thầy.

Đã là người có tội thì lấy công nghiệp đâu để cầu xin Đức Hộ Pháp thăng thưởng? Hiện nay, Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài chỉ ngồi chờ giờ ăn cơm. Nếu tính tháng, tính năm để xin cái Hội Thường trực Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài được thăng thưởng thì họ có khuynh hướng cúi lòn trước thế lực phạm tục. Họ cho biết khi nào Hội Thánh Hiệp Thiên Đài được tổ chức hành đạo như trước đây, họ mới xứng đáng cùng nhau công cử thăng phẩm. Đúng theo qui định của Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, phẩm cấp Hộ Pháp ban cho đang đội trên đầu làm xứng phận là quá tốt rồi.

Chắc tại ông Đầu Sư Tám xin nhà nước làm Chương Quản Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, chờ Ban Tôn Giáo Chánh Phủ năm 2007 và hiện nay vẫn có ý muốn Đạo Cao Đài Tây Ninh có hai Hội Thánh hành đạo đúng như truyền thống Pháp Chánh Truyền để ổn định Đạo Sự Cao Đài.

– Hám quyền lại tặc trách nhiệm vụ, hân hủi cơ quan Phước Thiện, lo củng cố Cửu Trùng Đài lại còn che giấu tội ác của đàn em như vụ Sở may Linh Đức, Hộ Đạo Phước Minh, Hộ Đạo Ninh Hòa... Đó đâu phải lỗi thất phận của anh em Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài phải không mình?

– Thật tình mà nói, nếu đa số anh em Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài đồng tâm nặng giữ lời minh thệ, hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài, cùng nhau quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao quý nơi trường công quả theo lời Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy; chịu đau lòng nát óc, không

sợ hãi, hèn nhát; sửa đương mọi lỗi lầm, sai trái; buộc mọi người lớn hay nhỏ thi hành và thượng tôn pháp luật; chở che, bảo vệ Chức Sắc Cửu Trùng Đài, Phước Thiện và cả tín đồ, thì Chức Sắc lãnh đạo Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh thời nay đâu càng ngày càng tạo dây thêm lớp Chức Sắc, Chức việc, Đạo hữu tách xa cội Đạo, thậm chí có nhiều người theo tôn giáo khác vì họ cho rằng Đạo Cao Đài ngày nay giả tạo, đã qui phạm rồi!...

Toà Thánh Tây Ninh là trung tâm Đạo Cao Đài, mà việc làm nhơn nghĩa thua xa chùa nhỏ Cẩm Phong (Cẩm Giang), nên không thu hút giữ chân tín đồ ngoan đạo là thế.

Nghe vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo sự buổi Hạ Ngươn Tam Chuyển, Thiên Thần Áo Trắng ứ hự một tiếng dài rồi vỗ bụng ca:

*Cửu Phẩm Thần Tiên muốn bước cùng,
Chơn truyền chặt dạ giữ tâm trung.
Ngọc Hư không chứa người hai dạ.
Động Bích chực chờ kẻ bất trung.
Pháp Chánh nghiêm minh nền Đạo vững,
Cửu Trùng chuyển pháp tạo mê cung,
Long Hoa khảo thí cơ phong Thánh,
Lũ đại xem coi chết nảo nùng.*

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại.

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 26

HÌNH ƠI! CƠN BÃO PHÀM PHONG NĂM 2012, em nghe nói cái Hội Thánh hồ lớn, đã thành lập Ban Duyệt xét Hồ sơ Cầu phong Cầu thăng mà không có một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài nào tham dự hết phải không mình?

– Anh được biết, trước đây, Hội Thánh Cửu Trùng Đài cũng hành xử như thế, nhưng sau đó nội vụ hồ sơ cầu phong, cầu thăng đã cứu xét sơ bộ xong, đều chuyển qua Hiệp Thiên Đài để Chức Sắc Bộ Pháp Chánh minh tra công nghiệp hành đạo trước khi đưa ra Đại Hội Nhơn Sanh, Đại Hội Hội Thánh biểu quyết. Nay, Chức Sắc Cửu Trùng Đài đâu cần đến Chức Sắc Hiệp Thiên Đài nữa vì cho rằng đã có Công An, Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo Cơ sở xác nhận công dân tốt là đủ rồi. Còn Đại Hội Nhơn Sanh cấp địa phương được lựa mời tham dự, nhìn nhận người cầu phong, cầu thăng, xứng đáng mang danh Thần Thánh tại thế cũng thông qua.

Do thiếu sự minh tra của PHÁP CHÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI và LÝ GIÁO TÔNG cùng THẦY công nhận, nên Chức Sắc Cửu Trùng Đài qua 2 đợt cầu phong, cầu thăng hối hả đã tạo nên một thể hệ Chức Sắc lắm kẻ phạm tài, cận sắc, ham lợi, chuộng quyền, tạo bè phái trong cái Hội Thánh bỏ cội nguồn khởi thủy, đưa tay cho quỷ dặt, ru ngủ thành kẻ phạm tục đội lớp Thánh Thần.

Lẽ ra, khi thọ phẩm Chức Sắc rồi, người cầu thăng,

câu phong phải chinh phục lòng dục, hy sinh bản ngã vị kỷ, mutu câu hạnh phúc tha nhân trên bước đường lập công bồi đức để kiến tạo một Thế Giới Đại Đồng, yêu thương, chung sống an lạc, luôn hướng dẫn nhân loại tu trì để cùng giải thoát kiếp sanh như THẤY và các Đấng mong muốn.

– PHÁP CHÁNH TRUYỀN là luật bất di, bất dịch, không thể sửa đổi, chế giảm, cho dầu cuộc đời dâu bể có đổi thay, thương hải biến tang điền đi nữa thì việc công cử chức sắc CỨU TRÙNG ĐÀI cũng không nên vượt qua luật lệ công cử, ý kiến LÝ GIÁO TÔNG cùng THẤY phải không mình?

– PHÁP CHÁNH TRUYỀN không do ý phàm con người chế tác mà do huyền linh cơ bút ĐỨC CHỈ TÔN tạo thành, ban quyền hành đặc biệt chặt chẽ vai tuồng và các bậc phẩm Thiên phong. PHÁP CHÁNH TRUYỀN không thể sửa đổi hay thêm bớt. Nhờ tính chất bất di, bất dịch mà Đạo Cao Đài mới bảo thủ nền Chánh Giáo của ĐỨC CHỈ Tôn đến 700 ngàn năm. Những cải cách vội vã, xu thế, sẽ để lại những di chứng xấu khó lường, như việc tuyển chọn Chức sắc hiện nay không qua ý Giáo Tông cùng Thấy. Tóm lại, tuân hành luật pháp thì tâm linh sinh tôn, còn bỏ câu Minh thể, linh hồn bị hủy diệt đó em!

– Có người hỏi em, Đại Đạo chủ trương Qui Tam giáo, hiệp Ngũ chi, sao không lấy Phật Tông hay Tiên Tông chuyển thế, lại lấy Đạo Nho lập thành Hội Thánh “Nho Tông chuyển thế” vậy là sao hở mình?

– Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo đêm mừng 02 tháng 05 năm Tân Mão (1951), Ngài cho biết: “Đạo Thánh cốt yếu chuyển Đời, mà chỉ biết có quyền chó không biết người, biết mình; không biết Trời, nên còn khuyết điểm; có công rên

luyện tâm tánh mà không chỉ rõ đường siêu thoát cho nhơn loại. Vì chỗ thiếu đó mà Đức CHÍ TÔN mới đến đặng thêm sức TRỜI-NGƯỜI hiệp một để đoạt cơ mầu nhiệm, tu hành mới mong siêu thoát.”

– Em thấy Chúc sắc Cửu Trùng Đài mặc Thiên phục vàng xanh đỏ. Ngoài tượng trưng cho Tam giáo, mình còn có biết ý nghĩa gì nữa không mình?

– *Cuối thế kỷ 20, nhân loại đã văn minh tiến bộ, khoa học vật chất tham vọng, khám phá và làm chủ vũ trụ, hướng dẫn tinh thần nhơn loại xa rời tâm linh, bài xích chê bai, lý lẽ duy tâm đáng buồn cười như Karmarx đã từng suy diễn úy kỵ tôn giáo.*

Đêm 14 tháng 02 năm Kỷ Sửu (1949), Đức Hộ Pháp thuyết giảng: “Để lọc Thánh diệt phàm tâm, đưa con cái về cội nguồn khởi thủy, Đức Chí Tôn lấy khí nộ biển Tam Thanh của THÁI THƯỢNG LÃO QUẢN (Xiển Giáo) đánh THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ (Triệt Giáo). Ở trận Vạn Tiên lập giáo, lấy tinh thần Đạo giáo diệt tiêu tả đạo bàng môn để bảo tôn vạn linh, làm cho mọi người phải nhìn nhận THƯỢNG ĐẾ là cha chung, PHẬT MẪU là mẹ muôn loài, không còn phủ nhận thần linh, duy vật cực đoan phi tôn giáo.

Để thực hiện thiên trách Thế Thiên Hành Hóa, Chúc Sắc Cửu Trùng Đài là người cầm đuốc dẫn đường nên cần sáng suốt, không nhầm lẫn trên vạn nẻo đường trần, luôn phải làm gương cho những điều mình dạy, gánh lấy những đau khổ của nhân sinh, thực hiện sứ vụ cao cả là xoa dịu những vết thương sâu hoắm bi lụy của con người với tất cả khả năng phụng sự giải thoát Vạn Linh.

*Làm Chức sắc Cửu Trùng Đài mà không thực hiện được những điều kỳ diệu Đức Chí Tôn phú thác nói trên thì sẽ làm mất đi tính chất cao thượng của mình là rung chuông cảnh tỉnh con cái Đức Chí Tôn biết thương yêu, công bình đầy ngập, bóc trần được kiếp người để làm tăng thêm số lượng tín đồ ngoan Đạo, chứ không phải chỉ biết lo kiến tạo Thánh Thất, Điện thờ nguy nga hữu hoại như Đế Thiên, Đế Thích mà có lần Đức Chí Tôn nói với Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh. Em đã biết: “**Sứ mạng Tôn Giáo thời Tam Kỳ Phổ Độ là giảng thuyết Thiên Hạ ĐẠI ĐỒNG, đem Thánh truyền thức tỉnh hung tâm cả nơn loại.**”*

Luân lý Cao đài là hãm bớt lòng tham của khoa học vật chất, hướng dẫn các đẳng chơn hồn tấn hóa để về hiệp nhất với THƯỢNG ĐẾ, không còn phủ nhận Thần Linh”.

– Có lẽ, do Chức Sắc Hiệp Thiên Đài nhận thức thời buổi không thể cầm Chơn Pháp nên không thăng quan tiến chức, dẫu có bị một số Chức Sắc Cửu Trùng Đài cho rằng phẩm tước Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Cao nhất hiện nay chỉ bằng chức Phó Giáo Sư nên xem thường Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, mặc dẫu lý lịch Đạo Đời họ không tốt lắm, ý nghĩ đó đúng hay sai hờ mình?

– Đó là một ý tưởng không thông Đạo pháp đáng buồn cười. Ngài Khai Pháp Chơn Quân, lúc nắm quyền Chương quản Bộ Pháp Chánh, có gửi văn thư giải lý cho 3 Chánh Phối Sư ngày 13 tháng 6 năm Mậu Tý (1948) rõ: “**Đổi phẩm chỉ để dùng vào việc Nghi lễ, giao tế; không dính dáng gì với quyền hành sự. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài không lớn, không nhỏ. Hội Thánh ban quyền đến đâu thì hành quyền đến đó. Chẳng hạn,**

phân biệt Sĩ Tải hay Luật Sư, ấy là người thay mặt cho Pháp Chánh, tức là Luật Pháp”.

Hiện tại, ông Cãi Trạng Lê Minh Khuyên được giao nhiệm vụ Phó Chương Quán cái Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Dầu Ông có nhận hay không, tất cả Chức Sắc, các Cơ quan đang hành đạo, đều phải cúi đầu tôn trọng phẩm chức hợp pháp nầy đó em!

Nghe Vợ chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận Đạo nầy giờ, Thiên Thần Áo Trắng lắc đầu ngo ngoán cho tình đời ấm lạnh, giáo sự buổi Hạ Ngươn, vừa định phóng nhanh về Thiên Đình, bỗng nghe thấy một vị chức Sắc từ phía Hộ Pháp Đường vừa đi vừa ngâm:

*Cuộc đời còn lắm nỗi gay go,
Các Đấng ghe phen đã dặn dò.
Hành đạo Cao Đài cho phải Đạo,
Học trò Xiển Giáo đáng danh trò.
Lợi quyền chớp nhoáng đừng mơ mộng,
Đạo đức trường tồn gắng chí lo.
Một kiếp phù sinh đây mấy lát,
Thực hành cho vẹn Thích, Tiên, Nho.*

Thiên Thần Áo Trắng nghe và ghi lại.

Ngày 10/05/Nhâm Thìn (2012)

PHỤ THÊ LUẬN ĐẠO 27

HÌNH ƠI! EM NGHE NÓI NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM Nhâm Thìn (2012), Ông Đầu Sư Tám có Văn thư mời Ban Thường trực Hội Thánh gồm: Chánh Phó Hội Chương Quản Hội Thánh, Nhị Vị Quyền Chánh Phối Sư, Nữ Giáo Sư Xử lý Thường Vụ V/P Nữ Chánh Phối Sư và tất cả Thượng Thống, Q. Thượng Thống, Phụ Thống Cứu Viện Cứu Trùng Đài Nam Nữ đến Tòa Nội Chánh họp mặt duyệt xét danh sách Chức Việc, Chức Sắc Cứu Trùng Đài, Chức Sắc Phước Thiện xin cầu phong, cầu thăng.

Năm nay, nếu Ban cứu xét hồ sơ quá dễ dãi, để trót lọt các qui định nghiêm ngặt của Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Tân Luật & Pháp Chánh Truyền, sẽ tạo thêm một số Chức Sắc chỉ là một thứ gà lôi mặc áo Thần Thánh, xua quyền cầu mị, chia phe để cùng áp bức, hại người cô thân yếu thể khiến kẻ hữu đức buồn lòng, thối bước, người chơn thành không vui, nắm tay chào kẻ ma hồn quỉ xác, kẻ thiếu đức nín đũa không nhân, thẳng đường tà dung ruổi như lời Đức Chí Tôn dạy ngày 9/10/Canh Ngọ (1930). Đó là điều đáng buồn mình há!...

– Tân Luật & Pháp Chánh Truyền là chìa khóa hữu hình để con cái Đức Chí Tôn mở cửa Cực Lạc Thế Giới, Bạch Ngọc Kinh, Tam Thập Lục Thiên, đoạt cơ giải thoát huyền linh vô đối, sống an nhàn tự tại. Nếu Hội Thánh thời nay không nghiêm túc dụng đúng Tân pháp Tam Kỳ thì việc tổ chức cầu phong, cầu thăng năm 2012 sẽ biến chân lý vi

diệu trong lành của Đạo theo dòng nước xoáy ma vương, lời cuốn người nhẹ dạ, thiếu đức tin, không am tường trường thi công đức hạnh xuống Phong Đô.

Người xưa đã dạy: “Một Đạo sĩ lâm lỗi sẽ đưa Tín Đồ xuống Phong đô, một Hội Thánh lâm lỗi sẽ biến Tôn Giáo thành Bàn Môn Tử Đạo” như anh đã có lần nói với em.

– Muốn đạt kết quả cao thì việc cầu phong, cầu thăng năm 2012 phải thực hiện như thế nào hỡi mình?

– *Sau những ngày Tôn Giáo được tự do hoạt động, tu hành thuần túy, việc đề cử Chức Việc không theo đúng tinh thần ấn định nơi Pháp Chánh Truyền mà Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp cùng ký kết, nên đa số Chức việc đề cử đến Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu hay nơi có Tang Tế sự chỉ bàn việc tào lao thể sự, ăn mặc, hơn là lợi dụng chỗ đông người ra tài phổ độ, khuyến khích bạn đồng môn lập công, đức hạnh, đây áp đức tin đúng mẫu mực tín đồ Đại Đạo, không sống như kẻ giá thể để khi chết được về cõi phúc lạc.*

Theo Anh, thời hành Đạo kiểu Hội Đồng Chương Quản đã qua năm 2012, người được Ban Cứu xét lựa chọn để dẫn thân thể Thiên hành đạo phải am tường và gìn giữ nghiêm túc Thể pháp nền tảng Chánh Trị Đạo, nhật nhiệm Bí Pháp Chơn Truyền, áp dụng thuần khiết những mật ngôn quý báu, Thánh Giáo, Kinh, Đạo để đủ sức quyến rũ ngoại nhân ngộ Đạo.

Điều tối quan trọng, người được Ban Cứu xét chọn phải biết vì đạo đức, ra tài phụng sự tha nhân, không hoán đổi đạo sự thực thành hư, gạt gẫm người nhẹ dạ, cần cho mọi người biết Đạo Cao Đài là ngôi đền cao, đức tin lớn, lối đi rộng thênh thang, ai cũng vào được. Nếu ai đi qua,

rời đi luôn là vô duyên, ai vào lưu ngụ một thời gian rồi bỏ đi là vô phần, ai lưu ngụ mà không lo công quả, công phu, chỉ ngồi chờ giờ xuống Trai Đường là vô phước.

Điều cần nhất là được Ban Cứu xét lựa chọn, phải luôn khuyến khích lớp người trẻ đi đứng trên con đường Đạo mà tiên nhân và chúng ta đang đi. Trái lại, nếu Ban cứu xét để chức việc bất xứng, thiếu công nghiệp độ dân, Chức Sắc phạm tài, phạm sắc, Chức Sắc bổ nhiệm nơi nầy không nhận, chuyển đi nơi khác không tiếp, sống lang thang vì chùa vàng không chứa Phật rách và những chức Sắc nhờ nghề hành đạo sắm được xe máy, xe hơi, nhà tường sang trọng, được cho mặc áo cà sa, đội mũ xanh xang ra vào Điện Thánh là Ban Cứu xét bất kính, bôi lọ phẩm tước Thiêng Liêng.

Thoảng như Ban cứu xét thấy mình là người phạm, mất thệ, trí não không quang minh, không có Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài mình tra giúp sức thì nên khôn ngoan ra thông tri, báo cáo cho toàn Đạo biết danh sách Chức Sắc Chức Việc cầu phong, cầu thăng, xem có Tín Đồ Chơn Tu hay Chức Sắc tình anh trọn lành nào gửi đơn góp ý hay tố cáo việc hành đạo của những vị nầy không. Nếu không, Ban Cứu xét mới được đề nghị xin quyền Vạn Linh thông qua danh sách cầu phong cầu thăng năm 2012, đó là lấy ý dân ý Trời.

Ban Cứu xét phải biết phận mình để khỏi bị Thiên Điều hành pháp vì trước đây, Đức Hộ Pháp Chương Quản Nhị Hữu Hình Đài chỉ tạm phong cấp Lễ sanh, còn từ phẩm Giáo Hữu đổ lên, Đức Ngài tuyên bố rửa tay.

– Em nghe nói số đông Cai Quản Hộ Đạo sau khi tầm sư học Đạo xong, trở về địa phương tuyên bố sửa cải một số nghi lễ, nghi thức thờ cúng Tôn Giáo được tiên nhân chỉ dạy mà không có Thông tri, Huấn thị nào

của Hội Thánh thời nay chỉ dạy việc thay đổi hết. Nếu Chúc việc, ai không chịu thì hành theo nghi lễ mới, cho là chống đối Hội Thánh thời nay thì cho nghi việc liền. Hành Đạo theo kiểu độc tài như thế đó có hợp lẽ Đạo đức không mình?

– Các Ngài Tiên Khai Đạo là thiên sứ được Đức Thượng Đế, Chí Linh mặc khải sắp xếp nghi thức Tôn Giáo thờ cúng, được Hội Thánh trước đây cho áp dụng đến khi Đức Hộ Pháp rời khỏi Tổ Đình. Khi Đức Thượng Sanh Chuông Quân Chi Thế về ngự trên phần đuôi của Thất Đầu Xà, lúc đầu, Hội Thánh Lương Đài còn noi bước Ngự Mã Thiên Quân Hành Chánh Đạo nên được mào cao áo rộng. Đến nay và về sau, nhất là lúc Đức Thượng Sanh và Quý Thời Quân lần lượt Triều Thiên thì Hội Thánh Cửu Trùng Đài lần hồi ra lệnh sửa cải kinh kệ, lòng sợ (Hoa quả Trà Tầu), nghi thức thờ cúng... theo phàm tục, gây mối bất đồng tâm lý giữa bạn đồng môn, tạo điều kiện cho Kim Quan Sứ, Quý Vương chen vào phân hóa, cảm dỗ và thâm làm môn đệ như lời Ngài Thời Quân Khai Đạo cho biết...

Do trí não không quang minh, Đạo Pháp không chuyên sâu, Chơn Truyền không nắm vững, nên số Chúc Sắc Cửu Trùng Đài, nhất là các Cai Quản Hộ Đạo, tâm sư học Đạo bị Chúc Sắc thời nay học thói tự đại của Kim Quan Sứ, cho mình cao kiến hơn các Thiên Sứ, nhôi nhét cháo lú, nên khi trở lại địa phương, vội vàng chuyển đổi một số nghi thức thờ cúng, nghi lễ Tang Tế Sự mà không viện dẫn lý do thuyết phục cần phải sửa đổi truyền thống trước đây. Bị Chúc Việc, Ban Bộ, đồng đạo phản ảnh thì trở tài áp chế, xua đuổi, làm thất nhơn tâm, thậm chí có người bỏ Đạo, giống như thời điểm Hội Đồng Chuông Quân ra lệnh quan tài người

chết buộc phải quay đầu vô mới được hành lễ tang đầy đủ.

– Em nghe nói, nơi Hộ Pháp Đường bị kẻ mê tín gian manh lấy trộm cây Kim Tiên nơi pho tượng Đức Hộ Pháp dưới lầu, có không mình?

– Sáng ngày 15/06/năm Nhâm Thìn, giờ Mẹo, vị Giáo Hữu quân gia Hộ Pháp Đường mở cửa đốt nhang đèn cho đồng Đạo bái lễ Đức Hộ Pháp rồi lên lầu cúng Thầy như thường lệ. Khi trở xuống, phát hiện cây Kim Tiên nơi pho tượng Đức Hộ Pháp biến mất. Cây Kim Tiên nầy cùng với pho tượng, trước đây, do nhóm Hòa Bình Thánh Xa Thơ tạo, dụng ý khi trận giặc Thái Bình Dương xảy ra, sẽ đẩy Thánh Xa Thơ ra Biển Thái Bình Dương. Đức Hộ Pháp dùng Kim Tiên triệt Ngũ Hành can giặc. Cây Kim Tiên nầy không giá trị về pháp gì hết, còn cây Kim Tiên thật của Thái Sư Văn Trọng giao cho Phật Di Đà Hộ Pháp sử dụng trị kẻ phản Thầy, phản bạn, nghịch Chơn Truyền vẫn còn nằm yên trong tủ đợi chủ.

Cây Kim Tiên giả bị kẻ đau thần kinh lấy mất để lừa đảo người mê tín là lỗi do Ban Trật tự canh gác Hộ Pháp Đường không đề cao cảnh giác. Lúc có đồng người vào bái lễ, Ban Trật tự không thể đổ thừa tại thiếu người, có còn hơn không có một người trật tự nào canh gác ngày đêm nơi thờ phượng. Hơn hai tháng qua, anh em Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài phải tự thay phiên nhau nghỉ cúng Đàn vía để gìn giữ tài sản chung của Đạo vì nơi đây thiếu ánh sáng do tiết kiệm tiền điện để trả cho Hội Thánh thời nay.

Nghe Vợ Chồng Hoàng Chung Thủy bàn luận việc góp ý xây dựng cho Ban Cứu xét Hồ sơ cầu phong, cầu thăng này giờ, Thiên Thân Áo trắng lấy làm tâm đắc, gật đầu cười ha hả rồi mượn lời Lý Giáo Tông ngâm:

*Phải giữ Chơn linh đặng trọn lành,
Ngọc hư toàn ngữ Đấng tinh anh.
Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
Hành phạt Chí Tôn chẳng vị tình.
Chánh trực kinh oai loài giả dối.
Công bình vừa sức kẻ chơn thành.
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn,
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình.*

Thiên Thần áo trắng nghe và ghi lại.

Kỷ niệm 87 năm, ngày QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
cầm Thanh Long Đao vào Tam Kỳ Phổ Độ.

PHU THÊ LUÂN ĐẠO
TRONG CƠ KHẢO THÍ