

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Cửu Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH

Liên Hiệp Hội Thánh Em
Và Tín Đồ Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh
Hải Ngoại
Số:02/TC/89/2014

3213 E. Cessna Dr.
Wichita, Kansas
67210, U.S.A.

THÔNG CÁO

V/V: GIẢI ÁCH QUỐC NẠN VÀ ĐẠO NẠN ĐỂ
PHỤC HƯNG ĐẠO QUYỀN QUA
THÁNH LỆNH 257/HP-HN

Kính Gởi:

- Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo,
- Quý Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc và Đồng Đạo quốc nội và hải ngoại,
- Quý cơ quan truyền thông báo chí,
- Quý cộng đồng người Việt quốc nội và hải ngoại,

THÁNH LỆNH 257/HP-HN

DẪN LỜI

GIẢI ÁCH QUỐC NẠN VÀ ĐẠO NẠN
PHỤC HƯNG ĐẠO QUYỀN

THÁNH LỆNH 257/HP-HN do ĐỨC HỘ PHÁP CHUỖNG
QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG
ĐÀI

THÁNH LỆNH

Gởi cho HIẾN-PHÁP H.T.Đ. thay mặt HỘ-PHÁP và Ba
CHÁNH-PHỐI-SU' Cửu-Trùng-Đài.

Chư Hiền-Huynh và Hiền-Hữu,

Theo Chơn-Truyền luật-pháp của Đạo thì Thánh-thể Đức Chí-Tôn từ tín-đồ dĩ chí tới Giáo-Tông và Hộ-Pháp thì nó chỉ làm một với nhau. Các bạn đã ngó thấy, trên thì có Giáo-Tông, Hộ-Pháp và Đầu-Sư, còn dưới thì Chánh-trị-sự, Phó-trị-Sự và Thông-sự là Giáo-Tông, Hộ-Pháp và Đầu-Sư em, thì dầu cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa, thì nó vẫn nhảy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đã chỉ rõ rằng Hội-Thánh của Cao-Đài chẳng hề dứt tuyệt.

Ấy vậy, chiếu theo khuôn luật trên, hễ quyền trên của ai bị qui quyền truất-phế, thì dưới phải tiếp-tục cầm quyền Thiêng-liêng của Đạo.

.....Nói cho cùng nước, Chức-Sắc Thiên-phong mà bị bắt hết đi nữa thì dưới này các Bàn-Trị-Sự và Tín-đồ phải công-cử người thay thế cho họ.

Chức-Sắc Thiên-phong đang cầm quyền của hai Hội-Thánh phải dự-định sẵn người thay thế cho mình trước khi bị bắt.

Phải triệt-để tuân y và thi-hành THÁNH-LỆNH này.

Kiên-Biên ngày mùng 09 tháng 2 năm Đ. Dậu

(10 – 3 – 1957)

HỘ-PHÁP

(Ký tên đóng ấn)

TINH THẦN THÁNH LỊNH nhằm “ĐƯƠNG ĐẦU CÙNG THỜI CUỘC”. Thời gian thắm thoát trôi qua. THÁNH LỊNH ban hành từ ngày 10-03-1957 đến nay 2014, đã trải qua 57 năm, mà Hội Thánh Em (Bàn Trị Sự) và Tín Đồ mới có người biết đến THÁNH LỊNH 257/HP-HN ẩn tích kỳ bí suốt 57 năm. Nay đúng kỳ duyên được Bàn Trị Sự và Tín Đồ quan tâm thi hành. So với 16 năm ẩn tích mai danh của Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng có cùng ý nghĩa.

Có sự trùng hợp hữu duyên và ngộ nghĩnh là:

- THÁNH LỊNH 257/HP-HN.
- Được ban hành năm 1957.
- Trải qua thời gian 57 năm.

THÁNH LỊNH 257/HP-HN kết tinh 3 yếu tố quan trọng: Quyền Năng, Giải Pháp và Hệ Quả.

* Quyền Năng Thiên định tại Thê: THÁNH LỊNH do Đức Hộ PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI ký tên, đóng dấu ẤN TÍN.

Quyền Năng Thiêng-Liêng, thay Đức Chí Tôn ban hành THÁNH LỊNH nên Quyền Năng THÁNH LỊNH tuyệt đối.

* Giải Pháp: THÁNH LỊNH 257/HP-HN tỏ rõ hành vi diệt Đạo của quỷ quyền.

Đức Hộ Pháp chiếu theo Chơn Truyền Luật Pháp của Đạo, “chuyển THÁNH LỊNH đến HỘI THÁNH Lương Đài: HIỆP THIÊN và CỨU TRỪNG ĐÀI dạy: “Phải triệt để thi hành” tiếp nhận Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài triệt để tuân hành. Bất chấp mọi nguy cơ xảy đến cho Hội Thánh.

Nội dung THÁNH LỊNH ban quyền BÀN TRỊ SỰ và TÍN ĐỒ kế thừa sứ mạng bảo tồn Hội Thánh Cao Đài để khỏi dứt tuyệt.

*Hệ quả: Thánh Lịnh chỉ rõ THÁNH THỂ của Đức Chí Tôn từ Tín Đồ dĩ chí tới GIÁO TÔNG, HỘ PHÁP và ĐẦU SỰ với Hội Thánh Em chỉ là một. Đó là chân lý. Nên THÁNH LỊNH ban lịnh đến BÀN TRỊ SỰ và TÍN ĐỒ dạy triết để thi hành là hợp lý. Thực tế là chuyển NHÂN đạt QUẢ.

THÁNH LỊNH 257/HP-HN bày tỏ chân lý của Đức Chí Tôn, lại phù hợp đời sống thiên nhiên rằng: “Dù cho cội Đạo bị cọt từ trên tới gốc đi nữa thì Nó vẫn nảy chồi, biến thành năm bảy cây khác”. Liệu BÀN TRỊ SỰ và TÍN ĐỒ dám đảm đương trọng trách Thiêng-Liêng giao phó! Bảo trọng Lời Minh Thệ: “Gìn Luật Lệ Cao Đài”? “Đương Đầu Cùng Thời Cuộc” hay không ??? Thời cuộc xấu, do tội ác bạo hành, xuất phát từ dục tính Tham, Sân, Si. Do bản chất bất công, nghịch lý. Người thực hiện nó ngang nhiên cướp đoạt quyền sở hữu của người khác nó. Hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam tác động ảnh hưởng đến nguy cơ của nền Đạo của Đức Chí Tôn như thế nào?

- Về tổng thể Nước Việt Nam bị chia đôi khi người Pháp rút khỏi Việt Nam.
- Miền Bắc khuynh hướng theo quốc tế Cộng Sản.
- Miền Nam đặt căn bản theo tinh thần Dân Chủ Tự Do.

Cuộc chiến xuất phát từ Bắc vào Nam kích động thâm sâu thù hận Nam Bắc! Nó vô hiệu hóa đường lối “ Hòa Bình Chung Sống” của Đức Hộ Pháp thay mặt Đức Chí Tôn để bảo toàn sự sống của giống nòi Việt Nam. Đức tánh của Cương Lĩnh “Hòa Bình” là Đức Tánh Nhà Phật thể hiện trong Giới, Định, Huệ.

- Giới: ngăn cản Cộng Sản Miền Bắc xâm nhập Miền Nam.
- Định: đặt trọng tâm chủ quyền dân tộc để miền Bắc thoát ly Cộng Sản quốc tế.
- Huệ: tránh cuộc chiến “Tương Tàn Tương Sát” và “Nồi Da Xáo Thịt”.

Đường lối “Hòa Bình Chung Sống” tạo dựng bức tường dân tộc, ngăn chặn làn sóng đỏ từ cao trào quốc tế, giảm tốc độ xâm nhập phương Nam của Cộng Sản Bắc Việt!

Đây có lẽ là nguyên nhân thù hận Đạo! Hình thành Bản Án Cao Đài sau này!

Cường quốc, Liên Hiệp Quốc và giới lãnh đạo hai miền Nam Bắc thời đó làm ngơ trước lời kêu gọi thống thiết của Đức Hộ Pháp. Hậu quả hàng triệu thanh niên ưu tú cả nước phải mất đi mạng sống. Trong thời gian này Đức Hộ Pháp cho người Đạo kéo Cờ Hòa Bình bên bờ Bến Hải, ranh giới phân chia hai miền Nam Bắc, nhằm gọi thông điệp đến miền Bắc là miền Nam chúng tôi yêu chuộng Hòa Bình.

Chuyển biến dồn dập đầy tang thương biến đổi. Ngày 30/4/1975 là ngày thống nhất đất nước, cũng là ngày thảm khốc nhất cho cả miền Nam. Hết chiến tranh đến thù hận triền miên cho đến nay cũng không có điểm dừng. Miền Nam sụp đổ cả cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp đều tan rã. Cờ Cộng Sản đoạt quyền lực, kiêu hãnh tung bay tại Dinh Độc Lập của Tổng Thống Miền Nam. Đất nước thống nhất, nhân tâm phân hóa nghịch chiều nhau. Hệ lụy thật kinh hoàng!

- Bằng thái độ bạo lực của kẻ thắng trận đối với người bại trận.
- Bằng thái độ đàn áp của kẻ cai trị đối với người bị trị.

Làm tăng sự sợ hãi nên hàng triệu người rời xa Tổ Quốc, tìm phương vượt biển, vượt biên đi tìm Tự Do bằng con đường chết. Viên chức và Quân đội miền Nam bị trả thù thâm độc.

Nếu Đấng Thượng Đế sáng tạo thế giới và con người chứa đựng tình Thương Yêu của Ngài, thì Cộng Sản đỉnh cao trí tuệ sản xuất hình phạt sáng tạo để đầy đọa người thua cuộc sa cơ, không phải cách cư xử giữa NGƯỜI và NGƯỜI.

Tạo hình thức “TẬP TRUNG CẢI TẠO” thực chất là hành tội “LĂNG TRÌ” của Thời Trung Cổ, là Hình Khử cắt tội nhân từng miếng thịt, làm gia tăng sự đau đớn tội cùng cho đến chết. Còn cải tạo nhân bị tẩy não! Tự nguyện rửa, nhục mạ bản thân mình, gia đình mình, Tôn Giáo mình tôn thờ là phản động. Ăn Máng ở Lán là cách đối xử tử tế với NGƯỜI hay sao? Lao động khổ sai cắt cỏ nơi bãi mìn, cách ly gia đình,... Tạo thể chất hao mòn tinh thần khủng hoảng, đau đớn tội cùng. Có người tự tử, kẻ sống còn xác tả hồn toi. Bút mực nào tả xiết!

Thảm thương thay ÁCH NƯỚC, NẠN DÂN. Đáng sợ thay chủ trương Nô Lệ hóa toàn dân của Đảng Cộng Sản.

Nếu dân bị Nô Lệ hóa thì Tôn Giáo cũng bị đồng hóa. Dân tự nguyện chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng thì Tôn Giáo phải thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chánh sách của Nhà nước Cộng Sản.

DIỄN BIẾN LIÊN HOÀN

Thừa lệnh quốc tế Cộng Sản: NGA, HOA (Theo lời thú nhận của Lê Duẩn TỔNG BÍ THƯ CỘNG SẢN). Cộng Sản miền Bắc tấn chiếm miền Nam bằng sức mạnh toàn lực bộ đội.

Sau ngày 30-4-1975, Cộng Sản cũng dùng cả tinh thần lẫn cân não thực hiện âm mưu tiêu diệt Tôn Giáo Cao Đài.

Đảng Cộng Sản tự kiêu là Đảng sáng tạo. Từ màu trắng, cộng sản có thể biến thành màu đen, từ mỗi Đạo của Thượng Đế biến thành mỗi đạo của Đảng. Nên từ Đảng Lĩnh 01, Đảng biến thành Đạo Lĩnh 01/HTĐL, “Dùng Đạo diệt Đạo”. Tà mưu ngụy kế chỉ là một.

-Thắng miền Nam nhờ ngụy tạo nhãn hiệu “ MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM” lừa đảo được dư luận Quốc Tế và Toàn Dân.

-Diệt được Tôn Giáo Cao Đài thể hiện được tà mưu Đảng Lĩnh 01. Cải danh thành Đạo Lĩnh 01 để lừa đảo Tín Đồ, che dấu tội ác diệt Đạo, đồng hóa Đạo. Nếu Tôn Giáo thu phục nhân tâm bằng sự chân thật, thì Cộng Sản áp bức lòng người bằng sự giả dối vô luân.

-Chiếm Miền Nam, Cộng Sản hùng hồn tuyên bố: Chủ nghĩa Cộng Sản thắng chủ nghĩa Tư Bản.

-Hủy diệt Đạo Cao Đài! Cộng Sản thỏa mãn dục vọng. **VÔ THẦN** thắng **HỮU THẦN**.

Ngay giờ phút này, toàn đạo phải chấp nhận sự thật “**CỘI ĐẠO BỊ CỘT TỪ TRÊN XUỐNG GỐC**”.

Suy cùng nghĩ tận, thắng lợi của Cộng Sản chẳng khác chi trận bão dữ càn quét tiêu diệt sự sống của một Vùng. Nó không tiêu diệt được sự sống Toàn Cầu mà Đấng Chí Tôn ban bố. Cộng Sản chỉ có thể hủy diệt Đạo trong thời gian giới hạn, chứ không diệt Đạo mãi mãi. Đó là chân lý.

HỌA TRUNG HỮU PHƯỚC

Tuy Dân Tộc Việt Nam và ĐẠO PHÁP từ PHƯỚC chuyển sang HỌA. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU theo Cộng Sản, nay được Dân Chủ Tự Do từ HỌA chuyển sang PHƯỚC.

Người Tín Đồ Cao Đài, tín ngưỡng Đức Chí Tôn tới đây: “Chuyển họa vi phúc, tập kiết nghinh tường. Ngăn quyền Quỷ Vương. Cội Đạo phút chốc viên thành mỹ mãn. **AI LÀ NGƯỜI Ý THỨC ĐƯỢC NỖI NHỤC CỦA ĐẠO?**”

Nếu Chánh thể Miền Nam, các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp bị giải tán.

THÁNH THỂ ĐỨC CHÍ TÔN, HỘI THÁNH CAO ĐÀI: HIỆP THIÊN, CỨU TRÙNG, PHƯỚC THIÊN cũng bị giải thể.

Nếu cờ Cộng Sản đoạt quyền tung bay tại Dinh độc lập của TỔNG THỐNG MIỀN NAM.

Cờ Cộng sản cũng đoạt quyền THƯỢNG ĐẾ tung bay ở TÒA THÁNH TÂY NINH.

Tỏ rõ TÒA BẠCH NGỌC KINH tại thế đã rơi vào tay quỷ quyền. Cho đến hôm nay Nhà Nước Cộng Sản vẫn chủ trương:

**DỤNG ĐỘC TÀI DIỆT DÂN CHỦ,
HÀNH ÁC DIỆT THIÊN.**

Đảng Cộng Sản hà khắc dân tình hung hăng như HỔ DỮ, có bộ đội, công an làm vây cánh. Thật là hổ thêm cánh, hành động phi nhân phi nghĩa. Điện hình Chùa, Thánh Thất, Nhà Thờ bị chiếm đoạt, giải tỏa. Nông dân mất ruộng đất... Cả nghĩa trang người chết cũng bị chuyển dời.

Cán bộ nhà cao, xe bóng. Người dân chẳng chỗ dung thân. Cửa Công An chuyên quyền, Dân vào sanh ra tử.

NHỚ TÒA THÁNH TÂY NINH trước đây, Chúc sắc Thiên Phong vào TÒA THÁNH đánh Lễ Đức Chí Tôn phải tôn kính, khiêm cung dưới CỜ TAM THANH. TAM SẮC VÀNG, XANH, ĐỎ biểu tượng của THÍCH, ĐẠO, NHO. Do quyền hành Đức Chí Tôn vi chủ.

NAY CHÚC SẮC PHẠM PHONG do Đảng chọn mà đích thực Đảng phong. Khi tiến vào NỘI ĐIỆN phải khúm núm lòn cúi dưới lá Cờ Đảng. Màu Cờ thấm máu đồng bào, còn ngôi sao năm cánh tựa hồ năm mũi Dao diệt Tổ, diệt Tông, phản lại Giống Nòi. Như vậy có gì vinh dự hỡi quý ông Phạm Phong!!! Xên xang áo mào Thánh Thể thực chất là THẦY MA: “HỒN TRƯỞNG BA DA

HÀNG THỊT” Trong Kinh Thiên Đạo của TÒA THÁNH TÂY NINH có câu:

“Luật nhân quả để răn THÁNH ĐỨC,
Cửa luân hồi nhắc bậc cao siêu”.

Cũng có câu: “Dây oan se chặt buộc mình”.

Nhân quả là Thiên luật của Đức Chí Tôn, CHƯ PHẬT từng theo Thuyết Pháp. Đó là chân lý.

Chủ thuyết Cộng Sản hô hào đấu tranh giai cấp làm xáo trộn xã hội mãnh liệt, người người đấu tranh hỗn loạn ai nấy đều bị nguy hiểm, bất an nên không có HÒA BÌNH, AN CƯ. Luật Nhân Quả đã định. Đảng Cộng Sản thực hiện chủ nghĩa Tam Vô, đến nay thành vấn đề nội tại. Nhưng thành tích trong quá khứ kéo dài đến hiện tại gây tác hại vô cùng.

-Vô Tổ Quốc: Tổ Quốc do Tổ Tiên truyền lại để duy trì giống Nòi. Nay thành Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, lệ thuộc Ngoại Bang.

-Vô gia đình: Cha, Con, Vợ Chồng đều là đồng chí, chịu sự lãnh đạo của Đảng, Xóa đi sự thương yêu Cha mẹ đối với Con mà còn xóa đi sự tôn kính của Con đối với đấng sanh thành. Nên trong XÃ HỘI CHỦ NGHĨA mới có con tố cha, vợ tố chồng, trật tự đảo lộn, xã hội rối loạn.

-Vô Tôn Giáo: Đảng viên tin Đảng theo Đảng không theo Tôn Giáo. Tôn Giáo chủ trương Hòa Bình, Thương Yêu và Công Chánh, giải trừ đấu tranh giai cấp. Nên Cộng Sản xem Tôn Giáo là phản động.

Hạt nhân TAM VÔ kết thành quả độc tác hại khôn lường.

Người Cộng Sản bảo vệ quyền lợi hơn bảo vệ Tổ quốc.

Người Cộng Sản theo Đảng đối nghịch gia đình.

Người Cộng Sản theo Đảng sẵn sàng tiêu diệt Tôn Giáo. Điển hình Đảng Ủy tỉnh Tây Ninh.

Chủ Nghĩa Cộng Sản đối nghịch Thiên ý của Đức Chí Tôn qua đôi liễn:

“CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC,
ĐÀI TIỀN SÙNG BÀI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN”.

NGHỊCH vì: Trời ban phát Hòa Bình, Cộng Sản thì khủng bố.
Trời ban phát Dân Chủ, Cộng Sản thì Độc Tài.
Trời ban phát Tự Do, Cộng Sản thì Ngăn Cấm.
Tội NGHỊCH THIÊN của Cộng Sản, chắc chắn phải nhận hình phạt không xa.

Đức Chí Tôn khai Đạo vào thời kỳ PHÁP thuộc. Đôi Liễn cũng xuất phát vào thời kỳ này.

Người ác tâm chống Đạo theo PHÁP trình báo lập công.

Nhà cầm quyền Pháp hoảng sợ, vì Đạo đã đánh trúng yếu điểm của Chủ nghĩa Thực dân vì:

- Pháp gây chiến tranh xâm lược, Đạo đòi Hòa Bình.
- Pháp đặt ách thống trị, Đạo đòi quyền Dân Chủ.
- Pháp đặt ách Nô lệ, Đạo đòi quyền Tự Do.

Sợ nguy hiểm, Pháp quyết định diệt Đạo.

TÒA THÁNH bị đóng cửa, Chức Sắc và Tín Đồ bị lưu đày.

Khổ nạn từ TÂY NINH đến PHI CHÂU, HẢI ĐẢO hoặc tù đày tận chốn Sơn Lâm, phủ đầy chương khí.

Mưu chước diệt Đạo bạo tàn, Lòng Trung Tín Đồ không đổi. Bách hại Đạo, nhà cầm quyền Pháp tự: “Dây oan se chặc buộc mình” Thử hỏi người cầm quyền buổi đó. Nay có tồn tại hay không?

Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp tới đây cũng thế!

Dấu vết lịch sử của Cổ Xe Pháp đã rơi xuống hố sâu, mà bánh xe Cộng Sản cũng chạm bờ vực thẳm. Hầu như cả thế giới hiện nay đang chủ tâm phát động tinh thần yêu chuộng HÒA BÌNH, DÂN CHỦ, TỰ DO. Một ngày kia, quyền Họ đấu tranh chính là quyền căn bản Thiêng-Liêng mà THƯỢNG ĐẾ PHỔ CÁO.

Trong đôi liễn là do Đức Chí Tôn ban cho nhân loại, thì sự hân hoan đón nhận sẽ tốt đẹp dường bao?

Thế giới hài hòa “Người tận Thiện, Vật tận Mỹ”. Còn quả báo của Đảng Cộng Sản như thế nào? Chắc ai cũng rõ. Riêng người Tín Đồ Cao Đài chắc hẳn không có từ: THÙ HẬN, BÁO THÙ do hấp thụ từ sự Thương yêu, xá tội của Đức Chí Tôn.

-NHỚ LỜI GIÁO HÓA CỦA ĐỨC CHÍ TÔN.

-TRIỆT ĐỀ THI HÀNH THÁNH LỆNH 257/HP-HN.

Đức Chí Tôn dạy: “Thầy là chủ sự sống... Tà quái vốn chứa sự chết”. “Tà mị giống như hột lúa bị hằm và thúi, thì nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái”.

Thầy cũng dạy lập TAM KỲ PHỒ ĐỘ, Đức Chí Tôn không giao Chánh Giáo cho tay Phàm.

Nay Đảng Lĩnh 01 giả danh Đạo Lĩnh 01/HTĐL hướng về Đảng không hướng về Đạo Pháp của Đức Chí Tôn mà chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng và Nhà nước Cộng Sản. Không tuân thủ Chơn Truyền Luật Pháp của Đạo là đem Chánh Giáo dâng tay Phàm.

Chiếu theo THÁNH NGÔN, THÁNH Ý, toàn Đạo phải quyết định Đảng Lĩnh 01 là hạt lúa hằm và thúi thì mong chi sanh hoa kết quả. Thật vậy, Chức Sắc phàm phong phát sinh từ con thuyền của Cộng Sản; khi con thuyền chìm thì các ông nương vào đâu? Lúa hằm thì người chèo không dùng, huống chi làm hạt giống!!

Đức Chí Tôn dạy:”Hệ quyền Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại là quyền Thầy”. Hội Thánh Em và Tín Đồ nguyện khắc cốt ghi xương điều đó.

THÁNH LỆNH 257/HP-HN do ĐỨC HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI ban hành tức là ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ ban hành. Đó là chân lý.

LIÊN HIỆP HỘI THÁNH EM và TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH HẢI NGOẠI tuyệt đối tuân mệnh THÁNH LỆNH 257/HP-HN. TÍN, THỌ, PHỤNG, HÀNH. Đó là Thiên Chức của phận làm em, làm Tín Đồ được chú giải trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

Giáo lý nhà Phật dạy:

Phật quá khứ, Phật hiện tại và PHẬT tương lai. Tâm đức không sai biệt.

Nếu định thời kỳ phổ độ thì PHẬT Nhứt Kỳ, Nhị Kỳ Phổ Độ là Phật quá khứ. PHẬT Tam Kỳ Phổ Độ là Phật hiện tại suốt nhiệm kỳ thất ức niên, cho dù qui hồi Thiêng-Liêng vị. Nên Đức Hộ Pháp đã về bên cạnh Đức Chí Tôn mà quyền năng tại thế vẫn còn.

Từ ý thức đó, đem đối chiếu Tâm Đức Phật quá khứ qua Tánh Đức Bát Chánh Đạo với THÁNH LỆNH 257/HP-HN của Phật hiện tại là Đức Hộ Pháp có gì sai biệt không?

1. CHÁNH KIẾN: sự thấy tận tường của Nhà Phật so với Chánh Kiến của THÁNH LỆNH 257/HP-HN cũng thấy rõ mỗi nguy cơ Đạo nạn.
2. CHÁNH TƯ DUY: sự suy nghĩ tận tường của Nhà Phật để tầm phương giải khổ chúng sanh. So với THÁNH LỆNH 257/HP-HN giải khổ Đạo Quyền đang rơi vào tay quỷ quyền.
3. CHÁNH NGŨ: Lời dạy của PHẬT định rõ: “Nhất Thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh”. So với Thánh Lệnh 257/HP-HN chỉ rõ từ Tín Đồ đến Giáo Tông, Đức Hộ Pháp đều tương đồng trong Thánh Thể của Đức Chí Tôn.

4. CHÁNH NGHIỆP: Công đức của Phật là tạo cơ giải thoát chúng sanh thoát nhân quả luân hồi. So với THÁNH LỆNH 257/HP-HN giải thoát Hội Thánh. Thánh Thể của Đức Chí Tôn khỏi bị dứt tuyệt.

5. CHÁNH MỆNH: Sứ mệnh của Phật là giác ngộ chúng sanh. So Thánh Lệnh 257/HP-HN giác ngộ đạo ý thức được Chơn Truyền Luật Pháp của Đạo bị quỷ quyền triệt tiêu. Định phương phục quyền Hội Thánh của Đức Chí Tôn.

6. CHÁNH TINH TẤN: Tấn Hóa là luật của Đức Chí Tôn, Chư PHẬT từng theo TINH TẤN. Nên sứ mệnh truyền Thừa. Từ PHẬT truyền TỔ, TỔ Truyền TỔ. PHẬT quá khứ mãn nhiệm, Phật hiện tại tăng huy. Ngay cả Phật hiện tại đã có Phật tương lai được định liệu. Thời PHẬT TỔ THÍCH CA MÂU NI đã có nhắc đến ĐƯỜNG LAI DI LẠC PHẬT. So với Thánh Lệnh 257/HP-HN, ban quyền Hội Thánh Em, Bàn Trị Sự và Tín Đồ triệt để thi hành Quyền Đạo TINH TẤN mãi mãi. Khẳng định “Hội Thánh của Cao Đài chẳng hề dứt tuyệt”.

7. CHÁNH NIỆM: Ý niệm chơn chánh của Phật là PHÁ MÊ, GIÁC NGỘ PHẬT PHÁP. So với Thánh Lệnh 257/HP-HN phá mê. Do quỷ quyền mê hoặc giác ngộ phục hưng Đạo Quyền.

8. CHÁNH ĐỊNH: PHẬT quyết định: “Cỏi Tây phương đuổi quỷ trừ ma”. So với Thánh Lệnh 257/HP-HN thể hiện “TRỪ TÀ KHỬ MỊ HỘ CHƠN TRUYỀN”.

Thánh Lệnh 257/HP-HN và BÁT CHÁNH ĐẠO chẳng có gì sai biệt. Có điều đáng quan tâm suy nghĩ NỘI DUNG giải pháp cứu nguy lại trao sứ mạng cho Bàn Trị Sự và Tín Đồ Quên.

Tâm gương giáo pháp Nhà Phật. Câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc thời NGŨ TỔ HOÀNG NHÃN, được kể rằng: Lúc Huệ Năng gặp Ngũ Tổ HOÀNG NHÃN.

Ngũ Tổ hỏi Ngài Huệ Năng:

-Ông đến từ phương nào?

- Huệ Năng đáp: đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ bái. Chỉ cầu làm Phật và không cầu việc chi khác.

-Ngũ Tổ nói: Ông là người Lãnh Nam, cũng là kẻ mọi rợ thì làm sao có thể làm Phật được?

-Huệ Năng đáp: Người có Nam Bắc, thân hèn hạ này với Hòa Thượng chẳng đồng nhưng PHẬT TÁNH đâu có sai biệt.

Qua lời đối thoại trên, tỏ rõ lúc Ngài Huệ Năng gặp Ngũ Tổ, chưa được làm TÍN ĐỒ QUÈN.

Luận về PHẬT TÁNH của NGÀI HUỆ NĂNG khiến NGŨ TỔ là bậc THẦY khó bề bề lý.

Nếu Ngài Huệ Năng giác ngộ Phật Lý “ Ứng Vô Sỡ Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm” trong kinh Kim Cang, thì Tín Đồ Quên của Đấng Cao Đài cũng giác ngộ lời MINH THỆ: “ Gìn Luật Lệ Cao Đài”.

Phật Lý không biệt phân Hòa Thượng Hoàng Nhẫn và thân Huệ Năng hèn hạ ở xứ mọi rợ, mà tương đồng Phật Tánh mới là chân lý.

Thánh Lịnh 257/HP-HN không phân biệt Hội Thánh Anh tại Trung Ương và Hội Thánh Em địa phương do câu: “Theo Chơn truyền Luật pháp của Đạo thì Thánh Thể của Đức Chí Tôn từ Tín Đồ dĩ chí Giáo Tông, Hộ Pháp thì nó chỉ làm một với nhau”. Nên Hội Thánh Anh và Tín Đồ cũng giống như Ngũ Tổ và Ngài Huệ Năng chẳng có gì sai biệt. Đó là chơn lý Ngũ Tổ truyền Y Bát cho Huệ Năng kế thừa Phật Pháp phù hợp Phật Lý.

Thánh Lịnh 257/HP-HN truyền THÁNH LỊNH đến Tín Đồ là phù hợp Chơn Truyền Luật Pháp của Đạo!

Từ Hội Thánh đến Tín Đồ có chung ĐỨC TÁNH TRUNG HIẾU, NGHĨA làm Lễ dâng THẦY, độ dẫn quần sanh, sẵn sàng “THỌ KHỔ” để “THẮNG KHỔ” đạt cơ “GIẢI KHỔ”

Hào Khí THÁNH TỬ ĐẠO thưở nào vang lên:

“Gầy nghiệp cả truân chuyên lắm nôi,
Lướt Trận tiên mở lối chông gai”.

Chịu truân chuyên để mở lối chông gai là trách nhiệm của tín đồ, là phận sự của Người theo Đạo.

Hung hăng đàn áp Dân Tộc, cướp đoạt Đạo Trời. Cộng Sản Việt Nam tự buộc Nghiệp chướng! Phạm luật Thiên Điều, điển hình ĐỆ TAM HÒA ƯỚC do THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ HÒA ƯỚC.

Luận về Bác Ái: MỞ TAM KỶ PHỔ ĐỘ tôn chỉ tận độ cả NGUYÊN NHÂN, HÓA NHÂN VÀ QUỈ NHÂN, ân Xá tội đồ ở ĐỊA NGỤC cũng được hưởng ân huệ. Nay Cộng Sản hủy diệt Đạo, giải thể cơ tận độ, cướp đoạt Đạo của Trời. Đồng hóa làm công cụ cho Họ là phạm Luật Bác Ái.

Diễn biến tình thế ĐẠO, ĐỜI hiện tại. Lời than của Đức Hộ Pháp làm người Đạo càng thấm thía:

“Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời”.

Quả nhiên hợp cảnh, hợp tình và hợp lý vậy.

Ý thức trách nhiệm ĐỐI ĐẦU THỜI CUỘC. Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại lần nữa khẳng định lập trường PHỤC MỆNH THÁNH LỊNH: TÍN, THỌ, PHỤNG, HÀNH. Cần Tâm bá mạng, triệt để thi hành Thánh Lệnh 257/HP-HN của Đức Hộ Pháp thay quyền Đức Chí Tôn tại thế.

Văn Phòng Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài
3213 E. Cessna Dr.

Wichita, Kansas, 67210, U.S.A.

Mùng 01 tháng 10 Giáp Ngọ

(DL 22-11-2014)

T.M. Liên Hiệp Hội Thánh Em Và Tín Đồ
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại

Ban Chấp Hành

Tổng Thư Ký

T. Ban Ngoại Vụ

T. Ban Giám Sát

PTS, Trần Viết Hùng ĐH, Sinh Cẩm Minh

CCTS, Bùi Văn Y

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Email: daocaodai1926@gmail.com

ĐT: (316) 461-3796, Văn Phòng

(514) 299-0015, Tổng Thư Ký

(615) 999-7367, Trưởng Ban Ngoại Vụ

(504) 342-2507, Trưởng Ban Giám Sát